

Ηλ. βιβλίο αρ. 33

Λάρκος Λάρκου

ΚΥΠΡΙΑΚΟ, 2023: Η ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ



Λευκωσία, Ιανουάριος, 2024

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 2023 έκλεισε με το κυπριακό σε παρατεταμένη στασιμότητα. Το τσιμέντωμα της ακινησίας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Σε 25 άρθρα η καταγραφή και η επισκόπηση των «μη εξελίξεων» του 2023. Ολοένα και περισσότεροι Κύπριοι θεωρούν ότι η στασιμότητα μπορεί να εξελιχθεί στο «αναπόφευκτο», ενώ άλλες δυνάμεις ωθουν τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλλαγή στην προεδρία στις 12 Φεβρουαρίου 2023 δεν έχει σηματοδοτήσει κάτι διαφορετικό από την πεπατημένη που έκτισε η προεδρία Αναστασιάδη. Το τέλος του 2023 συνέπεσε με μια ανανεωμένη προσπάθεια των ΗΕ, ίσως, την ύστατη για να επιβιώσει το πλαίσιο λύσης που ετοίμασε ο ΓΓ Α. Γκουτέρες στις 30 Ιουνίου 2017. Σύντομα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024, αναμένεται όλοι οι παίκτες να ανοίξουν οριστικά τα χαρτιά τους και τα ΗΕ να λάβουν αποφάσεις.

Λάρκος Λάρκου,

1 Ιανουαρίου 2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Συστάσεις σε ασπρόμαυρο κουτί, 24/12/2023
2. Ταξίδια χωρίς αποσκευές, 03/12/2023
3. Πράσινη Γραμμή με One Stop Shop, 26/11/2023
4. Σύνοδος από πορσελάνη 19/11/2023

5. «Βόμβες» και υδρογονάνθρακες, 08/10/2023
6. Μενέντεζ χωρίς «κλειδιά», 01/10/2023
7. Μπρος-πίσω στην Νέα Υόρκη, 24/09/2023
8. Αρχιτέκτονας και πρωτοπόρος!, 17/09/2023
9. Ελέφαντες και διπλωματία 03/09/2023
10. Η τέχνη της στρουθοκαμήλου, 27/08/2023
11. Το μετέωρο βήμα του Οκτώβρη, 06/08/2023
12. Έντεκα εντολές με... αποζημιώσεις! 09/07/2023
13. Το τρένο διαφορετικά, 30/07/2023
14. Απεσταλμένοι με ουρά! 11/06/2023
15. Το τίμημα της βαριάς βιομηχανίας, 07/05/2023
16. Το κλειδί και το παραμύθι, 21/05/2023
17. Είκοσι χρόνια σημειωτόν! 30/04/2023
18. Η ευγενής μας περικύκλωση, 09/04/2023
19. «Εμπλοκή» αλλά με περιεχόμενο, 02/04/2023
20. Η αθόρυβη διπλωματία μπροστά, 19/03/2023
21. Ο ταχυδρόμος τέλος! 05/02/2023
22. Στο ίδιο έργο θεατές! 29/01/2023
23. Κυπριακό, διαφθορά «συμπαίκτες», 15/01/2023
24. Ο Γκουτέρες «σβήνει» το αφήγημα Αναστασιάδη,
08/01/2023
25. Νίκη στη «γραμμή» Ακιντζί, 01/01/2023

1. Συστάσεις σε ασπρόμαυρο κουτί,

24/12/2023

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα «Μπουγκιούν Κίπρις», μετάφραση, Ρ. Παπαγεωργίου, ΚΥΠΕ, 18/12:

«Συστάσεις έκανε ο Τούρκος Πρόεδρος στον Τ/Κ ηγέτη, Ε. Τατάρ και τον «πρωθυπουργό», Ο. Ουστέλ για το Κυπριακό και το ξέπλυμα μαύρου χρήματo στην παρουσία του Αντιπροέδρου, Τ. Γιλμάζ, συνάντηση που «ήταν τεταμένη». Η «Κίπρις Ποστασί» σημειώνει ότι ούτε οι εταίροι του ΚΕΕ είχαν ενημερωθεί γι' αυτή την ξαφνική συνάντηση.

Συστάσεις για δύο:

«Προς τον Ε. Τατάρ λόγω των πολλών δηλώσεών του τελευταία για το Κυπριακό, της αχρειαστης γραμμής που ακολουθεί και του ζητήθηκε να περιοριστεί. Του αναφέρθηκε ότι το θέμα θα συζητηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, γι' αυτό τον προειδοποίησαν να μην κάνει πολλές δηλώσεις και να μην πει «κουβέντες που θα του δέσουν τα χέρια».

Προς τον Ο. Ουστέλ: «Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας για μαύρο χρήμα και μαφία, τέθηκε θέμα έμμεσων διασυνδέσεων του Ουστέλ με κάποιες από αυτές. Ζητήθηκε να υπάρξει αποφασιστική στάση

της «κυβέρνησης» στο θέμα της πάταξης αυτών των φαινομένων».

Ο Ε. Τατάρ δήλωσε πως «το αίτημα για την συνάντηση με τον ΤΕ προήλθε από τον ίδιο» και ότι ρώτησε τον ΤΕ αν προσκλήθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην Άγκυρα και πήρε την απάντηση ότι «τέτοια πρόσκληση δεν έγινε». Στην «Κίπρις Ποστασί» είπε ότι με τον κ. Ερντογάν είπαν πως «ισχύει η πολιτική μας στη βάση των δύο κρατών» και πως «άλλο πράγμα οι σχέσεις Τουρκίας- Ελλάδας και άλλο το Κυπριακό».

Θεωρώ ότι έχει σημασία αυτό το δημοσίευμα της «Μπουγκιούν Κίπρις». Η τουρκική προεδρία ήταν η μόνη πηγή που είχε λόγους να δει το φως της δημοσιότητας αυτή η συνάντηση-όχι οι δύο Τ/Κ πολιτικοί. Τι δείχνει το περιεχόμενο του δημοσιεύματος; 1ον Οι συστάσεις θα μπορούσαν να γίνουν και τηλεφωνικά. Ο ΤΕ προτίμησε δια ζώσης, άρα μάλλον δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοιες «συστάσεις». 2ον Δείχνει την προτεραιότητα που έχει η Τουρκία σε σχέση με το ολοένα και πιο ισχυρό διάλογό της με την Ελλάδα. 3ον Ότι ο Τατάρ δεν κατανοεί τις ευρύτερες αξιολογήσεις της Άγκυρας-Ελλάδα/ΕΕ/ΗΕ. 4ον Εκτιμώ ότι το τουρκικό ΥΠΕΞ έχει κρίνει ότι οι συνεχείς επαναλήψεις Τατάρ ζημιώνουν την γενικότερη τουρκική θέση και ότι η πρωτοβουλία για την συνάντηση των 4 στην Άγκυρα προήλθε από τον Χακάν Φιντάν. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο και η απομάκρυνση του ντενκτασικού συμβούλου του

Τατάρ για το κυπριακό Εργκούν Ολγκιούν-στη θέση του ο Γκιουνές Ονάρ-12/12. 5ον Η απόφαση για απομάκρυνση Ολγκιούν επιχειρεί να βελτιώνει μερικώς την κακή εικόνα του Ε. Τατάρ, γενικότερα στη διεθνή σκηνή και ειδικότερα στα ΗΕ.

Στην Ε/Κ κοινωνία δίνουμε ελάχιστη σημασία στην πολιτική με «αποχρώσεις»-βολεύει την αμεριμνησία μας στο ασπρόμαυρο κουτί μας. Κατά κανόνα, αποφεύγουμε να κάνουμε αξιολόγηση όταν κάτι δεν κολλά στα γνωστά μας στερεότυπα. Παραμονές ζυμώσεων, η Άγκυρα κάνει κινήσεις (συμβολικές, ήπιες στις αποχρώσεις τους, αλλά κινήσεις). Στην Ε/Κ κοινότητα η ηγεσία κάνει δηλώσεις για την κερκίδα, και όχι για να μπει στον στίβο των διαπραγματεύσεων. Η τουρκική διπλωματία «διαβάζει» πολύ εύκολα τις κινήσεις της Λευκωσίας και ειδικότερα την «διπλή της προσέγγιση», όπως βεβαιώνουν τα στοιχεία σε σημαντικές φάσεις του κυπριακού και εσχάτως στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΣ) Σ. Μισελ μάς παρέχει ένα ακόμα παράδειγμα (15/12): «Το ΕΣ αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία», να χορηγήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Γεωργία, ενώ με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μόλις επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξης». Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Β. Όρμπαν διευκόλυνε δια της απουσίας του την απόφαση/26 παρόντες, 1 εκτός αίθουσας. Η απόφαση των 26 με την αυτοεξαίρεση Όρμπαν προκάλεσε σχόλιο από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Είπε: «Αντιλαμβάνεστε, γνωρίζετε όλοι τι έχει γίνει. Θεωρώ ότι

δημιουργείται ένα αρνητικό προηγούμενο. Η επιτυχία της ΕΕ όλα αυτά τα χρόνια ήταν η λήψη αποφάσεων μέσα από μια διαδικασία και τα 27 κράτη μέλη, όλα τα κράτη μέλη σε μια κοινή προσέγγιση. Θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι δημιουργείται ένα αρνητικό προηγούμενο, το οποίο θα βρούμε μπροστά μας σε επόμενες συζητήσεις». (Πηγή: «Καθημερινή, 15/12)

Αν και ο ΠτΔ στη Σύνοδο του ΕΣ ψήφισε τη νέα μεθοδο, ο ίδιος παρατηρεί «αρνητικό προηγούμενο». Μάλλον συνδέεται με με την συζήτηση του ζητήματος της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. Πώς;

1ον Ισχυρά κράτη-μέλη (σε επόμενη σύνοδο του ΕΣ) θα την προωθήσουν και ίσως ζητήσουν από κάποιο κράτος-μέλος να εκφράσει την διαφωνία του με κάποιο τρόπο, αλλά η ανανέωση να προχωρήσει κατά στάδια. Τεράστια οικονομική βάση καλύπτει τη σχέση ΕΕ-Τουρκίας. Η ανανέωση της ΤΕ είναι ένα ώριμο αίτημα, η νυν τρέχει από το 1996 και το μόνιμο «κατενάτσιο» προκαλεί μόνιμα αδιέξοδα.

2ον. Τι ζητά η Λευκωσία; Οι βασικοί παίκτες στην ΕΕ μάλλον υποψιάζονται μόνο διαφωνία. Προφανώς αυτό μόνο του δεν αρκεί. Τι προτείνεις ώστε να έχεις συμμαχίες; Η απάντηση βρίσκεται στην «κοινοτική μέθοδο». Μια λύση η έκφραση διαφωνίας, άλλη λύση η συμφωνία με ανταλλάγματα σε

συγκεκριμένα σημεία στο κυπριακό. Αλλά για να γίνει αυτό σημαίνει «συνομιλίες, πλαίσιο Γκουτέρες, διασύνδεση Ευρωτουρκικής σχέσης/επίλυσης». Αυτό δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες της Λευκωσίας.

3ον Η Κύπρος κερδίζει μόνο με την αξιοποίηση της «διπλωματίας των διασυνδέσεων», αρχιτέκτονας της οποίας υπήρξε ο Γ. Κρανιδιώτης. Η Λευκωσία στο ζήτημα της ΤΕ Τουρκίας-ΕΕ, ίσως γυρίσει στις «συνταγές» Τ. Παπαδόπουλου με ότι αυτό συνεπάγεται.

2. Ταξίδια χωρίς αποσκευές,

03/12/2023

Η συνταγή: ασταμάτητα ταξίδια σε χαλαρό ρυθμό. Εσχάτως Βελιγράδι, Ρώμη, Κατάρ, Ντουμπαί. Ταξίδια που σε αρκετές περιπτώσεις θα μπορούσε να πραγματοποιήσει ο ΥΠΕΞ. Τα ταξίδια δεν είναι το κύριο θέμα-κύριο θέμα είναι πως αυτά συνιστούν ένα προπέτασμα καπνού για να συσκοτίσουν ότι ένας πρόεδρος θα μπορούσε να κάνει:

Ποιο είναι το μήνυμα της Γάζας; Ότι τίποτε δεν είναι στατικό, ότι η διεθνής σκηνή κινείται σε διαρκείς αβεβαιότητες. Μια χώρα παράγοντας αβεβαιότητας είναι η Κύπρος-παράγοντας «σταθερότητας» είναι μόνο σε δηλώσεις σε διάφορα δείπνα.

Ένας πρόεδρος που έχει ισχυρή εικόνα του γενικότερου περιβάλλοντος και των κινδύνων που συνιστούν, δεν χάνει την ευκαιρία: α. Να μιλά στην κοινή γνώμη την γλώσσα της αλήθειας, τι μαθαίνει η Κύπρος από την Γάζα. β. Να θέτει μπροστά μας την μεγάλη εικόνα, ότι τίποτε δεν πρέπει να το αφήνουμε στη τύχη, χρειάζεται να καθοδηγούμε τις εξελίξεις. γ. Ότι οι κρίσεις μερικές φορές-πέρα από την τραγική τους διάσταση-παράγουν και «δεύτερες σκέψεις», όπως συμβαίνει τώρα με την επιστροφή στην ατζέντα της λύσης των δύο κρατών στην Μ. Ανατολή-μετά την λήξη του πολέμου.

Οι πιο έγκυρες αναλύσεις στο κυπριακό κάνουν λόγο για απόφαση του ΓΓ να στείλει απεσταλμένο για να διερευνήσει τις προϋποθέσεις για επανάληψη των συνομιλιών. Νέο στοιχείο το ενδεχόμενο η διάρκεια της αποστολής του να ολοκληρώνεται σε 6 μήνες. Ο ίδιος ο ΠτΔ δήλωσε στις 15/11 ότι «από την επικοινωνία που είχα με τον ΓΓ των ΗΕ αναμένω ότι θα υπάρξει τις επόμενες των ημερών, επιτέλους, ο διορισμός απεσταλμένου για να διερευνήσει το έδαφος για επανέναρξη διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού»

Καθώς υπάρχει αυτή η ενημέρωση, το ερώτημα προκύπτει αυτόματα: Πώς ο ίδιος προετοιμάζει το έδαφος, ώστε ο απεσταλμένος να συναντήσει μια ηγεσία και μια κοινότητα έτοιμες για τα σημαντικά; Ένας πρόεδρος που έχει αυτές τις ευθύνες, ταξιδεύει με φειδώ και στοχευμένα και εργάζεται καθημερινά για να προετοιμάσει το έδαφος. α. Ποια είναι η διαπραγματευτική ομάδα με την οποία θα επεξεργαστεί

ζητήματα; Απλά δεν υφίσταται. β. Ποιοι είναι οι ειδικοί συνεργάτες που θα μπορούσαν να κάνουν ειδικές συναντήσεις ετοιμασίας του εδάφους συναντώντας συμβούλους του Ε. Τατάρ; Απλά δεν υφίστανται. γ. Η Άγκυρα συνιστά βασικό κλειδί για να τύχει «επεξεργασίας» η «δυσνόητη» έννοια περί της «κυριαρχικής ισότητας». Ποια είναι η προσωπικότητα που πάει στην Άγκυρα για να συνομιλήσει (και) γύρω από τις κατευθύνσεις που έθεσε το 2017 ο ΓΓ των ΗΕ με τα Έξι Σημεία του; Απλά δεν υφίσταται.

Τα ταξίδια αναβαθμίζουν έναν ηγέτη όταν κουβαλά στις αποσκευές του αποδείξεις για τη δουλειά του στη δική του χώρα. Ότι εργάζεται για την μία και ενωμένη χώρα του, ότι έτσι συνεισφέρει στην περιφερειακή ασφάλεια (υποδομές, διαδρόμους κλπ). Το πρώτο παράδειγμα «χορηγεί» εγκυρότητα. Το δεύτερο παράδειγμα, «χορηγεί» εντυπώσεις της μιας στιγμής.

Όταν δεν κοιτάζεις την μεγάλη εικόνα, έρχεται η μικρή για να την υποκαταστήσει. Κάτι τρέχει στον Άγιο Δομέτιο εδώ και λίγες μέρες. Ότι τρέχει το είπε ο ΓΓ του ΟΗΕ Α. Γκουτέρες και στην ώρα τους. Έκθεσή του για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, (Πηγή: «Καθημερινή», 3/1/23)

A): «Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ εξακολουθεί να ανησυχεί ιδιαίτερα για τις παράνομες κατασκευές στη νεκρή ζώνη, καθώς αυτές επηρεάζουν το status quo με την de facto κατάληψη των περιοχών που επρόκειτο να παραμείνουν φράγμα ασφαλείας

μεταξύ των αντίπαλων δυνάμεων». Το σημείο αυτό αφορά τα γνωστά συρματοπλέγματα.

Β): «Μια νέα επίσημη δύναμη του νόμου και της τάξης 300 ατόμων ιδρύθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για να περιπολεί κατά μήκος αυτού του φράχτη προκειμένου να εμποδίσει τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο να περάσουν στο νότο. Τέτοιες περιπολίες εντός της νεκρής ζώνης θα θεωρούνταν σημαντική παραβίαση». Το σημείο αυτό αφορά τους «300». Καμμία διαβούλευση με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ η οποία επιτηρεί την νεκρή ζώνη, ως εκ τούτου, «σημαντική παραβίαση».

Γ): «Κατά μήκος της βόρειας γραμμής κατάπαυσης του πυρός, η κατασκευή χαρακωμάτων και η τοποθέτηση άλλων εμποδίων εντός της ουδέτερης ζώνης φαίνεται να στοχεύουν στη μονομερή αλλαγή των ορίων της νεκρής ζώνης σε λίγες τοπικές περιοχές». Αυτό το σημείο συνδέεται με παλαιότερα γεγονότα αλλά (και με το προχθεσινό) στον Άγιο Δομέτιο. Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ πολύ σωστά είπε ότι «απαγορεύονται αυστηρά μη εξουσιοδοτημένες εργασίες». Αυτό αφορά τον Ε. Τατάρ, αλλά και όσους στην Ε/Κ κοινότητα «αγωνίστηκαν» για να τον φέρουν στα πράγματα ως βολικό «αντίπαλο». Από την στιγμή που ο Ν. Αναστασιάδης- με την σύμφωνη γνώμη Χριστοδουλίδη- απέρριψε την εισήγηση Ακιντζί για να γίνει το

Πλαίσιο Γκουτέρες «Στρατηγική Συμφωνία», άνοιγε ο δρόμος σε έναν Τατάρ.

Δ): «Κατά μέσο όρο, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ ασχολείται με περίπου 10 περιστατικά εντός και γύρω από την ουδέτερη ζώνη κάθε 24 ώρες, συνδέοντας και εμπλέκοντας και τις δύο πλευρές σε όλα τα επίπεδα για να διασφαλιστεί ότι δεν θα κλιμακωθούν περαιτέρω». Αυτό το σημείο είναι απολύτως χρήσιμο για να έχουμε πλήρη εικόνα για κάθε 24 ώρες.

Ε): «Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεσμεύτηκε και με τις δύο πλευρές σχετικά με το αίτημα του ΣΑ να αποκατασταθούν οι θέσεις των αντίπαλων δυνάμεων κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός και αντ' αυτού να εγκατασταθούν κάμερες. Σοβαρή πρόταση, αίτημα Συμβουλίου Ασφαλείας. Τι θέση πήρε η Ε/Κ ηγεσία, προηγούμενη και νυν;

**3. Πράσινη
Γραμμή με
One Stop
Shop,**

26/11/2023

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης (20/11) άσκησε «βέτο» στην επικύρωση της διαδικασίας ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Με εμφανώς προσχηματική γλώσσα η Επιτροπή παρέπεμψε το ζήτημα στο απροσδιόριστο μέλλον. Βουλευτές του κυβερνώντος ΚΑΔ υπέβαλαν πρόταση «για αναβολή λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με την Σουηδία δεν έχουν ωριμάσει αρκετά». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Χ. Οκτάι δήλωσε ότι «ο Σουηδός Πρέσβης μπορεί να προσκληθεί στην επόμενη συνεδρίαση για να δώσει επιπρόσθετες πληροφορίες για τα μέτρα που έχει λάβει η χώρα του για να ικανοποιήσει τις ανησυχίες ασφαλείας της Τουρκίας»/έμμεση αναφορά για ΡΚΚ/ΦΕΤΟ/κοράνι στην πυρά, (Πηγή: «Χουριέτ», 21/11)

Η συμφωνία στο Βίλνιους (10/7) προνοούσε άρση του βέτο της Τουρκίας για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με ανταλλάγματα. 1ον Ο Τ. Μπάϊντεν ευχαρίστησε τον ΤΕ για το «θάρρος» που επέδειξε», για το συναίνεση στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ενώ ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν μίλησε θετικά για «την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία σε συνεννόηση με το Κογκρέσο». 2ον Ο Σάρλ Μισέλ, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά από συνάντηση με τον ΤΕ δήλωσε ότι «εξερευνήσαμε τις ευκαιρίες ώστε η συνεργασία μας να ξαναγίνει σημαντική και να ενεργοποιήσουμε εκ νέου τις σχέσεις μας» (10/7).

Από τα δύο κεντρικά σημεία που είχαν συμφωνηθεί στο Βίλνιους κανένα δεν έχει προχωρήσει. Το «βέτο» της 16ης/11 δείχνει ότι η Τουρκία επαναλαμβάνει την κίνηση του Βίλνιους, κρατώντας αυτή την φορά πιο απαιτητικό καλάθι.

Από πλευράς ευρωπαϊκής ηγεσίας υπάρχει εμφανής διστακτικότητα για σοβαρή συζήτηση σε αυτό το στάδιο. Ένας λόγος, η παρουσία του Ζ. Μπορέλ, ενός αξιωματούχου εμφανώς ακατάλληλου για την θέση του ευρωπαίου «ΥΠΕΞ»- αντίθετα, αλλά ιεραρχικά πιο κάτω, συστηματικά δημιουργικός ο Μ. Νάβα. Η σοβαρή συζήτηση δεν σημαίνει συμφωνία-κατ' ανάγκην. Σοβαρή συζήτηση είναι να συνομιλήσεις στο πιο υψηλό επίπεδο γύρω από το πού βρίσκονται οι σχέσεις, τι μπορεί να γίνει τώρα, τι ύστερα και πού θα πάει το τρένο μακροπρόθεσμα. Η αναβλητικότητα σε ζητήματα που ολοφάνερα έχουν ωριμάσει, όπως ο εκσυγχρονισμός της ΤΕ (η παλαιότερη ισχύει από 1/1/96), περιπλέκει την κατάσταση. Η πρόοδος στην ΤΕ Τουρκίας-ΕΕ συμφέρει στη Λευκωσία. Η Κύπρος πολιτικά θα είναι το τρίτο πιο ωφελημένο μέρος (μετά την ΕΕ και την Τουρκία) από την πρόοδο σε μια ανανεωμένη ΤΕ. Μερικοί θεωρούν ότι το να περιμένεις από άλλους να στριμώξουν την Τουρκία για λόγους άσχετους με την Κύπρο, μάς ωφελεί. Αντίθετα: τα συγκεχυμένα 2 πιο πάνω, σπρώχνουν μπρος-πίσω τον απεσταλμένο του ΓΓ και μπρος-πίσω την Πύλα. Τι τρέχει όταν δεν τα βρίσκουν δύο ελέφαντες; Την πληρώνει το «χορτάρι» που νομίζει ότι είναι ο 3ος ελέφαντας

της παρέας. Η Λευκωσία θεωρεί πως μπλοκάροντας θα επιτυγχάνουμε νέα ορόσημα-αλλά από αυτά που σημειώνουμε καθώς βουλιάζουμε στο γήπεδο του μηδενικού αθροίσματος.

Παραταύτα, η ΕΕ εργάζεται- έναρξη των εργασιών του EU One Stop Shop (EU OSS) για το εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία (22/11). Ο ΓΔ της ΓΔ REFORM της ΕΕ Μάριο Νάβα επανέλαβε «την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ να προωθήσει το εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής ως ισχυρό ΜΟΕ, ανοίγοντας το δρόμο για την επανένωση του νησιού»

Το EU OSS «χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Βοήθειας της ΕΕ για την Τ/Κ κοινότητα και αναμένεται να αυξήσει την υποστήριξη που παρέχεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εμπορεύονται μέσω της Πράσινης Γραμμής. Το EU One Stop Shop θα παρέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία, πληροφορίες και υποστήριξη δικτύωσης σε ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά..» (πηγή: Δελτίο Τύπου Επιτροπής).

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελ. Φερέιρα δήλωσε: «Η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών διαμέσου της Πράσινης Γραμμής αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής στην Κύπρο. Το εμπόριο διαμέσου της Πράσινης Γραμμής φέρνει σε επαφή ανθρώπους και επιχειρήσεις. Μέσω της ενθάρρυνσης του εμπορίου,

μπορούμε να συμβάλουμε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων». Ο Μ. Νάβα μίλησε για «την ισχυρή εταιρική σχέση και συνεργασία του ΚΕΒΕ και του Εμπορικού Επιμελητηρίου των Τ/Κ (ΤΚΕΕ) καθώς τα δύο επιμελητήρια είναι βασικοί εταίροι στην πρωτοβουλία EU One Stop Shop». Το εμπόριο της Πράσινης Γραμμής είναι το κορυφαίο ΜΟΕ εδώ και χρόνια-συν η ΤΕ για την Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Όλα τα άλλα ΜΟΕ, είτε παραμένουν στη σφαίρα του αοράτου (πακέτο από ΜΟΕ από ΠτΔ), είτε παραπαίουν (λ.χ. Τεχνική Επιτροπή για την Παιδεία).

Κανένας πρόεδρος ή υπουργός δεν παρευρέθηκε στην έναρξη των εργασιών για να ενισχύσει την προσπάθεια. Κανένας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν έκανε κάποια δήλωση για να δείξει ότι το θέμα μάς αφορά γενικότερα. Για ψύλλου πήδημα δηλώσεις, κάμερες, τηλέφωνα. Αλλά ούτε και κάποιο κόμμα δεν πρόσεξα να αξιολόγησε σοβαρά την έναρξη του EU One Stop Shop. Λοιπόν, θέλουμε έναν απεσταλμένο από τα ΗΕ, θέλουμε και δεύτερο από την ΕΕ. Θέλουμε, αλλά οι άλλοι καταλαβαίνουν και το τι κάνουμε. Η ΕΕ παρά την γενικευμένη στασιμότητα μιλά για το «εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής ως ισχυρό ΜΟΕ που κρατά ανοικτό το δρόμο για την επανένωση του νησιού». Η δήλωση Νάβα σημαίνει πως παρά την ακινησία στο διπλωματικό επίπεδο, οι δίοδοι του εμπορίου παρέχουν δυνατότητες και για αυτό χρειάζεται να μείνουν

ανοικτές. Τα δύο Επιμελητήρια κάνουν καλή δουλειά, και χάρις στις προσπάθειές τους, ο ΚΠΓ παραμένει μάχιμος...

4. Σύνοδος από πορσελάνη

19/11/2023

Στις 10/11 η Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου – Ελλάδας στην Αθήνα «με τη συμμετοχή πλειάδας μελών των Υπουργικών Συμβουλίων των δύο χωρών και ακολούθως ολομέλεια της συνόδου», ΚΥΠΕ, 10/11. Η συνάντηση δεν είχε πραγματική ατζέντα. Ότι αφορά τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας τυγχάνει χειρισμού ανάμεσα σε διμερείς συναντήσεις σε επίπεδο ηγετών, υπουργών και υπουργών. Μια μαζική συνάντηση, μια «ολομέλεια υπουργών», δεν προσθέτει κάτι, μάλλον δείχνει αβάστακτη επιπολαιότητα! Γιατί έγινε τότε; Γιατί το ζήτησε ο Ν. Χριστοδουλίδης και ο Κ. Μητσοτάκης, χωρίς να αναλύσει την γενικότερα εικόνα, («αφού δεν την βλέπουν οι Κύπριοι, γιατί να την δω εγώ;») απάντησε θετικά. Αν απαντούσε αρνητικά θα διοχετευόταν το τροπάρι «μα, δεν στηρίζει πολλά την Κύπρο, μα θέλει να μάς εγκαταλείψει;». Αυτά εννοείται δεν δικαιολογούν την στάση Μητσοτάκη, της δίνουν όμως έναν τρόπο να συνεχίσει πάνω στην πεπατημένη: συμφωνία ή «συμφωνία» σε ότι θέλει η Λευκωσία, σωστό ή λάθος, δεν έχει σημασία, φτάνει να μην αρχίσει τις καταγγελίες το lobby της ακινησίας! Αλλά αν ο Ν. Χριστοδουλίδης είχε αυτή την άποψη και εφόσον ήταν παρά τω προέδρω τόσα χρόνια, γιατί δεν

εισηγήθηκε να γίνει η σύνοδος στα 10 χρόνια της προεδρίας Αναστασιάδη;

Δηλώσεις από τον ΠτΔ μετά τη σύνοδο: «Η εμπειρογνωμοσύνη της μιας χώρας μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά την άλλη χώρα. Το παράδειγμα του 112...». Ωστόσο, το 112 είναι έτοιμο από χρόνια στη νήσο, αλλά δεν θα λύσει το πρόβλημα η διακυβερνητική σύνοδος όταν η Πολιτική Άμυνα, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική δεν συμφωνούν για το ποιος θα πατά το κουμπί! Ο Ν. Χριστοδουλίδης δήλωσε επίσης ότι «συμφωνήθηκε η σύσταση μικτής επιτροπής Θέματα Ασύλου και Μετανάστευσης». Πολύ σωστά σύσταση. Κάλλιον αργά! Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης συζήτησαν και το κυπριακό. Από τα πιο επείγοντα της συγκυρίας: Μήπως συζήτησαν και την επέλαση Ισραηλινών σε αγορές ακινήτων στα κατεχόμενα; Οι αριθμοί φωνάζουν. Μήπως είχαν κάτι να πουν σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα;

Στο κοινό ανακοινωθέν σημειώνεται η «υποστήριξη του έργου αγωγού φυσικού αερίου EastMed Pipeline» Είναι κυριολεκτικό απίστευτο πως με πόση επιπολαιότητα ορισμένοι χειρίζονται θέματα που (θεωρούν) ότι έχουν λαϊκή κατανάλωση-και να ψαρέψουν στη λίμνη της δημαγωγίας. Απίστευτο πραγματικά. Ο αγωγός EastMed ήταν το «σχέδιο» Αναστασιάδη (με τις πλάτες Νετανιάχου) για να βγάλει την Τουρκία έξω από το παιχνίδι των αγωγών. Αλλά ο EastMed ναυάγησε στα ρηχά: 10

Κανένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν υποστηρίζει τον EastMed. 2ο Καμμιά εταιρεία εξορύξεων δεν ασχολείται με την Κύπρο- η Chevron ετοιμάζεται να ταξιδέψει και αυτή. 3ο Στα γνωστά, στις 9/2/18 τουρκικά πολεμικά πλοία έδιωξαν το ιταλικό ερευνητικό πλοίο SAIPEM 12000 στο στόχο «Σουπιά» της κυπριακής ΑΟΖ. 4ο Η Β. Νούλαντ, υφ. εξωτερικών των ΗΠΑ στις 7/4/22, στη Λευκωσία, μετά από συνάντηση με Αναστασιάδη, δήλωσε για τον EastMed «πολύ μακρύς αγωγός σε πολύ βαθιά νερά, πολύ ακριβός, μη οικονομικά βιώσιμος». 5ον Οι ΗΠΑ ικανοποίησαν όρο που έθετε η Τουρκία και έτσι άνοιξε ο δρόμος για την ενεργειακή συνεργασία Ισραήλ- Τουρκίας/κάτι που διακόπηκε την 7η /10 αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αργότερα. 6ο. Τότε πώς μπήκε στο κοινό ανακοινωθέν και σε ποιους απευθύνεται;

Σε άλλο σημείο του κοινού ανακοινωθέντος αναφέρεται πως «επανάλαβαν την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την υλοποίηση των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 2023, με στόχο την ανάληψη ενεργού ρόλου της ΕΕ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας». Αυτή είναι η θέση Ν. Χριστοδουλίδη που την εμφανίζει στο κοινό ανακοινωθέν ως θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τις κατάλληλες «προσαρμογές» στο κείμενο. Η παράγραφος στα Συμπεράσματα της 29ης Ιουνίου έχει ως εξής: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραμένει πλήρως προσηλωμένο στη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα με

τις σχετικές αποφάσεις του ΣΑ των ΗΕ. Η ΕΕ ζητεί την ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά στην υποστήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με όλα τα κατάλληλα μέσα που διαθέτει».

Πέρα από αυτό, οι εκδόσαντες την ανακοίνωση, από ποιους ζητούν «την ανάληψη πρωτοβουλιών για υλοποίηση των Συμπερασμάτων;». Έχουν κάτι υπόψη τους ή, ως συνήθως, στέλλουμε εντολές σε άλλους; Για παράδειγμα, ο ΠτΔ στις 26/5 είπε ότι «η κ. Μέρκελ φυσικά θα είναι μία προσωπικότητα η οποία μπορεί να συμβάλει, αλλά το κατά πόσον η ίδια το επιθυμεί ή κατά πόσον θα είναι αυτή η επιλογή της ΕΕ, αυτό θα το δούμε στην πορεία» (πηγή: Φιλελεύθερος 25/5/23). Αν, είτε «το επιθυμεί», είτε «είναι η επιλογή της ΕΕ», το είδαμε-έκτοτε η πορεία διένυσε τους πρώτους της έξι μήνες!

Υπόθεση εργασίας: κάποια μέρα ο Ε. Τατάρ οδηγεί το «υπουργικό» του σχήμα και πάει στην Άγκυρα για την 1η «διακυβερνητική Διάσκεψη Τουρκίας-τδβκ». Η γενική αντίδραση θα ήταν «μα τι περιμένεις, ένας Τατάρ, πάντα Τατάρ». Συμπερασματικά για την σύνοδο στις 10/11 στην Αθήνα: αχρείαστες «διακυβερνητικές» που δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν τις αποχρώσεις, τα ειδικά χαρακτηριστικά που συγκροτούν τις λεπτές διαστάσεις του κυπριακού. Αποφάσεις, που δεν υπολογίζουν την μια ή την άλλη επίπτωση, απλά

παρέχουν εξωτερικές εντυπώσεις, γεμίζουν με επαναλήψεις τα δελτία ειδήσεων. Η εικόνα ως υποκατάστατο της πολιτικής, οι έκτακτες μεταδόσεις για να δείξουμε πρόσωπα που μιλούν και όχι για να παρουσιάσουμε πολιτικές που αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων.

5.«Βόμβες» και υδρογονάνθρακες

08/10/2023

Μια είδηση, τρεις τίτλοι:

«Τουρκία: «Βόμβα» Φιντάν για τα κοιτάσματα της Κύπρου»

«Μοιρασιά» των κοιτασμάτων της Κύπρου χωρίς λύση στο Κυπριακό θέλει η Τουρκία»

«Τούρκος Υπ. Εξωτερικών: Εκμετάλλευση κυπριακών κοιτασμάτων χωρίς λύση του Κυπριακού»

Χακάν Φιντάν, 4/10:

«Εντάξει, δεν υπάρχει λύση μεταξύ μας, αλλά υπάρχουν ορισμένα ζητήματα από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν και οι δύο κοινότητες. Οι πόροι υδρογονανθράκων είναι ένα από αυτά. Από αυτή την άποψη, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα στον κόσμο που έχουν εφαρμοστεί πρόσφατα.

Το λέω μόνο γιατί είναι από την Ανατολική Μεσόγειο. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου είναι ένα παράδειγμα αυτού. Γιατί να μην υπάρξει παρόμοια συμφωνία στην Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο;»
(πηγή: ΚΥΠΕ)

Η δήλωση Φιντάν δεν συνιστά «βόμβα». Ανάλογη πρόταση για αξιοποίηση της συμφωνίας Ισραήλ και Λιβάνου από την Λευκωσία σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες στην Κυπριακή ΑΟΖ, διατύπωσε δημόσια, πολλές φορές, στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές ο υποψήφιος για την προεδρία Αχ. Δημητριάδης. Καμμιά αντίδραση δεν υπήρξε, ούτε αναφορές σε βόμβες ή ρουκέττες. Αυτό το ζήτημα τίθεται και αφορά το αν είμαστε σε θέση να παίξουμε ισχυρά χαρτιά που διαθέτουμε-αντίστροφα, αν δεν μπορούμε, ούτε τα στοιχειώδη.

Η αναφορά Φιντάν εκτιμώ ότι έχει 2 στόχους: 1ος να κερδίσει διεθνώς πόντους, «ιδού το παράδειγμα που έγινε πραγματικότητα με την μεσολάβηση των ΗΠΑ, ας το ακολουθήσουμε». 2ος Πιθανώς η Άγκυρα να διάβασε, ακόμα μιαν φορά, την καθ' όλα προβλέψιμη Λευκωσία και βγήκε ένα βήμα μπροστά στέλλοντας ένα «μήνυμα» διεθνώς με ένα «παράδειγμα» εντός.

Βήματα πίσω:

Το ζήτημα της διανομής πόρων από έσοδα από υδρογονάνθρακες πέρασε στις συγκλίσεις Χριστόφια-Ταλάτ. Τα έσοδα στην ομοσπονδιακή τράπεζα και με βάση τις ανάγκες των δύο πολιτειών κατανομή στη βάση του 80% (Ε/Κ) – 20% (Τ/Κ) πολιτεία. Το ζήτημα στράβωσε με την άρνηση Αναστασιάδη να τις υιοθετήσει/αξιοποιήσει. Η προσπάθεια Αναστασιάδη να αποβάλει την Τουρκία από το παιχνίδι και να αξιοποιήσει μονομερώς το φυσικό αέριο (Eastmed) έσβησε με δύο τρόπους: 1ος, Στις 9/2/18 πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού παρεμπόδισαν το ιταλικό ερευνητικό πλοίο SAIPEM 12000 στο στόχο «Σουπιά» της κυπριακής ΑΟΖ. Οι έρευνες σταμάτησαν και το ιταλικό πλοίο αποχώρησε. 2ος Η Β. Νούλαντ, υφ. εξωτερικών των ΗΠΑ στις 7/4/22, μετά από συνάντηση με Αναστασιάδη στη Λευκωσία, ανακοίνωσε (!) τον τερματισμό του αγωγού Eastmed -«πολύ μακρύς αγωγός σε πολύ βαθιά νερά, πολύ ακριβός, μη οικονομικά βιώσιμος».

Η εξαετία της απόλυτης στασιμότητας (2017-23) αφορούσε και τα ενεργειακά. Οι μεγάλες εταιρείες είτε αποχώρησαν, είτε μείωσαν κατά πολύ δραστηριότητες και προσδοκίες για κάτι σπουδαίο. Κανένα σενάριο δεν έχει προχωρήσει, πολλά σενάρια ακούμε, ένα συγκεκριμένο και τρέχον δεν βλέπουμε. Αλλά οι έρευνες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας με βάση την συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου άρχισαν πριν 3 εβδομάδες!

Κάτω από τις σημερινές συνθήκες μια βιώσιμη πρόταση είναι η συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής για την Ενέργεια με βάση το πρότυπο των ΤΕ του 2008-έστω και μετά από αρκετή καθυστέρηση. Η σύγχυση, η αδράνεια, ίσως ο φόβος από τίτλους που παράγουν ΜΜΕ, να οδηγούν την Λευκωσία στην περιχαράκωση, στην απώλεια ερεισμάτων και εν τέλει στην αδυναμία αντιμετώπισης των εξελίξεων. Αυτές, όμως, τρέχουν, αν δεν είσαι εκεί, δεν σε περιμένουν εάν και πότε θα αποφασίσεις. Έτσι και τώρα σε σχέση με το «κλασικό» κυπριακό. Ο Α. Γκιουλ υπήρξε Νο 2 στο ΚΑΔ-τέως πρωθυπουργός, υπεξ, πρόεδρος της Τουρκίας. Η γνώμη του έχει βαρύτητα, μετρά. Ενημερωμένος, προσεκτικός, λέει την γνώμη του για το κυπριακό σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή» (1/10): «Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι μπορεί να δοθεί μια τελευταία ευκαιρία για περιορισμένο χρονικό διάστημα στα ΗΕ να μεσολαβήσουν για την επίτευξη μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης...εάν η τελευταία αυτή πρωτοβουλία αποτύχει, και πάλι, τότε οι δύο πλευρές θα πρέπει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες μιας λύσης που θα διασφαλίζει την συνύπαρξή τους στο νησί»».

Δύο ημέρες πριν, ο Κόλιν Στιούαρτ, Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ και Επικεφαλής της ΟΥΝΦΥΚΥΠ στην Κύπρο: «Υπήρξαν κάποιες ενδείξεις ότι τελικά μπορεί να υπάρξει κάποια πραγματική κίνηση στο ζήτημα του διορισμού απεσταλμένου

των ΗΕ...να αντιμετωπίσουμε δύσκολα ζητήματα και να κάνουμε συμβιβασμούς... Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει μια βαθιά δυσπιστία μεταξύ των δύο πλευρών, που κάνει κάθε πλευρά να αμφισβητεί το κίνητρο πίσω από κάθε ανησυχία που εγείρει η άλλη. Το επόμενο έτος, η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στην Κύπρο, η UNFICYP και οι καλές υπηρεσίες του ΓΓ, θα συμπληρώσουν 60 χρόνια στην Κύπρο, όπου προσπαθούν να διατηρήσουν την ειρήνη και να βοηθήσουν τα μέρη να καταλήξουν σε επίλυση του Κυπριακού που έχει καθυστερήσει πολύ» (ΚΣ, Ομιλία στο 4ο συνέδριο, Cyprus Forum, 29/9)

Πίσω από τις γραμμές αυτές βρίσκεται ένα σενάριο με ορισμένες πιθανότητες να εξελιχθεί. Διορισμός απεσταλμένου των ΗΕ για μεσολάβηση ορισμένου χρόνου, συνομιλίες με επικέντρωση στο αποτέλεσμα, «από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντάνα»-συν ότι οι δύο πλευρές αναδείξουν ως «άλλα θέματα». Μια ουσιώδης προσθήκη φαίνεται να είναι ο όρος της Άγκυρας προς τα ΗΕ στις διαβουλεύσεις για να συμφωνήσει για διορισμό απεσταλμένου. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας, η Τ/Κ κοινότητα να ζητήσει αναβαθμισμένο εξωτερικό καθεστώς, κυρίως με σχέση με το «απ' ευθείας εμπόριο»/Τύμπου. Αν οι Ε/Κ χειρισμοί είναι επανάληψη του Κραν Μοντάνα, θα το θέσει έντονα επί τάπητος. Ο Κ. Στιούαρτ κάτι θέλει να μάς πει: «το επόμενο έτος, η UNFICYP θα συμπληρώσει 60 χρόνια στην Κύπρο, η επίλυση έχει καθυστερήσει πολύ»!

6.Μενέντεζ χωρίς «κλειδιά»,

01/10/2023

«Ο κ. Μενέντεζ είναι άνθρωπος αρχών, με χαλύβδινη θέληση, και δεν γνωρίζει από ηθικούς συμβιβασμούς. Στο πρόσωπο του Γερουσιαστή υπάρχει αγαστή συνάντηση λόγων και έργων. Καλούμαστε να παραδειγματιστούμε από τη στάση του, να μιμηθούμε τους αγώνες του»- Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ομιλία σε τελετή για απονομή του «Χρυσού Παράσημου του Αποστόλου Βαρνάβα» στον γερουσιαστή Μενέντεζ, 24/8

Τίτλοι από ΜΜΕ για Μενέντεζ

Δειγματοληπτικά μερικοί τίτλοι από τον «Φιλελεύθερο»

«Ο Μενέντεζ έκοψε και πάλι τον τσαμπουκά του Ερντογάν»

«Τυφώνας» Μενέντεζ κατά Ερντογάν

«Απασφάλισε ο Μενέντεζ κατά Τουρκίας»

«Κεραυνοί ΗΠΑ και Μενέντεζ κατά του «σουλτάνου»

Η είδηση:

«Ο 69χρονος Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ και η 57χρονη σύζυγός του, Ναντίν, βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για διαφθορά:

συνωμοσία για διάπραξη δωροδοκίας

συνωμοσία για διάπραξη απάτης και

συνωμοσία για εκβίαση

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το ζευγάρι Μενέντεζ πήρε χρήματα από τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ, ώστε να προωθήσει τα συμφέροντα των επιχειρηματιών αλλά και της κυβέρνησης της Αιγύπτου» (Πηγή: εφ/δα «Πολίτης», 23/3).

Ο «Φιλελεύθερος» σε ρεπορτάζ για την πιο πάνω είδηση:
«Απάντηση-καταπέλτης από τον Ρόμπερτ Μενέντεζ στα νέα ψεύδη: «Κάποιοι προσπαθούν να σκάψουν τον πολιτικό μου τάφο, θα αθωωθώ ξανά και θα στέκομαι πάντα απέναντι σε κάθε δικτάτορα»- 22/9

Η εξέλιξη,

Ο Επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ δήλωσε ότι «ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ θα παραιτηθεί προσωρινά από την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων... μέχρι να επιλυθεί το θέμα».

Στην πολιτεία του Νιου Τζέρσι οι επόμενες εξελίξεις: «Αιρετοί αξιωματούχοι της πολιτείας αυτής, μεταξύ των οποίων και ο

Δημοκρατικός κυβερνήτης του Νιου Τζέρσι Φιλ Μέρφι, κάλεσαν τον Μενέντεζ να παραιτηθεί. Η απόφασή του να παραμείνει γερουσιαστής ενδέχεται να περιπλέξει τις προσπάθειες του κόμματος να διατηρήσει την ισχυρή πλειοψηφία (51-49) που διαθέτει σε αυτό το Σώμα. Να σημειωθεί πάντως ότι το Νιου Τζέρσι δεν έχει εκλέξει Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή εδώ και μισό αιώνα, από το 1972. Ο Μενέντεζ παραιτήθηκε προσωρινά από τον ρόλο του προέδρου της ισχυρής Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Οι δημοκρατικοί κανόνες της Γερουσίας απαιτούν από κάθε μέλος που κατηγορείται για κακούργημα να παραιτηθεί από την ηγετική του θέση, αν και μπορεί να την ανακτήσει εάν κριθεί αθώο». (Πηγή CNN GR, 25/9)

Το ουσιώδες ζήτημα:

Ο Ρ. Μενέντεζ είναι λομπίστας της Κύπρου στις ΗΠΑ, αυτό σημαίνει ότι «εργάζεται» πάνω στο ζήτημα. Αυτό κάνουν πολλές χώρες, το αμερικάνικο σύστημα το επιτρέπει-λ.χ. εβραϊκό λόμπυ το πιο διάσημο στις ΗΠΑ. Είναι χρήσιμο για την Κύπρο να κάνει το ίδιο;

Στη δική μου γνώμη δεν είναι χρήσιμο. Γιατί,

Δεν μπορεί η Κύπρος να παίξει με έναν λομπίστα στα 535 μέλη του Κογκρέσου συν 3 με 4 ελληνοαμερικανούς βουλευτές.

Η δύναμη του Ρ. Μενέντεζ πήγαζε από την έως προχθές θέση του- πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας- κυρίως σε σχέση με τις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία, βέτο που ο ίδιος κυκλοφορεί ότι διαθέτει κλπ. Ωστόσο, σύμφωνα με το αμερικάνικο συνταγμα οι πωλήσεις όπλων είναι κάτω από την εξουσία του προέδρου της χώρας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής έχει διαδικαστική εξουσία για το τι και πότε πάει στην Επιτροπή, αλλά τα κλειδιά τα κρατά ο αμερικανός πρόεδρος και κανένας άλλος.

Ο Ρ. Μενέντεζ αξιοποιήθηκε στον υπέρτατο βαθμό από το σύστημα Αναστασιάδη (κυρίως το Μιντιακό) για να θολώσει τα νερά-διαλύω τις διαπραγματεύσεις, «έχω Μενέντεζ» κλπ. Ως συνήθως χωρίς μέτρο – χρυσό παράσημο του Αποστόλου Βαρνάβα, χρυσό κλειδί της πόλης της Πάφου μπας και δεν καταλάβει κανένας τι ακριβώς κάνει ο γερουσιαστής Μενέντεζ.

Οι λομπίστες, ωστόσο, δεν ταυτίζονται κατ' ανάγκην με τα συμφέροντα των χωρών, αλλά με το σύστημα εξουσίας της χώρας που τους έχει επιλέξει και τους διατηρεί. Γι' αυτό και ο γερουσιαστής Μενέντεζ δεν έδινε βάρος στην θετική ατζέντα του κυπριακού, όπως είναι οι αναφορές στα ψηφίσματα των ΗΕ, το Πλαίσιο Γκουτέρες, συνολικά, αδιαφορούσε για την επίλυση και για τις προοπτικές μιας διαιρεμένης για 49 χρόνια χώρας. Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Γεδεών Λεβί το είπε εξαιρετικά: «Έχουμε να κάνουμε με μια διεφθαρμένη φιλία (ΗΠΑ-Ισραήλ), πιστεύω πως αν δεν υπήρχε το εβραϊκό λόμπι, το Ισραήλ θα ήταν ένα καλύτερο μέρος για να ζεις» (2015).

Λοιπόν, δεν μας σώζει ούτε «η χαλύβδινη θέληση» του γερουσιαστή, ούτε «η αγαστή συνάντηση λόγων κα έργων» του ιδίου. Το καλύτερο «λόμπι» της Κύπρου είναι η επαφή με την πραγματικότητα, είναι η επιδίωξη εφικτών στόχων, επιδίωξη που θα κάνει όλη την χώρα μας «ένα καλύτερο μέρος για να ζεις»

7.Μπρος-πίσω στην Νέα Υόρκη,

24/09/2023

Γενική Συνέλευση των ΗΕ. Η διεθνής ατζέντα: ουκρανικό, μεταφορά σιτηρών στην Αφρική, επισιτιστική κρίση, ενέργεια, κλιματική μεταβολή, Συρία, Κίνα-Ταϊβάν, μεταναστευτικό, μεσανατολικό κ.α. Το κυπριακό έχει αποσυρθεί από την διεθνή ατζέντα από το 2017 και έκτοτε πέρασε στην κατηγορία της «παγωμένης εκκρεμότητας». Πόσοι ασχολούνται μαζί του; Καθηκόντως ο Στιούαρτ και ελάχιστες χώρες με πρέσβεις στη Λευκωσία που είναι μέρος της δουλειάς τους.

Παρά το γεγονός ότι όλα αυτά είναι πασιφανή, στον μικρό μας κύκλο όλα παίζουν αλλιώς. Διπλωματικές πηγές διακινούν ότι «ότι μετά τη συνάντηση του ΓΓ του ΟΗΕ με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, θα διαφανεί αν υπάρχουν προοπτικές

να προχωρήσει το θέμα». Η συνάντηση τελικά δεν έγινε! Βέβαια έχει ειδική σημασία το ποια θέση θα πάρει η Τουρκία επί του θέματος, αλλά το ότι ο ΠτΔ με δημόσιες δηλώσεις του απορρίπτει 2 από τα 6 Σημεία του Πλαισίου Γκουτέρες (περιουσιακό, εκτελεστική εξουσία) προφανώς δεν μετρά, δεν έχει καμιά σημασία. Ή το ότι ο ΠτΔ στο Genç Tv μίλησε για αλλαγή της βάσης της συμφωνηθείσας ομοσπονδιακής δομής (όχι πρόεδρος/ αντιπρόεδρος, αλλά πρωθυπουργός κλπ), προφανώς δεν μετρά, δεν έχει καμιά σημασία. Το ότι από τον Ιούνιο ο ΠτΔ επαναλαμβάνει «μέτρα για τους Τ/Κ» αλλά δεν τα ανακοινώνει. Ή το ότι η συμφωνία για την Πύλα, ενώ έχει κλείσει εδώ και εβδομάδες (την αποκάλυψε η εφ/δα «Πολίτης») ο ίδιος αποτρέπει την δημοσιοποίησή της, προφανώς δεν μετρά, δεν έχει καμιά σημασία.

Οι ανακολουθίες, τα ήξεις-αφήξεις, η μη πειστική διαχείριση, δεν έχουν επιφέρει καμιά πρόοδο. Όταν ο ΠτΔ παίρνει πράγματα πίσω, τι νομίζει ότι θα κάνει η τουρκική διπλωματία που μελετά κάθε «λεπτομέρεια» από τις κινήσεις της Ε/Κ ηγεσίας; Η επικοινωνιακή διαχείριση του κυπριακού δεν μάς παίρνει μπροστά. Εκτός και αν γίνεται για να αφομοιώνει η κοινή γνώμη την ανάδειξη της Ε/Κ «αθωότητας»- ο Ε/Κ ηγέτης τα κάνει όλα μια χαρά, άρα έχουμε από χέρι τον καλό και από χέρι τους άλλους! Έτσι, μιλούμε μεταξύ μας, επαινούμε ο ένας τον άλλο, ενώ η Κύπρος βουλιάζει ολοένα και πιο βαθιά στο βάλτο με τις θολές ατζέντες

Στις 20/9 στην Νέα Υόρκη, δύο θέματα, δύο αντίθετες εικόνες. Στην μια η καλή προετοιμασία, μικρά, θετικά βήματα-Αιγαίο. Στην άλλη, η κακή προετοιμασία, η σύγχυση στόχων, τα αρνητικά βήματα-Κυπριακό. Μητσοτάκης και Ερντογάν συμφώνησαν «Οδικό Χάρτη» όπως καθορίστηκε στις 5/9. Δεύτερη συνάντηση μετά το Βίλνιους, ενδιάμεσα συνομιλούν οι ΥΠΕΞ Γεραπετρίτης και Φιντάν. Ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας, διατήρηση του καλού κλίματος. Τα επόμενα βήματα: 16/10, Πολιτικός διάλογος, Υφ. Εξωτερικών Αλ. Παπαδοπούλου – Μ. Ακτσαπάρ. 17/10, Οικονομία/ανάπτυξη Υφ. Εξωτερικών Κ. Φραγκογιάννης – Μ. Ακτσαπάρ. 7/12, Ανώτατο Πολιτικό Συμβούλιο, Θεσ/νίκη

Δηλώσεις:

Κ. Μητσοτάκης: «Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε στο θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στις δύο χώρες»

Τ. Ερντογάν: «Μακάρι η συνάντησή μας με τον Έλληνα πρωθυπουργό να είναι επωφελής για τη χώρα και την περιοχή μας» (πηγή, «Βήμα» 20/9)

Η Αθήνα κτίζει διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα. Τα βήματα έχουν συνέχεια, το νέο σκηνικό κτίζεται πάνω σε δύο πόδια. Το κλασικό ερώτημα: η κότα ή το αυτό; Καθώς το κλίμα στις Ε/Τ σχέσεις βελτιώνεται, επηρεάζεται θετικά και η ατμόσφαιρα στο κυπριακό; Ή όχι; Όχι κατ' ανάγκην, αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον και η Λευκωσία δώσει ώθηση σε πολιτικές που αποκολλούν το κάρο από την λάσπη.

Η ομιλία Χριστοδουλίδη στη ΓΣ των ΗΕ κτίστηκε με βάση την απήχησή της στο εσωτερικό ακροατήριο, όπως έκανε για 10 χρόνια και ο προηγούμενος πρόεδρος. Το κύριο σημείο της ομιλίας του: «Είμαι έτοιμος να διαπραγματευτώ με τόλμη και θάρρος για το Κυπριακό πρόβλημα, με καλή πίστη, πάντα εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου του ΟΗΕ και με πλήρη σεβασμό των σχετικών ψηφισμάτων του ΣΑ του ΟΗΕ που καλούν για ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ»

Όμως, είναι ο ίδιος που με δηλώσεις του απέρριψε 2 από τα 6 Σημεία «του συμφωνηθέντος πλαισίου» του ΓΓ-περιουσιακό, δομή ομοσπονδίας. Δεν αρκεί «ο πλήρης σεβασμός» στα ψηφίσματα, μετρά μόνο τι λένε τα έργα. Η αναφορά του ΠτΔ είναι ιδιαιτέρως επιτυχής: «Είμαι έτοιμος να διαπραγματευτώ με τόλμη και θάρρος για το Κυπριακό πρόβλημα, με καλή πίστη». Μόνο που όταν όλα ήταν κλειδωμένα για την συνολική επίλυση κάποιος με «κακή πίστη» σηκώθηκε και έφυγε 2 φορές

από το τραπέζι των συνομιλιών με την πλήρη σιωπή/συμφωνία των στενών του συνεργατών!

Η λάθος ρητορική Ερτογάν (ΓΣ των ΗΕ) σε σχέση με το κυπριακό (αναγνώριση της «τδβκ») συνιστά την συγκυριακή «απάντηση» της Άγκυρας σε σχέση με τις Ευρωτουρκικές σχέσεις. Στο πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου απάντησε ο Τ. Ερτογάν πως «αν χρειαστεί θα βαδίσουμε χωριστά με την ΕΕ», 16/9. Η Επιτροπή συμφώνησε σε αναζωογόνηση της Ευρωτουρκικής σχέσης, 10/7. Ήρθε το Ευρωκοινοβούλιο πριν μια εβδομάδα και τα πήρε όλα πίσω λες και δεν έγινε τίποτε στο Βίλνιους. Μια στρατηγική με οφέλη για όλους: Η Ευρωτουρκική σχέση στις ράγιες με όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις (κυπριακό, ΤΕ, κράτος δικαίου κλπ). Μια αδιέξοδη πολιτική: να συμπεριφέρεσαι στην Τουρκία ως να είναι το ...Λιχτενστάϊν. Λοιπόν, όταν ψηφίζεις στο Ευρωκοινοβούλιο με τη σκέψη στους ψηφοφόρους σου στο Παλιομέτοχο, αυτό θα συμβεί κάποια στιγμή. Ο Ερτογάν μπλόκαρε πιθανές εξελίξεις πιέζοντας τον αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα (Κύπρος) και ζήτησε από Ούρσουλα (Επιτροπή) και Μισέλ (Συμβούλιο) να παίξουν όπως συμφωνήθηκε στο Βίλνιους!

8.Αρχιτέκτονας και πρωτοπόρος!,

17/09/2023

Στις 14 Σεπτεμβρίου 1999 έφυγε από την ζωή σε αεροπορικό δυστύχημα στο Βουκουρέστι ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο αρχιτέκτονας της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ. Σε μια εποχή που πολλοί «έβαλαν» την Κύπρο στην ΕΕ, θυμίζω ότι οι κεντρικοί σταθμοί που την διασφάλισαν (6 Μαρτίου 1995, Κείμενα του Ελσίνκι, 1999), είχαν την δική του Κρανιδιωτική σφραγίδα.

Γιατί η επιδίωξη ένταξης; Κυρίως για να επιλυθεί το κυπριακό. Θυμάμαι κατά λέξη την βασική του ανάλυση: «Η Κύπρος οικονομικά είναι πιο καλή από αρκετές χώρες της ΕΟΚ, το να ενταχθούμε μόνο, so what, όλη η υπόθεση είναι να το λύσουμε!». Γι' αυτό και δύο δημόσιες παρεμβάσεις του:

Α) «Αν η Κύπρος ενταχθεί στην ΕΕ, ένας αριθμός από σημαντικά θέματα και διαστάσεις του κυπριακού θα μπορούσαν να ρυθμιστούν σύμφωνα με αυτές τις πρόνοιες - δημοκρατία, ελευθερία, ελευθερία διακίνησης, σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, σεβασμός στην πολιτιστική ταυτότητα και παράδοση κάθε κοινότητας. Η ενταξιακή πορεία θα λειτουργούσε ως κίνητρο για τις κοινότητες της Κύπρου να επιδείξουν μετριοπάθεια και καλή θέληση και να συνεργαστούν για ένα δίκαιο και διαρκή συμβιβασμό».

Β) «Η ευρωπαϊκή επιλογή στοχεύει στο να διευκολύνει την πολιτική λύση του κυπριακού. Η ΕΕ θα λειτουργήσει υπέρ των δύο κοινοτήτων- και της τ/κ και της ε/κ- και θα αποτελέσει εγγύηση και ασφάλεια για τη συμβίωση μεταξύ τους».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έβλεπε από το 1995 δύο «μηχανικές» που θα την υποστήριζαν: 1. Διορισμό Ευρωπαϊού Συντονιστή για το κυπριακό, και, 2, Ευρωπαϊκή Διάσκεψη. Για επιτευχθεί ο στόχος, χρειαζόταν να αλλάξει το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα. Η τότε ελληνική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κ. Σημίτη με τους Υφυπουργούς Εξωτερικών Γ. Κρανιδιώτη και Χ. Ροζάκη το 1997 επαναπροσδιόρισε τον κεντρικό πυρήνα της πολιτικής της στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στο Ντοκουμέντο Κρανιδιώτη – Ροζάκη (1997) υπήρξε η διατύπωση νέας στρατηγικής ώστε να συναρτηθεί η επίλυση προβλημάτων της περιοχής με τη διεύρυνση και τη μελλοντική πορεία της ΕΕ.

Γιατί ότι διεκδίκησε ο Γ. Κρανιδιώτης το κέρδισε; Γιατί έδινε μάχες με το κύρος ενός αξιόπιστου ευρωπαϊού συνομιλητή. Γιατί αυτά που έλεγε τα εννοούσε. Ύστερα ήρθαν οι αμοραλιστές- για να χρησιμοποιήσουν την ένταξη για τις προσωπικές τους υποθέσεις. Η Κύπρος κτυπά στα βράχια της διχοτόμησης. Η ΕΕ από καταλύτης της λύσης, καταλύτης στις πωλήσεις Χρυσών Διαβατηρίων!

Οι συνήθεις ηγέτες πήραν την κληρονομιά που άφησε ο Γ. Κρανιδιώτης για ολόκληρη την Κύπρο και την ευτέλησαν. Παρά τις απώλειες, όλα όσα διεκδικεί η Κύπρος για να λύσει το κυπριακό βρίσκονται μέσα στην ευρωπαϊκή πρώτη ύλη-ασφάλεια, θεμελιώδεις ελευθερίες, οικονομική διάσταση. Μπορεί να επιτευχθούν με κύρια προϋπόθεση την αναζωογόνηση της ευρωτουρκικής σχέσης-win, win. Η βελτίωση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων βοηθά ιδιαίτερα ως προς αυτό. Χωρίς αυτό το δίπολο (κυπριακό, ευρωτουρκικά), όλα θα μείνουν έτσι. Αυτό λέει η Κρανιδιωτική «σχολή»: πρόβλεψη των εξελίξεων, διπλωματία των διασυνδέσεων, συμμαχίες με αξιοποίηση του κοινοτικού τρόπου σκέψης, λύσεις με κέρδη για περισσότερους του ενός παίκτες.

Η επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στις Ευρωτουρκικές υποθέσεις και το κυπριακό είναι χρήσιμη. Στις 7/9 συνάντηση υπεξ Τουρκίας Χ. Φιντάν με τον Επίτροπο Διεύρυνσης Ο. Βάρχεϊ. Ο Χ. Φιντάν δήλωσε πως «η ΕΕ δεν μπορεί να γίνει παγκόσμια δύναμη χωρίς την Τουρκία. Είναι αναλλοίωτη η θέση μας για να ενταχθούμε στην ΕΕ. Υπήρχαν δυσκολίες στις σχέσεις μας με την ΕΕ σε ορισμένα θέματα. Τα έχουμε συζητήσει και έχουμε συμφωνήσει στα βήματα που πρέπει να ληφθούν στο άμεσο και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο». Επί της ουσίας οι συγκλίσεις: Απελευθέρωση της βίζας «με κατανόηση ότι η έναρξη της διαδικασίας θα αφορά τους τούρκους επιχειρηματίες και φοιτητές. Οι Τεχνικές Ομάδες για τον

εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης (ΤΕ) αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα». Ο Επίτροπος Βάρχεϊ αφού ευχαρίστησε την Τουρκία «για την φιλοξενία πάνω από 4 εκ. προσφύγων από την Συρία», έθεσε τα ζητήματα ως εξής: «Το Συμβούλιο έχει δώσει την κατεύθυνση στην Επιτροπή να ετοιμάσει κείμενο για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας πάνω σε θετική βάση». Σε σχέση με το θέμα μιας «μελλοντικής ένταξης της Τουρκίας», ο Επίτροπος ήταν σαφής: «Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις έχουν παγώσει από το 2018, υπάρχουν ορισμένα κριτήρια για να τις αναζωογονήσουμε- οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου και την δημοκρατία. Ένας πειστικός Οδικός Χάρτης να ετοιμαστεί πάνω σε αυτά τα κριτήρια που μπορεί να πυροδοτήσει νέες διαπραγματεύσεις πάνω στο θέμα», (Πηγή «Χουρριέτ», 7/9)

Την περασμένη εβδομάδα στα ανατολικά μας ο Λίβανος άρχισε εξορύξεις για φυσικό αέριο στην ήδη οριοθετημένη (με Ισραήλ) ΑΟΖ του. Την επόμενη εβδομάδα στα δυτικά μας Τεχνικές Ομάδες αρχίζουν συνομιλίες για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. Η Κύπρος ως συνήθως αφιερώνει τις δυνάμεις της στην εσωτερική μας κατάσταση πραγμάτων- η Πύλα απορροφά περισσότερο ενδιαφέρον παρά η προετοιμασία για την ενότητα «Ευρωτουρκικές σχέσεις-Κυπριακό». Το πρώτο θέμα προσφέρει βατήρα για να κλειστούμε ξανά στο καβούκι μας. Το δεύτερο απαιτεί εργασία, εκτιμήσεις, πειθώ, συνέργειες.

Ο Γ. Κρανιδιώτης, ίσως, κάτι διαισθανόταν καθώς, ότι εξελίσσεται εδώ και μερικά χρόνια στη νήσο, το διατύπωσε το 1997: «Η διχοτόμηση είναι η χειρότερη δυνατή εξέλιξη στο κυπριακό, ένα σύνορο μεταξύ δύο ανεξάρτητων κρατών το οποίο θα είναι επικίνδυνο και εστία σύγκρουσης, μια αντιπαράθεση που θα διαιωνίζεται, αποσταθεροποιητικός παράγοντας για όλη την ευρύτερη περιοχή. Στην περίπτωση αυτή ο κυπριακός ελληνισμός πραγματικά θα κινδυνεύει, θα νομιμοποιηθεί η τουρκική εισβολή και κατοχή».

9.Ελέφαντες και διπλωματία,

03/09/2023,

Η Υπηρεσία Αναλύσεων του Αμερικανικού Κογκρέσου σε έκθεσή της σκιαγραφεί τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Κείμενο αποκαλυπτικό και ταυτόχρονα χρήσιμο για να κατανοήσουμε το πλέγμα των σχέσεων ανάμεσά τους (πηγή: «Καθημερινή», 26/8)

Σημείο 1: «Η Τουρκία παραμένει ένας κομβικός «παίκτης» στην ευρύτερη περιοχή, ένας παράγοντας με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία»

Μόνο όσοι εθελουφλούν, αγνοούν αυτήν την πραγματικότητα. Σε τίτλους: ΝΑΤΟ, αμερικάνικες βάσεις (Ινσιρλίκ, στην κορυφή), δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, Στενά του Βοσπόρου (Μοντρέ), ρόλος στο Ουκρανικό, γειτνίαση με Συρία, Ιράκ, Ιράν, Καύκασο, τρομοκρατία, ικανοποιητική σχέση με Ισραήλ κ.ά

Σημείο 2 «Κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μπάιντεν η ένταση μεταξύ ΗΠΑ – Τουρκίας σε κάποια πεδία συνεχίστηκε παράλληλα με τη συνεργασία σε άλλα ζητήματα και ευκαιρίες για βελτίωση των διμερών δεσμών»

Ένταση και βελτίωση. Μπάιντεν σε Ερτογάν: «Σας ευχαριστώ για τη διπλωματία σας και το θάρρος σας. Και σας ευχαριστώ για την ηγεσία σας» (Βίλνιους, 11/7)

Σημείο 3.«Η εμβάθυνση των δεσμών με τη Ρωσία σε κάποιους τομείς παραμένει πηγή ανησυχίας για τη διοίκηση Μπάιντεν και κάποια μέλη του Κογκρέσου». Ύστερα «ισορροπεί»: «Η ενίσχυση της Τουρκίας στην άμυνα της Ουκρανίας και η διάθεση επαναπροσέγγισης με το Ισραήλ, κάποια αραβικά κράτη και την Αρμενία έχουν βελτιώσει τις σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας».

Η Άγκυρα εσχάτως έχει κάνει ένα κλικ πίσω σε σχέση με την Ρωσία αλλά ως εκεί. Η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας τής επιτρέπει ώστε ο Τ. Ερτογάν σύντομα να ταξιδεύει στη Μόσχα, ενώ ο ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν ταξίδεψε στο Κίεβο.

Σημείο 4. «Σημεία τριβής η συμφωνία της Άγκυρας με τη Ρωσία για αγορά των S-400 καθώς και τα εμπόδια που η τουρκική πλευρά προέβαλε στην ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ»

Τα δύο τελευταία έχουν σε μεγάλο βαθμό ξεπεραστεί, ενώ η αγορά των S-400 είχε κόστος για την Τουρκία- όχι συμμετοχή στο πρόγραμμα των F35, μετ'εμποδίων παράδοση των 40συν79 F16.

Αυτή η περιήγηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο. Δύο τρόποι να την εξηγήσουμε: ο επιφανειακός. Όπως η συνεργασία της Εθνικής Φρουράς με την εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσεϊ. Όπως άρση ή μη του εμπάργκο όπλων. Όπως η θεωρία ότι ένας πολυπράγμων λομπίστας- και μάλιστα υπό δικαστική διερεύνηση- μπορεί να είναι ο Ηρακλής μας! Αν δει κανείς τα 3 πρώτα σημεία της Έκθεσης του Κογκρέσου, καταλαβαίνει πως η εξωτερική πολιτική χρειάζεται εγκυρότητα στις εκτιμήσεις.

Η Έκθεση μάς λέει ότι η Κύπρος δεν μπορεί να παίξει στο γήπεδο των ελεφάντων. 1ον Όσες φορές παίξαμε στο γήπεδο του μικρομεγαλισμού χάσαμε, S300, EASTMED κ.ά. 2ον Αλλά η Κύπρος έχει δυνατότητες, μπορεί πολύ περισσότερα πέρα από τα επικοινωνιακά στιγμιότυπα: ΕΕ συν καλές σχέσεις με άλλους διεθνείς δρώντες. 3ον Το ισχυρό μας πεδίο είναι συμμετοχή στην ΕΕ, η διπλωματία, η ειλικρίνεια στην επιδίωξη λύσης, η άσκηση «βόρειας» πολιτικής με στόχο το παγκύπριο όφελος, η ταύτιση των συμφερόντων της νήσου με το κοινοτικό συμφέρον. 4ον Όσο λείπει το 3ον, άλλο τόσο θα στιβάζεται το 1ον όπως δείχνουν οι σημερινές εξελίξεις.

Συνάντηση Ν. Χριστοδουλίδη- Βοηθού ΓΓ των ΗΕ Μ. Γιέτζια. Ο ΒΓΓ μάς κάλεσε «να δούμε τη μεγάλη εικόνα» και ότι «σίγουρα ο ΓΓ θα αξιοποιήσει όλες τις καλές του υπηρεσίες, ώστε να βοηθήσει αυτή τη διαδικασία εξεύρεσης λύσης στο Κυπριακό»

Αντί να προβληματιστούμε, να αναζητήσουμε την «μεγάλη εικόνα», ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος το γύρισε στην μικρή εικόνα. Αμεσως μετά δήλωσε ότι «ο Βοηθός ΓΓ των ΗΕ χαιρέτισε την υπεύθυνη στάση που επέδειξε και επιδεικνύει ο ΠτΔ». Μα, ποιος εμπόδιζε να το πει αυτό ο ίδιος ο ΒΓΓ;

Ο ΚΕ συνέχισε: «Ο ΠτΔ επανέλαβε ακόμη μια φορά την ετοιμότητα μας για επανέναρξη διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου»

Η συστηματική παραποίηση των δεδομένων είναι εκπληκτική. Ο ΓΓ δεν μιλά για «επανάρξη των διαπραγματεύσεων». Ζητά όπως ο ίδιος λέει «απόδειξη της γνήσιας δέσμευσης για λύση» και ύστερα τα άλλα.

ΚΕ: «Θεωρούμε ότι ο διορισμός ενός απεσταλμένου εκ μέρους του ΓΓ θα έχει μια υψηλή προστιθέμενη αξία». Ο Ε/Κ ηγέτης ζητά «απεσταλμένο» για να διερευνήσει πιθανότητες για διαπραγματεύσεις, ενώ ο ΓΓ λέει «πρώτα δημιουργήστε τις προϋποθέσεις, να με πείσετε ότι αυτή την φορά θα είναι διαφορετικά» και μετά «απεσταλμένος»!

Η συνάντηση Γιέτζια-Χριστοδουλίδη κράτησε μιάμιση ώρα. Η χρονική της διάρκεια δείχνει πως η Πύλα ήταν εκεί. Τα ΗΕ αναζητούν λύσεις κοινής αποδοχής: από την μια να ξεμπλοκάρουν την κατασκευή του δρόμου Πύλα- Άρσος, από την άλλη ένα νέο «σημείο διέλευσης»-ίσως Μια Μηλιά. Χθες ο Ε. Τατάρ δήλωσε «ότι ο δρόμος πρέπει να ολοκληρωθεί. Οι εργασίες κατασκευής πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό, ο Γιέτζια είναι θετικός σε αυτό». Συμπλήρωσε: «Στο πλαίσιο μιας εποικοδομητικής ασάφειας μπορεί να υπάρξουν

κάποιες εξελίξεις για το θέμα, θα γίνει ο δρόμος και μπορεί να ανοίξει ένα νέο σημείο διόδου». Το κυπριακό, ο δρόμος της Πύλας-και ίσως μια «νέα δίοδος»! Μέχρι τώρα ακούγαμε κάθε μήνα και ένα ορόσημο για πρόοδο-τώρα όχι. Οι δυνάμεις της στασιμότητας αξιοποιούν τα λάθη του Τατάρ στην Πύλα και στρέφουν την κοινή γνώμη στο μόνο πράμα που τους περνά: την ώθηση της κοινής γνώμης στην απόγνωση μέσα από το ανηλεές παιχνίδι επίρριψης ευθυνών-τώρα στον Τατάρ, αύριο ίσως στα ΗΕ για την φόρμουλα «Πύλα έναντι διόδου». Έτσι, ενώ Ελλάδα-Τουρκία αλλάζουν βηματισμό και βλέπουν την «μεγάλη εικόνα», η νήσος των αγίων επιμένει. Η Πύλα αξιοποιείται καταλλήλως: γυρίζουμε στην «ασφάλεια» της καταγγελίας...

10.Η τέχνη της στρουθοκαμήλου,

27/08/2023

Όλα προφανή-ακόμα και για τους πιο απόμακρους στο κυπριακό. Τα γεγονότα στην Πύλα δείχνουν σε «τίτλους» πως, 1ον Η συγκρουσιακή διχοτόμηση μπορεί να είναι η κατάληξη μιας πολιτικής που βασίστηκε στον τυχοδιωκτισμό και στην ακρισία

2ον Πως το «εμείς ποδά, τζεινοι ποτζεί» είναι ψευδαίσθηση και, πως,

3ον, Πρώτη φορά, για δεκατίες, τέτοιας έκτασης γεγονότα-εκσκαφείς κατά οχημάτων των ΗΕ

1ον:

Όλα συμφωνημένα για λύση-Χάρτης Ακιντζί (2016), «Έξι Σημεία» Γκουτέρες (2017). Διάλυση του τοπίου, τριάμιση χρόνια περιοδεία Αναστασιάδη στα «δύο κράτη» μέχρι να φύγει ο πιο λογικός Τ/Κ ηγέτης. Ο Τατάρ είναι «προϊόν» αυτής της περιοδείας στον τυχοδιωκτισμό. Όλοι γνώριζαν ποιος ήταν ο Τατάρ, ένας ντενκτασικός πολιτευτής. Ο Ε/Κ ηγέτης μπορούσε να τον στείλει στον κάλαθο της ιστορίας. Αλλά με την απόρριψη της πρότασης Ακιντζί να υπογραφούν τα «Έξι Σημεία» Γκουτέρες σε «Στρατηγική Συμφωνία» στις 2 Μαΐου 2018, την ίδια στιγμή ο Αναστασιάδης άνοιγε το δρόμο για την εκλογή ενός Τατάρ

2ον.

Το σλόγκαν της παράταξης της ακινησίας είναι γνωστό: «εμείς ποδά, τζεινινοι ποτζεί». Τα γεγονότα στην Πύλα βεβαιώνουν ότι

το σλόγκαν συνιστά κανονική ψευδαίσθηση. Σε συνθήκες συγκρουσιακής διχοτόμησης, το status quo κινείται, έρχεται νοτιότερα. Η Ε/Κ ισχύς δεν μπορεί να υποστηρίξει σκληρά σύνορα και μόνιμες διαχωριστικές γραμμές. Συνεπώς οι οπαδοί του κόμματος της ακινησίας είδαν χθες μια κανονική «δοκιμή» και μάλιστα πάνω σε οχήματα των ΗΕ

3ον

Εδώ και δεκαετίες δεν έχουν καταγραφεί τέτοιας έκτασης γεγονότα-εκσκαφείς κατά οχημάτων των ΗΕ, με 4 τραυματίες. Προφανώς ο οδηγός του εκσκαφέα πήρε εντολή-«το έργο θα προχωρήσει». Γιατί τώρα αυτά; Γιατί η Ε/Κ κοινότητα πληρώνει την έλλειψη διορατικότητας της ηγεσίας της-παιχνίδι με το χρόνο και «όπου μάς βγάλει». Η Τουρκία με τους χειρισμούς της σε καίριες στιγμές των διαπραγματεύσεων ξεφορτώθηκε πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης της για την κατοχή και πολλοί Ε/Κ περιμένουν ακόμα «κόστος» και «κυρώσεις».

Η γενικότερη εικόνα: Η «νεκρή ζώνη» δεν είναι ταμπού, όπως είναι τώρα δεν θα παραμείνει έτσι για ακόμα 50 χρόνια. Οι ανάγκες αλλάζουν, προτάσεις για έργα στη νεκρή ζώνη προκύπτουν (φωτοβολταϊκό πάρκο), κοινότητες διεκδικούν λύσεις-Πυρόϊ, Αθηνών. Η επικοινωνία, η πειθώ είναι ο μόνος τρόπος για να γίνονται έργα αμοιβαίου οφέλους. Η «νεκρή

ζώνη» είναι γεμάτη παραλογισμούς. Στην κορυφή τους τα Κόκκινα. Ο κλειστός δρόμος Λευκωσίας-Λάρνακας μέσα από το Πυρόϊ. Το ζικ ζακ για το γήπεδο της Τσεττίγκαγια. Η αποκοπή του δρόμου Κούκλια-Αμμόχωστος στο ύψος της Καλοψίδας. Η μη έξοδος της Λουρουτζίνας στα Λύμπια. Προφανώς όλα θα ήταν παρελθόν με την συνολική επίλυση. Αλλά τώρα είμαστε εδώ: με την πολιτική των μεγαφώνων τίποτε δεν κερδίζεις. Με πειθώ, με επιχειρήματα στη βάση της αμοιβαιότητας, πολλά από τα παράλογα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν-είτε πλήρως είτε μερικώς. Πώς η Τεχνική Επιτροπή για την Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει καταφέρει τόσα;-με πολλή δουλειά και με μηδέν μεγάφωνα. Ε, κάπως έτσι!

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ (21/8) σωστά σημειώνουν ότι «τα μη εξουσιοδοτημένα κατασκευαστικά έργα συνιστούν παραβίαση του status quo στην νεκρή ζώνη του ΟΗΕ». Και βέβαια καταδίκασαν «τις επιθέσεις κατά των ειρηνευτών του ΟΗΕ και τις ζημιές σε οχήματα του ΟΗΕ από το Τ/Κ προσωπικό»

Ύστερα το ΣΑ μίλησε για το πακέτο:

ΣΑ: «Απομάκρυνση όλων των μη εξουσιοδοτημένων κατασκευών και την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένων

στρατιωτικών ή πολιτικών δραστηριοτήτων εντός και κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός»

Τι είναι αυτά τα παράξενα πράγματα που λέει το ΣΑ; Ο ΓΓ τα εξηγεί, Έκθεση, Γενάρης, 2023: «Η εξουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ αμφισβητείται. Οι περιπολίες των 300 συμβασιούχων εντός της νεκρής ζώνης θα θεωρούνταν σημαντική παραβίαση. Η τοποθέτηση άλλων εμποδίων εντός της ουδέτερης ζώνης φαίνεται να στοχεύουν στη μονομερή αλλαγή των ορίων της νεκρής ζώνης σε λίγες τοπικές περιοχές».

ΣΑ: «Τα μέλη του ΣΑ επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για μια διαρκή, συνολική και δίκαιη διευθέτηση σύμφωνα με τις επιθυμίες του λαού της Κύπριου και με βάση μια ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ»

Απλό ερώτημα: πόσα κόμματα από το νυν κυβερνητικό μπλοκ συμφωνούν με την πιο πάνω αναφορά; Ποιο σχήμα ήταν, ή είναι, υπέρ της ΔΔΟ με πολιτική ισότητα; Συνήθως ήταν με την άλλη λύση, την ουδέποτε προσδιορισθείσα με το «σωστό περιεχόμενο». Το ΣΑ τα λέει για τον Τατάρ- αλλά κάνουμε πως μόνο αυτόν αφορούν!

ΣΑ: «Τα μέλη του ΣΑ επανέλαβαν την έκκλησή τους προς τις πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση

του ΓΓ να διορίσει έναν απεσταλμένο των ΗΕ με στόχο την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη διευθέτηση στην Κύπρο»

Γιατί χρειάζεται άλλος απεσταλμένος; Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ ζει Κύπρο-Κ. Στιούαρτ. Μετά την Τσιεττίνκαγια, μάλλον δεν τον ήθελε η Ε/Κ πλευρά. Μετά την Πύλα, ίσως να μην τον θέλει η Τ/Κ. Ή (τώρα) μάς αρκεί να φταίει μόνο ο άλλος;

Κατά κανόνα δεν θέλουμε να διαβάσουμε τα κείμενα του ΓΓ ή του ΣΑ με τρόπο ισορροπημένο. Ο ΓΓ των ΗΕ δίνει την δική του εξήγηση του γι' αυτό: «Τα μεροληπτικά, δημοφιλή Μέσα Ενημέρωσης αύξησαν περαιτέρω τη διχαστική ρητορική». Έκθεση, 11-1-23

Γι' αυτό και τα «μέσα» δικαίωσαν τον ΓΓ- εξαφάνισαν την πιο ουσιαστική πτυχή της Έκθεσής του! Ύστερα ήρθε η Πύλα για να δώσει την ευκαιρία στα «μεροληπτικά μέσα» να κάνουν την τέχνη της στρουθοκαμήλου επιστήμης!

11. Το μετέωρο βήμα του Οκτώβρη

06/08/2023

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδης δήλωσε πως «στο Κραν Μοντάνα φτάσαμε στο παρά πέντε της λύσης». Δεν είπε «έφτασαν οι Ε/Κ μόνοι τους», είπε «φτάσαμε»-άρα όλοι παίκτες του κυπριακού συναίνεσαν σε κάτι που οδήγησε τον νυν ΠτΔ σε αυτό το συμπέρασμα. Ύστερα ο Ν. Αναστασιάδης το γύρισε στα «δύο κράτη». Ο Οζντίλ Ναμί, διαπραγματευτής επί Μ. Ακιντζί, είναι πολιτικός με χαμηλούς τόνους, με συνεπή προσπάθεια για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για επίλυση του κυπριακού το 2017. Είπε σε ομιλία του στην Αμμόχωστο την 1η/8/23 και τα εξής: «Ο κ. Αναστασιάδης συνάντησε τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας Μ. Τσαβούσογλου λέγοντάς του ότι θα μπορούσε να συζητήσει ακόμη και λύση δύο κρατών στο μέλλον. Ο Ε/Κ ηγέτης έφυγε άνετα από το τραπέζι και δεν πλήρωσε κανένα τίμημα. Όλοι είχαν πειστεί ότι αυτό το πρόβλημα μπορούσε να τελειώσει με μια τελική κίνηση. Αλλά ο Αναστασιάδης έφυγε από το τραπέζι για έναν λόγο που δεν γνωρίζω ακριβώς ούτε και σήμερα». Μετά από την στροφή Αναστασιάδη, ακολούθησαν Τουρκία/Τατάρ με τις δηλώσεις περί «κυριαρχικής ισότητας» ή περί «δύο κρατών».

Το κεντρικό ερώτημα σήμερα: επιστρέφει η Τουρκία στο 2017; Αυτόματες απαντήσεις δεν υπάρχουν. Η μελέτη των κινήσεων/δηλώσεων Ερτογάν δείχνει ότι, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να επιστρέψει στο Πλαίσιο Γκουτέρες. Τι ζητά η Ε/Κ ηγεσία; Ζητά διαπραγματεύσεις από εκεί που μείναμε στο

Κραν Μοντάνα-ωστόσο, η αποφυγή μιας στέρεης άποψής της για το Πλαίσιο Γκουτέρες δεν διευκολύνει τα πράγματα. Αυτό το έλλειμμα, όπως και οι δηλώσεις Τατάρ, προφανώς δεν έχουν πείσει τον ΓΓ να κινήσει κάποια διαδικασία, ενώ έχει αποφύγει να απαντήσει στην επιστολή Ν. Χριστοδουλίδη προς τον ίδιο με ημ. 23/6.

Η Ευρωτουρκική σχέση προσφέρει μίαν δυνατότητα. Αν θέλουμε συνολική επίλυση είναι ένα θέμα (Πλαίσιο Γκουτέρες), αν θέλουμε κομμάτι- κομμάτι είναι κάτι άλλο (ένα βήμα εδώ, μετά κάτι άλλο κλπ). Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Μητσοτάκη στη Λευκωσία στις 31/7. Από τις δηλώσεις του ΠτΔ ξεχωρίζω το εξής απόσπασμα: «Η εξέταση υλοποίησης παραμέτρων της ευρωτουρκικής ατζέντας σε απόλυτο συνδυασμό με συγκεκριμένες κινήσεις προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού, με πλήρη σεβασμό στην υφιστάμενη αιρεσιμότητα και με τρόπο σταδιακό και αναστρέψιμο, είναι κάτι που εντάσσεται στο πλαίσιο και της δικής μας προσέγγισης, σε σχέση με το Κυπριακό...Τυχόν πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις είναι συνυφασμένη με θετικές κινήσεις από πλευράς Τουρκίας».

Οι δηλώσεις αυτές παραπέμπουν στο σενάριο διαχείριση «κομμάτι-κομμάτι» με επίκεντρο την Ευρωτουρκική σχέση. Αλλιώς: «να δώσω Τελωνειακή Ένωση στην Τουρκία και να πάρω άνοιγμα των τουρκικών λιμανιών στα υπό κυπριακή

σημαία πλοία». Ή «να δώσω βίζα στους τούρκους πολίτες έναντι επιστροφής των Βαρωσίων». Εκτιμώ ότι αυτή η προσέγγιση δεν θα οδηγήσει σε λύσεις, θα περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση και όλα θα μείνουν στις προθέσεις επί χάρτου. Γιατί,

Πρώτον, η Τουρκία δεν θα δεχθεί να γίνει «εξάρτημα» σε μια τεθλασμένη πορεία με αβέβαιον αποτέλεσμα. Το παλαιό παράδειγμα με το «Πρωτόκολλο της Άγκυρας» μιλά από μόνο του.

Δεύτερον, η Τουρκία όπως μάς έδειξαν οι χειρισμοί της ηγεσίας της στο Βίλνιους, είναι σε πολύ πιο ισχυρή θέση σε σχέση με το 2020 και η Λευκωσία σε πολύ πιο αδύνατη σε σχέση με το 2017.

Τρίτον, τα «μετέωρα» βήματα της Ε/Κ ηγεσίας έχουν κουράσει τους άλλους παίκτες, όπως και η άρνησή της να συμπορευτεί με τους κανόνες του κοινοτικού τρόπου δράσης-μεγάλη εικόνα, μπροστά η συνολική επίλυση, αμοιβαία οφέλη με επίκεντρο την ΕΕ.

Ο Οκτώβρης προσφέρει, υπό προϋποθέσεις, μια (ακόμα) ευκαιρία εφόσον το συνολικό Κυπριακό ξαναμπει πάνω στα

στιβαρά «Έξι Σημεία» του Πλαισίου Γκουτέρες. Οι δηλώσεις Ερτογάν ότι «στο κυπριακό δείξαμε την ειλικρίνειά μας σε όλες τις διαδικασίες μέχρι τώρα», έχουν μετρήσιμη αξίαν, εφόσον κριθούν πάνω στα μείζονα.

12.Έντεκα εντολές με... αποζημιώσεις!

09/07/2023

Η μεγάλη είδηση: «Αποζημίωση ύψους €345.000 σε T/K Αμερικανικής καταγωγής θα καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ θα του επιστρέψει και την περιουσία του στη Λεμεσό, η οποία αξιοποιείτο παράτυπα. Συγκεκριμένα, ο T/K Orhan Hussein Dervish κέρδισε την εκδίκαση της αγωγής εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα και Υπουργού Εσωτερικών ως Κηδεμόνα T/K Περιουσιών. Η αγωγή αφορούσε τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του T/K από τον Κηδεμόνα T/K Περιουσιών».

Το περιουσιακό είναι κατ' εξοχήν πολιτικό ζήτημα, αν δεν ληφθεί η αναγκαία απόφαση στο πιο υψηλό επίπεδο, όλα θα σέρνονται στο χρόνο μέχρι που θα το (δια)λύσει ο χρόνος και η κάθε επόμενη ήττα του κ. Κηδεμόνα. Το περιουσιακό ρυθμίστηκε εν πολλοίς στο Κραν Μοντάνα, όπως ανέφερε ο ΓΓ και ενημέρωσε το ΣΑ του ΟΗΕ επ' αυτού στις 28/9/17-«Όσον αφορά το περιουσιακό, οι πλευρές συμφώνησαν καταρχήν σε δύο ξεχωριστά καθεστώτα ιδιοκτησίας, ενώ απέμειναν κάποιες

λεπτομέρειες». Κανένας με ευθύνη στα πράγματα δεν διέψευσε οτιδήποτε από όσα ανέφερε τότε ο ΓΓ. Αίφνης, 6 χρόνια μετά, ο ΠτΔ ανοίγει ξανά το θέμα στη δημοσιογραφική διάσκεψη για τις 100 ημέρες της θητείας του (20/6) απορρίπτοντας τη θέση Γκουτέρες.

Καθώς η ΚΔ θα πλήρωνει την από €345.000 αποζημίωση στον Orhan Dervish, θα έχουμε ακόμα μια απόδειξη ανάμεσα στις δεκάδες άλλες, ότι το άλυτο κυπριακό περπατά, αλλάζει μορφές (παραλία Βαρωσιού), αλλάζει περιεχόμενα (Τρίκωμο), παίρνει στα δικαστήρια τον ΓΕ, τον ΥΠΕΣ και τον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών (Orhan Dervish), ταξιδεύει τους επιβάτες κρουαζιέρας σε διπλή κατεύθυνση (Λεμεσό-Σαλαμίνα). Επίσης, «δεν ξεχνά» πως η φθηνότερη βενζίνη κινεί την οικονομία!

Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι ένα ακόμα προειδοποιητικό σήμα ότι στραβά αρμενίζουμε-γιάλι γιάλι έχουμε ξεπεράσει και αυτό ακόμα το «όραμα» Ντενκτάς. Καθώς ο φορολογούμενος πολίτης θα πληρώνει την αποζημίωση, είναι χρήσιμο ο ίδιος πολίτης να θέσει ερωτήματα σε όλους εκείνους που του υποσχέθηκαν τα πολύ καλύτερα-αλλά μόνο τα χειρότερα έρχονται! Ο πολίτης πληρώνει τα κάθε φορά και περισσότερα, όσο κοροϊδεύουμε εαυτούς και αλλήλους, όσο αναβάλλουμε τις λύσεις, παίζοντας παιχνίδια με τον (ανεξέλεγκτο) χρόνο.

Μέσα στην συγκυρία της αποζημίωσης, ήρθε και η Έκθεση του ΓΓ προς τα μέλη του ΣΑ των ΗΕ-περίοδος από τις 13 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι τις 12 Ιουνίου 2023-ημ. 4/7. Ο ΓΓ των ΗΕ απευθύνεται στους δύο ηγέτες αλλά με ακροατήριο την κοινωνία των πολιτών.

Ο ΓΓ αφού διαπιστώνει ότι «η διαίρεση μεταξύ των κοινοτήτων συνεχίζει να διευρύνεται» υπογραμμίζει ότι «ο χρόνος δουλεύει κατά μιας αμοιβαία αποδεκτής πολιτικής διευθέτησης στην Κύπρο. Καλώ τους ηγέτες των δυο κοινοτήτων να αναλάβουν επείγουσα δράση για να δημιουργήσουν χώρο για ουσιαστικό διάλογο».

Ύστερα ο ΓΓ ζητά ουσιαστικές πρωτοβουλίες, οι 11 «εντολές» του:

«Καλώ τις δυο πλευρές να παρέχουν στις Τεχνικές Επιτροπές την απαραίτητη στήριξη και ευχέρεια προκειμένου να διατηρήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν, να παράγουν αποτελέσματα

Οι Δικοινοτικές Τεχνικές Επιτροπές θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα. Ειδικότερα τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η Τεχνική Επιτροπή για την Παιδεία είναι κάτι το ατυχές και πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η ενίσχυση της συνεργασίας επί φυσικών και ανθρωπογενών κρίσεων και η ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων που να

καλύπτουν μια συντονισμένη πρόληψη και αντιμετώπιση είναι ύψιστης σημασίας

Χαιρετίζω την επέκταση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις Τεχνικές Επιτροπές- στήριξη της ΕΕ σε υπό συζήτηση έργα όπως η ηλεκτροπαραγωγός μονάδα με φωτοβολταϊκά που δυνητικά θα δημιουργηθεί στη νεκρή ζώνη

Ενθαρρύνω τους δυο ηγέτες να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν αμοιβαία αποδεκτά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Παροτρύνω τους δυο ηγέτες να ενθαρρύνουν τις επαφές και τη συνεργασία μεταξύ των δυο κοινοτήτων.

Καλώ τους ηγέτες να στοχεύσουν επίσης σε μια πιο συμπεριληπτική συνεργασία μεταξύ των δυο κοινοτήτων τώρα και να εμπλέξουν αποτελεσματικά τις γυναίκες, τις μειονότητες, τη νεολαία και τα άτομα με αναπηρίες

Οι δυο ηγέτες πρέπει να προωθήσουν ενεργά τις επαφές μεταξύ του κόσμου, τη συνεργασία και το εμπόριο, περιλαμβανομένου μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων σημείων διέλευσης και του ανοίγματος νέων

Η εξέταση υποβοηθητικών μονομερών βημάτων ή χειρονομιών πρέπει επίσης να τύχει σοβαρής προσοχής, καθώς αυτά μπορεί να αποτελέσουν σημαντικές επενδύσεις προς μια αμοιβαία συμφωνημένη διευθέτηση.

Το γενικό πεδίο των Μέσων Ενημέρωσης στο νησί δεν ήταν βοηθητικό, με περιστατικά λανθασμένης ενημέρωσης ή

παραπληροφόρησης, τα οποία συνέχισαν να υποσκάπτουν τις προσπάθειες για οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών

Ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος θα ήταν μια συμφωνία με τις πλευρές για τον διορισμό ενός απεσταλμένου των ΗΕ που θα μπορούσε να διερευνήσει τρόπους για την εξεύρεση κοινού εδάφους προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια διαρκή διευθέτηση στην Κύπρο».

Συνολικά, ο ΓΓ ζητά «επείγουσα δράση». Μόνο οι επείγουσες δράσεις κατεβάζουν τα εμπόδια και φέρνουν και τον απεσταλμένο. Αν ζητάς μόνο απεσταλμένο και παραγνωρίζεις όλα τα άλλα, δεν κερδίζεις πόντους. Λοιπόν, και να έρθει σήμερα το πρωί απεσταλμένος από τα ΗΕ ακριβώς τα πιο πάνω θα ζητήσει, γιατί μόνο έτσι θα κινηθεί το καράβι, θαυματοποιοί δεν υπάρχουν. Γι' αυτό ο Επικεφαλής των ΗΕ ζητά αυτά-για να αξιολογήσει και να αποφασίσει. Θέτει τους όρους του: 1. Όχι ξανά συνομιλίες χάριν των συνομιλιών. 2. «Χώρος για ουσιαστικό διάλογο». 3. «Αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά». 4. «Ουσιαστικές, προσανατολισμένες σε αποτελέσματα διαπραγματεύσεις που να οδηγήσουν σε μια διευθέτηση». 5. «Συμφωνία με τις πλευρές για τον διορισμό ενός απεσταλμένου των ΗΕ».

13. Το τρένο διαφορετικά,

30/07/2023

Ο ποιητής δικαιούται, ο ηγέτης όχι. Ο ποιητής: «Ανασήκωσε την πλάτη κι απόσεισέ τους, Πενταδάχτυλέ μου». Στην πραγματική πολιτική διαπάλη, ωστόσο, η ποιητική άδεια δεν μετρά, μετρά μόνο η πρόταση, τα σχέδια, οι συμμαχίες για να αλλάξουμε τα πράγματα. Μετρά μόνο το αποτέλεσμα, όχι η πρόθεση. Μετρά μόνο αν μια προσπάθεια φέρνει πιο κοντά την Κύπρο στον δρόμο της ελευθερίας και της ασφάλειας. Να καθοδηγήσουμε τις εξελίξεις, η πιο μεγάλη ευθύνη. Ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα στο κυπριακό στη σημερινή συγκυρία; Η πλήρης στασιμότητα από το 2017, η απουσία χειροπιαστής προοπτικής για να επανάληψη των συνομιλιών. Το ζήτημα: πώς φτάνουμε στην κινητικότητα; Ο ΠτΔ απέστειλε επιστολή στον ΓΓ των ΗΕ, στις 23/6. Δεν έλαβε απάντηση. Ήδη ο ΓΓ απάντησε πως θα κάνει κινήσεις εφόσον πειστεί ότι «αυτή την φορά θα είναι διαφορετικά». Με βάση τα πιο πάνω, για να μην μείνουν όλα ακίνητα, αυτόματα προκύπτουν ευθύνες.

Συνεννοήσεις ανάμεσα στις πολιτικές ηγεσίες και ανεξάρτητες προσωπικότητες που ενδιαφέρονται να μην μείνουμε έτσι,

Επιστολή του ΠτΔ στον ΓΓ με ξεκάθαρη αποδοχή του Πλαισίου του, με ημ. 30/6/17-οι φράσεις του τύπου «συνομιλίες από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντάνα» προφανώς δεν θεωρούνται ως μια αξιόπιστη κίνηση. Το Πλαίσιο ενσωμάτησε

όλες τις βασικές συγκλίσεις προηγουμένων συμφωνιών κορυφής. Τα κείμενα Γκουτέρες συναντούν τις λογικές απορίες και των δύο κοινοτήτων και καλύπτουν τις κύριες ανησυχίες της Ε/Κ κοινότητας. Μια τέτοια επιστολή είναι αναγκαία-είναι ο μόνος τρόπος για να συμπλεύσουμε με τις σκέψεις του ΓΓ και να πείσουμε ότι αυτό που λέμε το εννοούμε.

Δίαυλος επικοινωνίας με Τ. Ερτογάν, απεσταλμένος του ΠτΔ μπορεί να διερευνήσει πράγματα. Καθυστερήσαμε, έπρεπε ήδη να είχε γίνει, αυτές οι αποστολές γίνονται, δεν λέγονται. Πρόσωπα υπάρχουν γι' αυτή την ειδική διερευνητική αποστολή

Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι κατανοεί πλήρως το περιεχόμενο της έννοιας «κυριαρχική ισότητα;». Στοιχεία της έννοιας αυτής υπάρχουν στο ανακοινωθέν Αναστασιάδη-Έρογλου, 11/2/2014. Αυτό είναι; Είναι μήπως είναι η «πιο αποκεντρωμένη ομοσπονδία» που συμπάθησε εκ των υστέρων ο Ν. Αναστασιάδης; Είναι κάτι άλλο που συνδέεται με τα κείμενα Ζυρίχης-Λονδίνου όπως είπε ο Τατάρ; Η πρώτη ανάγνωση δείχνει σαφώς «βήμα» πίσω από το Πλαίσιο Γκουτέρες. Αλλά τα ερωτήματα χρήζουν κανονικής διερεύνησης επί εγγράφων.

Οι δυσκολίες είναι πολλές, είναι εκεί, είναι ακέραιες. Αλλά ο συνθηματικός λόγος, η ατέρμονη κενολογία, οι ασυμβίβαστες κορώνες, τα τυποποιημένα σχήματα δεν βοηθούν την κοινή γνώμη να διαμορφώσει μια πιο σύνθετη σκέψη. Όλα μαζί συνιστούν ένα βασικό εμπόδιο στην ορθολογική διαχείριση

κεντρικών προβλημάτων της Κύπρου-κατοχή, λεηλασία του δημόσιου πλούτου, διαφθορά.

Στον αντίποδα της πολιτικής που διαμορφώνει η «ποιητική άδεια», βρίσκεται η σχεδιασμένη δράση, αυτή που κατανοεί ότι χωρίς αμφισβήτηση της ισορροπίας πραγμάτων που επέβαλε η κατοχή, δεν θα πάμε πουθενά. Ωστόσο, στασιμότητα στο κυπριακό δεν υπάρχει, στασιμότητα ίσον κινητικότητα, διαρκής αμφιβολία για το αύριο, εντάσεις, μια Κύπρος-παρίας στη διεθνή ζωή.

Σε εξέλιξη η αλλαγή σκηνικού στις ευρωτουρκικές και Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πώς κινείται η Κύπρος σε αυτό το περιβάλλον; Ο ΠτΔ μιλώντας στις 24/7 στους πρέσβεις της Κύπρου χαρακτήρισε ως «ιδιαίτερα θετική» την ανταπόκριση της ΕΕ, ιδίως της Γαλλίας και της Γερμανίας και «βλέπουν την ανάγκη για πρόοδο και την προσπάθεια για άρση του αδιεξόδου στο Κυπριακό». Κάθε δήλωση ή εκτίμηση αντανακλάται σε κάποιο αποτέλεσμα. Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής Πίτερ Στάνο σχολιάζει: «Η ΕΕ παραμένει έτοιμη στη στήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας υπό την ηγεσία των ΗΕ». Πιο καθαρά δεν γίνεται. Για να σταρτάρει η διαδικασία, η ευθύνη βρίσκεται στα ΗΕ, η ΕΕ δεν αντικαθιστά τα ΗΕ (πλαίσιο λύσης από τον Α. Γκουτέρες) αλλά τα εμπλουτίζει (οικονομία, προγράμματα, λειτουργικότητα) και τα στερεώνει (κεκτημένο, όλη η Κύπρος κράτος- μέλος, χωρίς 2η

φορά διαπραγματεύσεις). Η τάση να ζητούμε από τους άλλους, αλλά εμείς να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μάς αναλογούν, δεν έχει πλέον πέραση. Η Επιτροπή (επιτέλους) μιλά πιο ανοικτά (λ.χ. Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής). Η Ελίζα Φερέϊρα, Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων είπε την άποψη της Επιτροπής σε άρθρο της στην «Καθημερινή» (όλο το άρθρο εδώ: <https://www.kathimerini.com.cy/.../1-enamakry-taxidi...>

Η Ελ. Φερέϊρα σημειώνει πως χρειάζεται «να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επανέναρξη των συνομιλιών, να καλλιεργηθεί η προοπτική μιας επανενωμένης Κύπρου. Ολόκληρη η Κύπρος είναι έδαφος της ΕΕ. Οι Τ/Κ είναι πολίτες της ΕΕ. Η ΕΕ θέσπισε δύο σημαντικά νομοθετήματα για να διευκολύνει την επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο των ΗΕ». ΟΗΕ (Γκουτέρες σε Κ. Κόμπο) και ΕΕ (Φερέϊρα, Νάβα) δείχνουν τον ίδιο δρόμο: οι Κύπριοι να είναι οι ίδιοι οι κινητήριοι μοχλοί. Ο Μάριο Νάβα δηλώνει: «Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι Τ/Κ και Ε/Κ πρέπει οι ίδιοι να κάνουν αποφασιστικά βήματα, βήματα ο ένας προς τον άλλο» (31/10/22). Αυτά δεν αρέσουν στην Ε/Κ ηγεσία, θεωρεί ότι συνιστούν «παραχώρηση» ή τα εκλαμβάνει ως «πίεση». Αλλά οι κύριοι παίκτες δεν αποδέχονται πως το απρόθυμο μέλος μπορεί μόνο να ζητά από τους συνομιλητές του, χωρίς πραγματικές δεσμεύσεις για το ίδιο (λ.χ Πλαίσιο Γκουτέρες). Και οι άλλοι έχουν άποψη- και θα αποφασίσουν ανάλογα. Πάνω σε αυτά θα κριθεί αν θα πάμε σε ακόμα μία,

υπό προϋποθέσεις, προσπάθεια. Ο Οκτώβρης είναι κοντά-Ευρωτουρκική σχέση, διάλογος Αθήνας-Άγκυρας. Μια ηγεσία που ταλαντεύεται, δεν μπορεί να ηγηθεί μιας συγκυρίας, θα λέει ότι η ίδια τα έκανε όλα καλά, αλλά το τρένο θα είναι στο σταθμό.

14. Απεσταλμένοι με ουρά!

11/06/2023

Ο Εργκιούν Ολγκούν είναι άγνωστος στην Ε/Κ κοινή γνώμη-όμως πολύ γνωστός στην Τ/Κ. Είναι ο κορυφαίος σύμβουλος του Ε. Τατάρ στο κυπριακό. Δήλωσε στις 31/5 πως «η ΕΕ σε αντίθεση με τα ΗΕ δεν αποδέχεται το ισότιμο καθεστώς των Τ/Κ. Το γεγονός αυτό βάζει εμπόδια στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό στη βάση της ισότητας, συνεπώς αντιτιθέμεθα στην συμμετοχή της ΕΕ στη διαπραγματευτική διαδικασία». (Πηγή, Kıbrıs TV, ΓΤΠ). Η δήλωση Ολγκούν προφανώς είναι παραπλανητική, αλλά δεν αφορά μόνο την τακτική που ακολουθεί σήμερα ο Τ/Κ ηγέτης. Αφορά και την Ε/Κ πολιτική ηγεσία και βέβαια την Ε/Κ κοινή γνώμη. Τόσο ο Μ. Ακιντζί, όσο και ηγετική πυραμίδα στην Τουρκία (Ερτογάν, Τσαβούσογλου) αποδέχθηκαν την πλήρη συμμετοχή της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις Αναστασιάδη-Ακιντζί. Πώς; Ο Πήτερ βαν Νούφελ, προσωπικός απεσταλμένος του προέδρου Γιούνκερ, ήρθε, εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία, συμμετείχε στις υπό τον ΟΗΕ διαπραγματεύσεις κατά την περίοδο 2015-17, στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας. Στις Συνόδους για την Κύπρο στην

Γενεύη 1/2017 ήταν παρόντες ο ΓΓ του ΟΗΕ Α. Γκουτέρες, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και οι ΥΠΕΞ Ελλάδας Ν. Κοτζιάς και Τουρκίας Μ. Τσαβούσογλου. Στο Κραν Μοντάνα (6/17) ο ΓΓ του ΟΗΕ Α. Γκουτέρες, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φ. Μογκερίνι και οι ΥΠΕΞ Ελλάδας Ν. Κοτζιάς και Τουρκίας Μ. Τσαβούσογλου. Τι δείχνει η παράθεση ονομάτων και συνόδων; Ότι η Ε/Κ ηγεσία δεν είναι σε θέση να δει τα στοιχειώδη, να κρίνει την Τ/Κ πολιτική ηγεσία με σοβαρότητα. Να σκεφτεί πως με τον Ακιντζί «έχω στο τραπέζι Γιούνκερ, Μογκερίνι, άρα μπορώ να πάω μέχρι τέλους, να ολοκληρώσω τις διαπραγματεύσεις μαζί με ΟΗΕ-ΕΕ». Δεν νομίζω να υπάρχει μια περίπτωση που η Ε/Κ ηγεσία να μπόρεσε να δει καθαρά και στην καταλληλη ώρα, τις διαφορές ανάμεσα σε Ταλάτ και Έρογλου, ανάμεσα σε Ακιντζί και Τατάρ. Κατά κανόνα, όλοι ήταν ίδιο κόψιμο, όλοι άβουλοι και υποτακτικοί. Η Ε/Κ ηγεσία δεν ήταν σε θέση να δει τις διαφορές, να δει τις «αποχρώσεις»-στην περίπτωση των Τ/Κ πολιτικών μερικές φορές οι «αποχρώσεις» ήταν όλη η ουσία! Η Ε/Κ ηγεσία δεν ήθελε να δει ότι ο Τσαβούσογλου καθόταν δίπλα από τον Γιούνκερ και την Μογκερίνι και έφτασαν «στο παρα πέντε της λύσης» όπως δήλωσε ο νυν ΠτΔ! Έτσι φτάνουμε στα τραγελαφικά του σήμερα. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος την ίδια ημέρα με τις δηλώσεις Ολγκούν μίλησε «για διορισμό ενός ειδικού απεσταλμένου από την ΕΕ για το Κυπριακό». Αλλά δεν έμεινε μέχρι εκεί. Είπε κάτι σαν απειλή: «Η πρότασή μας δεν θα είναι στο τραπέζι εσασεί»! Ποιον απείλησε; Ιδού η απορία!

Η συνέχεια αποκαλύπτει πως χωρίς καθαρή στρατηγική, προσθέτουμε νέα αδιέξοδα στα ήδη πολλά. Δήλωση με προεκτάσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (ΠτΔ) (7/6): «Το 2003 ο μακαριστός Ραούφ Ντενκτάς επέτρεψε τη μερική άρση των περιορισμών και είχαμε το άνοιγμα των οδοφραγμάτων θεωρώντας ότι σε μια βδομάδα, δύο βδομάδες θα γίνουν τέτοιου είδους επεισόδια μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ που θα ενίσχυαν το δικό του αφήγημα ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Διαψεύστηκε κατηγορηματικά». Ο συλλογισμός αυτός είναι μη τεκμηριωμένος. Ο Ρ. Ντενκτάς ήταν θεματοφύλακας του δίπλα-δίπλα. Η απόφαση της 23ης Απριλίου 2003, ελήφθη στην Άγκυρα (Ερτογάν, Γκιούλ) και επιβλήθηκε στον Ρ. Ντενκτάς. Μια εβδομάδα πριν, στις 16 Απριλίου 2003 η υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ. Την τότε μεγάλη εικόνα (και την διάνοιξη οδοφραγμάτων) την καθοδήγησαν ο Α. Γκιουλ ως Νο 2 και ο Γ. Γιακίς ως για λίγο ΥΠΕΞ (2002/3). Η απόφαση εντασσόταν στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής της Τουρκίας-εμπόδιο της οποίας ήταν το άλυτο κυπριακό. Ύστερα ήρθαν οι διαδηλώσεις των Τ/Κ και αμέσως μετά ο Ρ. Ντενκτάς υποχρεώθηκε να πάρει σύνταξη. Σύμφωνα με τον ΠτΔ ο τότε Τ/Κ ηγέτης άνοιξε οδοφράγματα, ελπίζοντας σε επεισόδια, «αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Διαψεύστηκε κατηγορηματικά». Βέβαια, δεν «διαψεύστηκε», καθώς τον διέψευσαν οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες που μπήκαν στις τεράστιες ουρές για να πάνε να δουν τον τόπο τους ! Πολίτες που αψήφησαν την Ε/Κ ηγεσία που

διακινούσε ψιθύρους, αλλά δεν τολμούσε να πάρει θέση! Τον Ρ. Ντενκτάς και τους Ε/Κ οπαδούς του, τούς διέψευσε η διπλωματία των πολιτών, η σοφία των πολλών που έδωσε πειστικά δείγματα γραφής ότι η αλλαγή σελίδας είναι (και) στο χέρι μας.

Ο ΠτΔ σημείωσε επίσης πως «έχω και δημόσια εκφράσει κατ'επανάληψη την ετοιμότητα μου να συναντηθώ με τον κ. Τατάρ». Κάθε ηγέτης επιλέγει τον κορυφαίο σύμβουλό του, ο οποίος, κατά κανόνα, συμβολίζει ότι εκφράζει ο ηγέτης. Ο Μ. Ακιντζί λ.χ επέλεξε τον Μ. Μπουρτζιού, έναν συνετό, χαμηλών τόνων συνεργάτη, υπέρ της ΔΔΟ. Ο Ε. Τατάρ επέλεξε τον ντενκτασικό Ε. Ολγκούν. Ο Ν. Χριστοδουλίδης τον καθοριστικό ρόλο στον Τ. Τζιωνή. Ύστερα επιθυμεί «συνάντηση» με τον Τατάρ! Αλλά οι κουτόφραγκοι δεν τρώνε πλέον όσα τους σερβίρουμε. Παρά τις δηλώσεις, τα ταξίδια και τις κορώνες όλα εξακολουθούν να μένουν ακίνητα. Ο ΟΗΕ, και η ΕΕ ενώ περιμένουν θετικά σήματα από τον ίδιο τον ΠτΔ, αυτός τούς απαντά «δείτε ποιους επιλέγω για συνεργάτες μου, όχι τι λέω»!

15. Το τίμημα της βαριάς βιομηχανίας,

07/05/2023

Την 1η Μαΐου 2004, η Κύπρος γίνεται μέλος της ΕΕ. Η Συνθήκη Προσχώρησης υπεγράφη στις 16 Απριλίου 2003 στην Αθήνα.

Στο Πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης Προσχώρησης προνοείται η ένταξη ολόκληρης της επικράτειάς της Κύπρου στην ΕΕ-όχι δύο φορές διαπραγματεύσεις. Η συμμετοχή της Τ/Κ κοινότητας, τελεί υπό αναστολή αλλά είναι ανεξάρτητη από τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Συνοπτικά, κέρδη και δυσκολίες στα 19 χρόνια ένταξης:

Η ΕΕ έχει αναπτύξει σημαντικές δραστηριότητες για το σύνολο του νησιού, όλες ενταγμένες στην προοπτική της επίλυσης:

Κανονισμός της «Πράσινης Γραμμής» από το 2004

Πρόγραμμα στήριξης για την Τ/Κ κοινότητα με την λειτουργία γραφείου ενημέρωσης στην κατεχόμενη Κύπρο

Οικονομική στήριξη των εργασιών της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ)

Στήριξη των εργασιών της Τεχνικής Επιτροπής για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς-με πολύ σημαντικά αποτελέσματα- Τ. Χατζηδημητρίου/Σ. Κτωρής/Αλί Τουντζάι.

Στο Κυπριακό, η ΕΕ ήταν παρούσα σε όλες τις προσπάθειες επίλυσης από την ένταξη και ύστερα. Με συμμετοχή στην Διάσκεψη για την Κύπρο στο Μον Πελεράν, την Γενεύη και το Κραντ Μοντάνα. Η ΕΕ συνδιαμόρφωσε το από Έξι Σημεία Πλαίσιο του ΓΓ του ΟΗΕ της 30ης Ιουνίου 2017. Συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις υπό τον ΟΗΕ στις εγκαταστάσεις στο

αεροδρόμιο Λευκωσίας με τον προσωπικό απεσταλμένο Γιούνκερ, Πήτερ βαν Νούφελ 2015-17. Ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ανακοίνωσε οικονομική στήριξη της λύσης στη Διάσκεψη της Γενεύης από 3.2 δις Ευρώ-1/2017.

Παρά τα τόσο σημαντικά, η ΕΕ υστέρησε θεαματικά στο να μιλήσει απλά στους πολίτες, πως το κυπριακό συνιστά ένα καίριας σημασίας ευρωπαϊκό πρόβλημα που επηρεάζει όλους τους συντελεστές του. Απέφυγε (όπως και ο ΟΗΕ) να ενημερώσει τους πολίτες γιατί φτάσαμε στα αδιέξοδα του 2017, παρά την στιβαρή συμμετοχή της Φ. Μογκερίνι στην τελευταία φάση. Η ηγεσία της ΕΕ πρόσεχε υπέρμετρα το παρεμβατικό θράσος Αναστασιάδη. Όπως αποφάσεις Ευρωπαϊκών Συμβουλίων χωρίς αναφορές στο Πλαίσιο Γκουτέρες, όπως η αποφυγή αναφοράς σε ΔΔΟ μετά από αίτημα Αναστασιάδη στο ΕΣ στις 2/10/20. Έρχεται ο ενεργότερος ρόλος της ΕΕ; Πάντα ο ρόλος ήταν «ενεργότερος» (από 2004 έως το 2017), αλλά ορισμένοι έκαναν πως δεν τον έβλεπαν-έκτιζαν ηγετικότητα πάνω στη γραμμή Αναστασιάδη. Μια συνολική αποτίμηση των 19 χρόνων μπορεί να δώσει το πραγματικό νόημα στην επέτειο. Τι ζητούμε, πώς το διεκδικούμε, ποιο σχέδιο προτείνουμε, πώς κινητοποιούμε τον κοινοτικό τρόπο σκέψης-και βέβαια όχι τον κυπριακόν τρόπον της διγλωσσίας. Ευκαιρίες οικοδομούνται, ευκαιρίες προκύπτουν, εξαρτάται τι ζητάμε και με ποια επιχειρήματα το

τεκμηριώνουμε. Το τι ζητάμε ευθυγραμμίζεται πλήρως με την κατάσταση στο εσωτερικό μας σκηνικό. Αν θέλεις λύση, και συμπλέεις με τις αντίπαλες δυνάμεις της, ποιον πείθεις για τον «ενεργότερο ρόλο της ΕΕ»; Αλλά πριν τον ενεργότερο ρόλο, υπάρχει το επείγον στην παραλία του Βαρωσιού. Γιατί κανένας παίκτης στο διεθνή χώρο δεν αντιδρά σε σχέση με τις τελευταίες πληροφορίες για πωλήσεις, αγορές, αξιοποίηση ξενοδοχείων στο Βαρώσι; Γιατί στα χρόνια που ο Ντενκτάς ηγείτο της εποχής της μη λύσης, αναπτύχθηκε στην Ε/Κ κοινωνία η βαριά βιομηχανία της εμπορευματοποίησης της μη λύσης. Στην υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης περιοχή, τεράστιες αξίες σε χωράφια, οικόπεδα, λαξίες, καυκάλλες όλα στη διαπασών. Αναπτύξεις, πωλήσεις, όλα ανεξέλεγκτα σε ιλιγγιώδεις προσόδους. Καμμία ισορροπία, πολλώ δε μάλλον, κάποια στοιχειώδης δικαιοσύνη. Το κράτος με ειδικό φόρο στις αγοραπωλησίες αυτές θα μπορούσε να δημιουργήσει «Ταμείο Αλληλεγγύης» για να ισορροπήσει τα έσοδα από τις πωλήσεις με την απώλεια γης από τους πρόσφυγες. Ο φόρος θα έπρεπε να ήταν υψηλός για να κρατά το σύνολο σε ακτίνα επίλυσης του πολιτικού ζητήματος, να κρατά τις ισορροπίες και να κτίζει επωφελή κίνητρα για τους πολλούς. Έφυγε από τη μέση ο Ντενκτάς-κατ' ακρίβεια τον πέταξαν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας οι Τ/Κ με τη συνέργεια της νέας κυβέρνησης στην Τουρκία/2002-2005 και την ίδια περίοδο άνοιξε τα χαρτιά του το κυπριακό κατεστημένο-δεν μπορούσε να κρυφτεί άλλο. Επέβαλε τους όρους του σε συμμαχία με ορισμένα ΜΜΕ: «διάσωση» της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι

χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησίες, κυπριακής ιδιοκτησίας συνομιλίες, τίποτε δεν συμφωνείται αν δεν συμφωνηθούν όλα. Όλα ήταν εφευρέσεις, τεχνάσματα για να ροκανίζει το χρόνο και να περιπαίζει τους πάντες ότι θέλει λύση. Κυβερνούσε το σλόγκαν: «κούν'τα τα πάρατζει»! Ο τελευταίος μαέστρος της ορχήστρας ξεπέρασε κάθε όριο διολίσθησης στον γκρεμό. Με όχημα την «τουρκική αδιαλλαξία», εξέδωσε ως ΠτΔ επτά (7) χιλιάδες χρυσά διαβατήρια, 52% από τα οποία παράνομα, σύμφωνα με την Επιτροπή που ερεύνησε το σκάνδαλο. Το πρόγραμμα- πλιάτσικο προκάλεσε δύο διαδικασίες επί παραβάσει της Επιτροπής κατά Κύπρου στο ΕΔ. Ενώ παιζόταν η τελευταία σκηνή του δράματος ο «Τσίπρας παρότρυνε τον Αναστασιάδη να αποδεχθεί να πάνε οι πρωθυπουργοί στο Κραν Μοντάνα. Σε κάποια στιγμή ο Αναστασιάδης ακούστηκε να του λέει: «Εσύ στο χωριό σου και εγώ στο δικό μου»...(Πηγή: Μ. Δρουσιώτης, «Έγκλημα στο Κραν Μοντάνα», σελ. 387/8)

Δύο διαπιστώσεις: στροφή Τουρκίας από το Κραν Μοντάνα και μετά. Χέρια κάτω από τη διεθνή κοινότητα (ΟΗΕ/ΕΕ) από το Κραν Μοντάνα και μετά. Η εξαπάτηση της ΕΕ και η διγλωσσία με τον ΟΗΕ κατέστησε αναξιόπιστη την Ε/Κ ηγεσία. Σήμερα που οι εξελίξεις πιέζουν περαιτέρω το Βαρώσι, όλοι μπορούμε να δούμε το προφανές: δεν είμαστε μόνοι στο παιχνίδι κάθε κίνηση, επιλογή ή συμπεριφορά, έχει τα παράγωγά της. Σήμερα είμαστε εδώ.

16. Το κλειδί και το παραμύθι,

21/05/2023

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σχολιάζοντας τις εκλογές στην Τουρκία (14/5) ανέφερε πως «όσον αφορά τη γενικότερη προσέγγιση της Τουρκίας στο Κυπριακό δεν αναμένω ουσιαστική αλλαγή σε περίπτωση που κερδίσει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης»

Οι Κεμαλιστές έλεγαν: το κυπριακό λύθηκε το 1974. Το 2002, το ΚΑΔ με Ερτογάν-Γκιουλ άλλαξε πολιτική. Στήριξε τις μαζικές διαδηλώσεις των Τ/Κ (2003). Στήριξε σχέδιο λύσης του ΟΗΕ για το κυπριακό (2004). Πέταξε τον Ντενκτάς στον γκρεμό (2005). Πήρε εισιτήριο για να αρχίσει η Τουρκία ενταξιακές με τη θετική ψήφο της Κύπρου (2005). Τότε γιατί λέμε παραμύθια μεταξύ μας ότι η Τουρκία δεν μετακινείται; 1ον, για να κρύψουμε τις αδυναμίες μας να δούμε τα δεδομένα, όπως εξελίσσονται στην ώρα τους, 2ον για να κρύψουμε την πολιτική μας με την κωδική ονομασία «άλλα λέμε, άλλα εννοούμε».

Το ΚΑΔ με Ερτογάν-Τσαβούσογλου μετά το ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα άλλαξε πολιτική, 2017. Στήριξε τον Τατάρ με ότι αυτό σημαίνει-κυπριακό 2 κράτη, θαλάσσιες ζώνες/Σουπιά,

γεωπολιτική κόντρα με Ισραήλ. Αλλά είναι το ίδιο ΚΑΔ τον οποίο το 2010 στήριξε τον αριστερό Ταλάτ σε βάρος του δεξιού Έρογλου. Έστειλε δημάρχους από την Τουρκία στην Καρπασία οι οποίοι εργάστηκαν υπέρ Ταλάτ και ΡΤΚ. Επίσης την ίδια περίοδο εργάστηκε για να φθαρεί ο Έρογλου. Δημοσιεύματα στην Τουρκία τον ενέπλεξαν με την οργάνωση «Ερκένεκον». Αλλά η εφάπαξ «συμμαχία» ΚΑΔ-Ταλάτ απέτυχε. Νίκησε ο Έρογλου (2010-2015).

Η εντύπωση πως η Τουρκία είναι μια και απaráλλαχτη είναι ψευδής, καλλιεργείται ως συνεκτικό άλλοθι για την Ε/Κ απραξία. Παρά την 6χρονη στασιμότητα, παρά την κατοχή, η Τουρκία δεν θεωρείται η κύρια αιτία της κατάρρευσης της διαδικασίας επίλυσης. Μπορούμε μεταξύ μας να συνεχίσουμε να κοροϊδευόμαστε, αλλά μια ανάγνωση των Εκθέσεων του ΓΓ, από το 2017 μέχρι σήμερα, μιλά από μόνη της. Ο ΠτΔ είπε επίσης πως «η προοπτική ενίσχυσης των σχέσεων της ΕΕ με την Τουρκία, μπορεί να ξεκλειδώσει την προοπτική για επανέναρξη των συνομιλιών». Εν μέρει έχει βάση αυτό το σημείο, αλλά, είναι η Κύπρος με Παπαδόπουλο- Λιλλήκα και η Γαλλία με τον Σαρκοζί που μπλόκαραν την Ευρωτουρκική σχέση το 2006! Ότι κάνεις στην πολιτική που δεν έχει μίαν λογική κατεύθυνση, κάποια στιγμή το βρίσκεις μπροστά σου. Στο λάθος μπλόκο, η Τουρκία απάντησε με άλλο λάθος με στροφή στα ανατολικά της (Νταβούτογλου, Μόρσι, Άσσαντ κλπ). Έτσι τώρα η αναφορά του ΠτΔ για «ξεκλείδωμα», παραμένει εξαιρετικά πολύπλοκη.

Άλλη εποχή, άλλα δεδομένα-ούτε βάση για συνομιλίες για το κυπριακό, ούτε βάση πάνω στην οποία να στέκουν οι Ευρωτουρκικές σχέσεις...

Η συνέχεια ακόμα πιο πολύπλοκη. Ο ΠτΔ συναντά τον ειδικό αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ στη νήσο Κ. Στιούαρτ χθες: «Είμαστε ήδη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και καλούμε και τους Τ/Κ συμπατριώτες μας και την Τουρκία να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση της ΔΔΟ». Αφού τα κάνουμε όλα τόσο καλά, γιατί δεν προχωρεί τίποτε στο κυπριακό; Ο ΟΗΕ δεν έχει κάνει καμιά κίνηση, ο ΓΓ δεν δέχθηκε να συναντήσει τον ΠτΔ στις Βρυξέλλες, ενώ η ΕΕ σιωπά αναμένοντας κάποιο σήμα από τον ΟΗΕ. Αν ψάξουμε το «γιατί», βρίσκουμε το «διότι» καθώς ΟΗΕ και ΕΕ γνωρίζουν ότι ο Ν. Αναστασιάδης αποχώρησε από τις συνομιλίες το 2017 και τις διέλυσε την τριετία 2017-20. Δίπλα του, σε πλήρη συνεργασία μαζί του ήταν οι δύο στενότεροι συνεργάτες του. Ο ένας εξ αυτών σήμερα είναι ΠτΔ. ΟΗΕ και ΕΕ γνωρίζουν ότι ο νυν ΠτΔ δεν ήρθε ως αλεξιπτωτιστής στη νήσο το 2023, γνωρίζουν ότι κουβαλά μαζί του όλη την χαοτική κληρονομιά Αναστασιάδη. Όμως, το να παριστάνει ότι δεν τρέχει τίποτε, και, έτσι απλά «είμαι έτοιμος στο τραπέζι για συνομιλίες», απλώς περιπλέκει τις δυσκολίες ακόμα παραπάνω. Στην Κυριακάτικη «Καθημερινή» η Μ. Οικονομίδου ρώτησε τον ΥΠΕΞ Κ. Κόμπο: «Υιοθετούμε πλήρως τα 6 Σημεία του Πλαίσιο Γκουτέρες; Απάντηση ΚΚ: «Είναι το

σημείο εκκίνησης της διαπραγματεύσεως». Ο ΓΓ του ΟΗΕ «σχολιάζει» Κ. Κόμπον: «Διαπραγματεύσεις, ουσιαστικές, προσανατολισμένες στα αποτελέσματα που οδηγούν σε μια διευθέτηση. Η επίδειξη πολιτικής βούλησης και ευελιξίας παραμένει ύψιστης σημασίας». (Πηγή: Έκθεση Καλών Υπηρεσιών του ΓΓ, 6.7.2022). Για όσους θεωρούν ότι με διάφορες τεχνικές μπορούν να αποφύγουν την ουσία, ιδού η πιο σημαντική αναφορά του Α. Γκουτέρες: «Ο λαός της Κύπρου αξίζει να γνωρίζει ότι αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά» (2019). Αν γνωρίζεις τι πραγματικά επιδιώκεις, λες με τον πιο επίσημο τρόπο με επιστολή σου στον ΓΓ ότι αποδέχεσαι το Πλαίσιο του της 30ης Ιουνίου 2017. Μόνο έτσι θα ακούσουν (επιτέλους) την επίσημη θέση του ΠτΔ επί του (τελευταίου) σημαντικού Εγγράφου του ΓΓ. Όσο δεν γίνεται αυτό, τόσο πιο μεγάλη γίνεται η δυσπιστία απέναντι στις πραγματικές προθέσεις του (νέου) ΠτΔ. Αλλά οι κεντρικοί παίκτες θα ήταν πρόθυμοι να ακούσουν τον Κύπριο πρόεδρο να επιχειρηματολογεί:

«Αξιοποιώ το Πλαίσιο του ΓΓ Α. Γκουτέρες γιατί ικανοποιεί τις εύλογες ανησυχίες των δύο πλευρών. Εφόσον οριστικοποιηθεί συμφωνία πάνω στο Πλαίσιο Γκουτέρες, σημείο 1 (κατάργηση επεμβατικών δικαιωμάτων) και σημείο 2 (αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων), είμαι έτοιμος να αποδεχθώ στην ολότητά του το σημείο 6 του Πλαισίου του ΓΓ για την πολιτική ισότητα. Ταυτόχρονα, θα ενημερώσω την ΕΕ ότι είμαι

πρόθυμος να άρω το veto που έχουν ασκήσει προκάτοχοί μου σε σχέση με τα 14 ενταξιακά κεφάλαια της Τουρκίας».

17. Είκοσι χρόνια σημειωτόν!

30/04/2023

Συνιστά μύθο ότι ο Τ. Παπαδόπουλος «αιφνιδιάστηκε» στις 23 Απριλίου 2003. Το άνοιγμα σημείων διέλευσης το ανακοίνωσε δημόσια ο Σερτάρ Ντενκτας στις 29 Μαρτίου 2003. Είπε: «ΜΟΕ είναι αναγκαία μεταξύ Τ/Κ και Ε/Κ πριν απο την επίλυση του κυπριακού. Επειδή δεν είναι δυνατον να λύθει το κυπριακό έως τις 16 Απριλίου 2003 -την ημέρα της ανακοίνωσης για την ένταξη της Νότιας Κύπρου στην ΕΕ- η ελεύθερη διακίνηση και το εμπόριο πρέπει να είναι η αρχή για να πιάσουμε την ευκαιρία για λύση στο μέλλον. Έτσι οι Τ/Κ θα μπορούσαν να πηγαίνουν στο Νότο και οι Ε/Κ να πηγαίνουν στο Βορρά». Η «Τζουμχουριέτ» είχε την είδηση κάτω απο τον τίτλο «Δηλώσεις σοκ από τον Σερντάρ Ντενκτάς» (περισσότερα: <https://larkoslarkou.org.cy/kati-trechei/>)

Αλήθεια η σιωπή: η Ε/Κ ηγεσία βρέθηκε στο κενό. Τι να κάνει; Να διαφωνούσε όπως ήθελε; Πώς θα αντιδρούσε η ΕΕ; Τι μήνυμα θα έστελλε στα ΗΕ; Σιώπησε γιατί δεν μπορούσε να το παρεμποδίσει.

Μύθος ότι οι διελεύσεις συνιστούν αναγνώριση του ψευδοκράτους. Υπεγράφη η Συνθήκη Προσχώρησης στην ΕΕ στις 16/4/03 αλλά η ένταξη την 1η Μαΐου 2004. Έτσι βρήκε την πασίγνωστη φόρμουλα της «σιωπής», καθ' ην στιγμή η Κύπρος από τις 23/4/03 ήταν σε πιο ισχυρή θέση από πριν. Μόνη αλήθεια, η υποκρισία: Καμμιά αναγνώριση δεν προέκυψε, αντίθετα τα εκατομύρια από διελεύσεις συνέβαλαν ώστε να «ξαναδούμε» τη νήσο με το φακό της περισσότερης προσπάθειας για την επίλυση.

Μύθος ότι ο Ραούφ Ντενκτάς θα τα αναποδογύριζε. Ο Ρ. Ντενκτάς γνώριζε ότι το μερικό άνοιγμα ακύρωνε τον εαυτό του, αλλά δεν ήταν σε θέση να ελέγξει την κυριαρχία του ΚΑΔ στην Τουρκία-Τ. Ερτογάν με Α. Γκιουλ, πρωθυπουργό και τώρα (2003), ΥΠΕΞ. Ο Α. Γκιουλ υπήρξε η πιο συνεπής φιλοευρωπαϊκή δύναμη μέσα στο ΚΑΔ.

Αλήθεια είναι ότι οι Ε/Κ πολιτικές δυνάμεις που ενδιαφέρονται για την επίλυση, δεν έχουν εκδώσει μίαν ανακοίνωση που να λέει δημόσια τα οφέλη από τις διελεύσεις- επανασύνδεση με τον τόπο, πολιτικές, συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις, προσωπικές επαφες κλπ. Πάνω σε μια στρατηγική: όπως η ενίσχυση της προσπάθειας των ηγετών στο τραπέζι των συνομιλιών. Όπως η ενίσχυση της διπλωματίας των πολιτών. Όπως γέφυρες που να κτίζουν την προοπτική της επίλυσης.

Ότι δεν έχει καταρρεύσει μέχρι σήμερα, οφείλεται στη συμμετοχή της ΕΕ στα κοινά μας (Διευεύσεις, 2003, Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής, 2004, ΔΕΑ, 2006, ΤΕ για την Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2008, Πρόγραμμα Βοήθειας στην Τ/Κ Κοινότητα, 2022 κ.ά). Αλλά η συνολική ιστορία του κυπριακού διαπλέκεται γύρω από μια διπολική αντιπαλότητα: Επιχειρήματα Vs σλόγκανς! Τα επιχειρήματα έχουν λογική βάση, εξηγούν, δίνουν προοπτική σε έναν συλλογισμό. Τι είναι το αντίθετο; Τα σλόγκανς! Δεν έχουν ανάγκη την εξήγηση, επιχειρούν να κερδίσουν τις εξωτερικές εντυπώσεις, αλλά κυρίως κρύβουν πραγματικές επιδιώξεις! Όπως,

Α. «Διέσωσε την Κυπριακή Δημοκρατία». Ή «Η Κύπρος θα γινόταν προτεκτοράτο της Τουρκίας». Αλλά βέβαια η ΚΔ με όλο τον νομικό της πλούτο θα εντασσόταν στο νέο συνταγματικό πλαίσιο, σε μια Ενωμένη, Ομοσπονδιακή Κύπρο! Άρα, αφού απορρίπτουμε την λύση/ μετεξέλιξη της ΚΔ, τότε μένουμε με αυτό που έχουμε. Η ΚΔ με την παρούσα μορφή της! Τα σλόγκανς εδώ δεν μιλούν!

Β. Η ΕΕ συγκροτεί μια πολυεθνική οργάνωση με κανόνες που όλοι μαζί έχουν συμφωνήσει (Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο, Συμβούλιο κλπ). Σε αυτή την ΕΕ πήρε εισιτήριο για να μέλος και η Τουρκία. Ποιος άναψε το πράσινο φως για να πάρει η

Τουρκία το εισιτήριο; Ο ίδιος πολιτικός που κατασκεύασε τα σλόγκανς της διολίθησης. Στην πιο ισχυρή θέση της Κύπρου μετά την εισβολή, άναψε πράσινο φως στην Τουρκία για να αρχίσει ενταξιακές συνομιλίες, έτσι, χωρίς κανένα αντάλλαγμα!

Γ. Τόσος κόπος (Κρανιδιώτης, Σημίτης, Βασιλείου, Πάγκαλος, Κληρίδης, Φερχόιγκεν κ.α.) για να έρθει αυτή η στιγμή, 3 Οκτωβρίου 2005. Η Κύπρος κρατά το ευρωπαϊκό χαρτί, η Τουρκία στο κατώφλι. Πέταξε αυτή την μοναδική ιστορική συγκυρία στον γκρεμό! Το μόνο veto με αξία, που μπορούσε να αλλάξει το πεπρωμένο της νήσου με την κατάλληλη αξιοποίηση του-με στοχευμένα ανταλλάγματα. Όπως με πτυχές στην ασφάλεια, όπως με τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Δ. Η επίλυση του κυπριακού μέσα στη διετία 2004-5 δεν ήταν μια μεμονωμένη κίνηση πάνω σε «προτεκτοράτο». Εντασσόταν στην στο σχέδιο της ΕΕ στην Α. Μεσόγειο= Διέρευση, λύσεις κάτω από την εποπτεία της. Σε τρία πόδια:

α) Επίλυση του κυπριακού

β) Εισιτήριο για να ξεκινήσει η Τουρκία ενταξιακές συνομιλίες (εκδημοκρατισμός, αποχώρηση του στρατού από το παιχνίδι, δυτικός προσανατολισμός κλπ)

γ) Συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα πέντε ετών ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία (1999-2004) για να βρουν λύσεις στις διαφορές τους και, αν δεν συμφωνούσαν, πράγμα πιθανότερο, να προσφύγουν από κοινού στο ΔΔ της Χάγης. Τα σημεία β και γ αφορούσαν πλήρως την ΕΕ. Το σημείο α μαζί ΟΗΕ και ΕΕ.

Ε. Τα σλόγκανς είναι κατασκευάσματα για να παραμείνουμε έτσι, για να «πετά» η λεηλασία πάνω στις προσόδους της μισής Κύπρου. Η Ε/Κ ηγεσία εκτροχίασε την πιο φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ στην περιοχή. Είκοσι χρόνια μετά κάνει δηλώσεις για «ενεργότερο ρόλο» της! Όλοι βέβαια γνωρίζουν πως τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ στην περιοχή (Κυπριακό, Ενέργεια, Ευρωτουρκικές περιπέτειες, εντάσεις στο Αιγαίο) έχουν εξήγηση. Οι Βρυξέλλες σιωπούν. Θέλουν αποδείξεις, πείστε μας ότι (αυτή τη φορά) θα είσαστε σοβαροί!

18. Η ευγενής μας περικύκλωση,

09/04/2023

Είναι απορίας άξιον πως με μια συνήθη «τριμερή» παριστάνουμε ότι ασκούμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική! Από τη μια ο «Φιλελεύθερος» (2/4) μάς ενημέρωσε πως «οι ΥΠΕΞ Κύπρου και Ισραήλ Κωνσταντίνος Κόμπος και Έλι Κοέν

«συμφωνήσαμε ότι πρέπει να προωθήσουμε τις ευκαιρίες και τις προοπτικές ενός αξιόπιστου ενεργειακού διαδρόμου από τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη»

Από την άλλη η «Χαλκίν Σεσί» (27/3) σε δημοσίευσμά της κάτω από τον τίτλο «Ισραηλινοί αποκτούν τα χώματά μας», μάς ενημερώνει πως «2,672 άδειες αγοράς ακίνητης περιουσίας δόθηκαν εντός του 2022». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η μεγάλη πλειοψηφία δόθηκε σε Ισραηλινούς! Το ερώτημα: Κάθε τόσο και μία τριμερής, Πρόεδροι, πρωθυπουργοί, παλαιότερα ταξίδια Νετανιάχου στη νήσο, εσχάτως ο Κοέν αλλά «Ισραηλινοί ίδρυσαν περίπου 200 εταιρείες...και ότι αγοράζουν γη κυρίως στην Καρπασία». Μπορεί κάποιος να εξηγήσει στην κοινή γνώμη πώς συμβαδίζουν όλα τα πιο πάνω; Δηλώσεις για εξαιρετες συνεργασίες, αλλά πίσω από τα φώτα η πραγματικότητα: 2,672 άδειες! Αλλά τι σημαίνει η φράση «προώθηση ενός αξιόπιστου ενεργειακού διαδρόμου από τη λεκάνη της Α. Μεσογείου προς την Ευρώπη;». Ποια είναι η διαδρομή του διαδρόμου και ποιος είναι ο κατασκευαστής του; Πιο απλά: τους διαδρόμους δεν τους φτιάχνουν οι ΥΠΕΞ αλλά οι γνωστές εταιρείες. Αν τις φτιάχνουν οι δεύτερες, ως είθισται, υπάρχει κάποια εταιρεία για να επενδύσει αρκετά δισ σε αυτή τη δουλειά και ποία;

Σε ένα άλλο επίπεδο, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας Μ. Τσαβούσογλου πρότεινε στον Ισραηλινό ΥΠΕΞ Έλι Κόεν να εξαχθεί ισραηλινό

φυσικό αέριο προς τις ευρωπαϊκές αγορές μέσω Τουρκίας, όπως μετέδωσε το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο. Ο Μ. Τσαβούσογλου είπε πως «έχουμε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και η Τουρκία είναι σε θέση να βοηθήσει το Ισραήλ να εξαγάγει το φυσικό του αέριο προς την Ευρώπη» (14/2). Κατά συνέπεια όταν γράφονται ανακοινώσεις στη Λευκωσία, γράφουν και άλλοι άλλες. Μόνο που οι άλλοι έχουν και τα μέσα (όπως Τζεϊχάν) να τις υλοποιήσουν, ενώ η Κύπρος εδώ και χρόνια κάνει τριμερείς, γράφει ανακοινώσεις και όλα μένουν ακίνητα, πλην των 200 εταιρειών στην κατεχόμενη Κύπρο και της γης στην Καρπασία που αλλάζει χέρια.

Ο ΥΠΕΞ Κ. Κόμπος μίλησε για «ετοιμότητα της Κύπρου να στηρίξει την επανέναρξη διαπραγματεύσεων του Ισραήλ με τους Παλαιστίνιους, με στόχο την επίτευξη λύσης δύο κρατών. Αυτή η λύση πρέπει να διασφαλίζει πλήρως την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ». Ευγενικός ο στόχος και η βάση καλή. Αλλά πρώτα χρειάζεται να πετύχεις την «επανάρξη διαπραγματεύσεων» για το Κυπριακό και μετά έρχεται και η εξαγωγή τεχνογνωσίας για το Μεσανατολικό! Έτσι όλα προχωρούν με βάση την εικονική πραγματικότητα: τριμερής κατανάλωση, πρόταση Τσαβούσογλου για αγωγό που παρακάμπτει τη νήσο, μαζικές αγορές γης στην Καρπασία, εντυπώσεις στη Λευκωσία που διαρκούν μια ημέρα!

Δηλώσεις και συνεντεύξεις δημιουργούν την εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι συντελείται ..κοσμογονία εξελίξεων και ότι σε δυο-τρεις μέρες επίκειται κάποια... νίκη! Ο ΥΠΕΞ Κ. Κόμπος σε συνέντευξή στον «Φιλελεύθερο» (3/4) «αναφέρεται στις κινήσεις της Λευκωσίας υποδεικνύοντας πως αυτή τη στιγμή η Ε/Κ πλευρά βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αναμένει την Τ/Κ πλευρά να καθίσει δίπλα της». Μάλιστα, εμείς στρώσαμε το τραπέζι, καθήσαμε και ας...έρθουν! Αν δεν έρθουν, κακό του κεφαλιού τους! Αλλά αυτό δεν το λες εσύ για τον εαυτό σου-αυτό, όπως συμφωνήσαμε εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες, το καθορίζει ο ΟΗΕ, διαλέγεται με τα μέρη, με σκοπό να στηθεί...το τραπέζι!

Κάτω από τον ίδιο τίτλο «τραπέζι έτοιμο», εντάσσεται και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών στις 30/3 «αναφορικά με την έναρξη προπονήσεων στο χώρο της τάφρου («γήπεδο Τσεντίκαγια»)-τα εισαγωγικά από το ΥΠΕΞ:

«Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως φιλοξενούσα χώρα για την UNFICYP, αλλά και ως ιδιοκτήτης του τεμαχίου στο οποίο γίνονται οι παράνομες εργασίες («γήπεδο»), δεν έχει δώσει τη συγκατάθεση για οποιεσδήποτε εργασίες ή χρήση του υπό αναφορά χώρου. Το ΥΠΕΞ επαναλαμβάνει ότι η «νεκρή ζώνη» τελεί υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να ασκεί κανονικά την αστική της δικαιοδοσία εντός της «νεκρής ζώνης».

Για πρώτη φορά, συναντάμε τόσες μαζεμένες αστείότητες σε μια ανακοίνωση: Πώς «η «νεκρή ζώνη» τελεί υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας». Αλλά και η αποθέωση του νομικού παραλογισμού: « Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να ασκεί κανονικά την αστική της δικαιοδοσία εντός της «νεκρής ζώνης»! Πέρα από τις νομικές αστείότητες, η σοβαρή διάσταση των πραγμάτων. Ο Κόλιν Στιούαρτ, ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στη νήσο: λέει πως «το βόρειο τμήμα της Κύπρου έχει τώρα ενσωματωθεί οικονομικά και πολιτικά με την Τουρκία. Η Ε/Κ ηγεσία είναι αυτή που πρέπει να κινητοποιηθεί για να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Όμως, μόνο διαμαρτύρεται, καταδικάζει, κατηγορεί» (25/1).

Η γραφειοκρατία στο υπεξ, εφευρίσκει του κόσμου τους νομικισμούς, πρακτικά βάζει τρικλοποδιές σε κάθε πρόταση για πρόοδο (σε ΟΗΕ και ΕΕ), περικυκλώνοντας το κυπριακό στον φαύλο κύκλο της ακινησίας. Αλλά η νομική ισχύς της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι πολιτικό εργαλείο που, είτε το αξιοποιείς για να επιτύχεις τον μείζονα στόχο, είτε το κρατάς τόσο σφικτά με μόνο στόχο το να συντηρείς το μισό της «εγώ».

19. «Εμπλοκή» αλλά με περιεχόμενο,

02/04/2023

Ο Ν. Χριστοδουλίδης με την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες πέρασε στην κοινή γνώμη ως κύριο θέμα της συγκυρίας την ενότητα «ΕΕ-Κυπριακό». Αλλά γιατί μονοπωλεί την ατζέντα τώρα και όχι το 2004, το 2010 ή το 2017; Τα ουσιώδη: Η ΕΕ στηρίζει μόνο την επίλυση στο πλαίσιο της ΔΔΟμοπονδίας όπως εκδηλώθηκε εγγράφως από τον ΟΗΕ 2 φορές (2004, 2017). Κατά συνέπεια, όσοι παραπλάνησαν την κοινή γνώμη με «ευρωπαϊκή λύση» το 2004 και σήμερα ανακαλύπτουν θαυματουργές ιδιότητες «στην ενεργό εμπλοκή της ΕΕ», καλό είναι να έχουν υπόψη τους ότι η ΕΕ ενδιαφέρεται για λύση στο πιο πάνω πλαίσιο. Η ΕΕ δεν κρατά μαγικό ραβδί, αλλά μπορεί να δώσει τεχνονομικές συμβουλές συμβατές με το κεκτημένο. Μόνο αυτό; Βεβαίως όχι! Και στις εξαιρέσεις από το κεκτημένο η ΕΕ έχει μακρά παράδοση και με χρονοδιαγράμματα στα οποία ολοκληρώνονται οι μεταβατικές διατάξεις! Το σοβαρό ρόλο της ΕΕ έπαιξε ο Πήτερ βαν Νούφελ, απεσταλμένος Γιούνκερ στο κυπριακό, 2015-17 με έδρα τη Λευκωσία. Περιέργως μερικοί ξεχνούν το σημείο αυτό!

Αλλά η μεγαλύτερη συμβολή της ΕΕ στο κυπριακό είναι η οιονεί ομοσπονδιακή της δομή, το θεσμικό της πλαίσιο, τα κίνητρα σε πλείονες του ενός παίκτες. Όπως το άνοιγμα

«σημείων διέλευσης» το 2003. Η Κύπρος ήταν μπροστά. Η Τουρκία ακολουθούσε. Αυτό υποχρέωσε την Άγκυρα να αναθεωρήσει πολιτικές της. Επέβαλε το άνοιγμα «σημείων διέλευσης» σε ρήξη με τον Ραούφ Ντενκτάς και σε συνεννόηση με τον Σερτάρ! Οι ημερομηνίες μιλούν από μόνες τους: 16 Απριλίου 2003 υπογραφή Συνθήκης Προσχώρησης Κύπρου στην ΕΕ, 23 Απριλίου 2003, άνοιγμα σημείων διέλευσης! Η ΕΕ ήταν ο κινητήριος μοχλός για μια εξαιρετικής σπουδαιότητας μεταβολή. Όπως το Ευρώ, Ευρωζώνη, 2006. Η συζήτηση παλαιότερα αφορούσε την κυπριακή και την τουρκική λίρα. Μύλος. Η συζήτηση έκλεισε με την συμμετοχή της νήσου στην Ευρωζώνη. Όπως ο τερματισμός των επεμβατικών δικαιωμάτων, Κραν Μοντάνα, 2017. Η πρόταση του ΓΓ του ΟΗΕ μετά από διαβούλευση με τα μέρη προέβλεπε άμεσο, με την υπογραφή της λύσης, τερματισμό τους. Η συμμετοχή στην ΕΕ ήταν ένα κρίσιμο σημείο που συνέβαλε στην θετική εξέλιξη-η δυνατότητα να κερδίσει η Τουρκία σε άλλο επίπεδο. Έκτοτε εκκρεμεί η ανανέωση της ΤΕ Τουρκίας-ΕΕ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κ. Λετυμπιώτης δήλωσε πως «δεν μας δεσμεύει με οποιονδήποτε τρόπο η απόφαση της Ελλάδας να στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για τη Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και ασφαλώς δεν μπορούμε να στηρίξουμε την υποψηφιότητα της Τουρκίας», 26/3. Αλλά ο πρώτος κερδισμένος από την συγκεκριμένη αλληλοϋποστήριξη είναι η Κύπρος-και ο πρώτος

χαμένος από την λίγο πριν κατάσταση, το Βαρώσι. Αλλά είναι καλό είναι το ήμισυ του πακέτου-ψήφος της Τουρκίας υπέρ Ελλάδας για το ΣΑ ΟΗΕ, αλλά χωρίς το όλο, δεν υπάρχει το ήμισυ. Δύσκολο να βρεις την άκρη μέσα σε ένα κουβάρι καχυποψίας. Αλλά κάποτε, κάποια στιγμή, χρειάζεται το «ένα βήμα», ίσως έτσι σπάσει ο φαύλος κύκλος της στασιμότητας. Εάν θέλεις το «ένα βήμα», μπαίνεις στη λογική του.

Η Υπουργός Παιδείας δηλώσει πως «θα θεσμοθετηθεί η συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και Εκκλησίας και θα γίνει τακτή έτσι ώστε να ακούμε τις εισηγήσεις του Μακαριοτάτου», (23/3). Αλλά η Έκθεση Γκουτέρες για την κατάσταση στο κυπριακό, (4/1/23) καταγράφει πως «είναι απογοητευτικό πως δεν έγινε καμία ουσιαστική συνεδρίαση της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση από τις 2 Ιουλίου 2021». Έτσι ακριβώς το έγραψε ο ΓΓ. Από τις 2 Ιουλίου 2021 στις 4/1/23 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα!

Η Υπουργός Παιδείας με εγκύκλιό της στα σχολεία γράφει πως «με οδηγό την 25η Μαρτίου, ορθώνουμε το ανάστημά μας και περήφανοι ως Έλληνες αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση της ιδιαίτερης πατρίδας μας και την αναγέννηση του όπου γης Ελληνισμού», (24/3). Αλλά ο Μάριο Νάβα, ΓΔ της ΓΔ Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνει πως «είναι πολύ ξεκάθαρο ότι οι Τ/Κ και οι Ε/Κ

πρέπει οι ίδιοι να κάνουν βήματα ο ένας προς τον άλλο»,
(31/10/22)

Στο Κοινό ανακοινωθέν Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη υπάρχει
«θεσμοθέτηση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Κύπρου –
Ελλάδας. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα
πραγματοποιούνται συναντήσεις των Υπουργικών Συμβουλίων
στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και
του Πρωθυπουργού της Ελλάδας», (13/3)

Αλλά αυτή είναι η εικόνα που εκπέμπει μια ορχήστρα που δεν
έχει κύρια επιδίωξη. Οι ελάχιστοι παίκτες που έχουν απομείνει
να ενδιαφέρονται για το κυπριακό, βλέπουν, κρίνουν,
αξιολογούν. Αν λ.χ. θέλεις συνομιλίες από εκεί που έμειναν στο
Κραν Μοντάνα, τότε όλη η ορχήστρα στέλλει μηνύματα που
συγκροτούν μια πολιτική κατεύθυνση. Αν δεν συμβαίνει αυτό,
μάλλον επιτείνουμε τα ερωτηματικά σε ΟΗΕ και ΕΕ ως προς τι
ακριβώς επιδιώκουμε. Η ηγεσία Αναστασιάδη, (με ευθύνη και
στους στενούς του συνεργάτες), κατέβασε την αξιοπιστία της
Ε/Κ ηγεσίας στο ναδίρ. Κατά συνέπεια, οι διακηρύξεις δεν
αρκούν, δεν μπορούν από μόνες τους να αλλάξουν τη φορά
των πραγμάτων. Μόνο έργα έχουν σημασία. Ότι λέμε να
ανταποκρίνεται σε πράγματα. Η αξιοπιστία της ορχήστρας
αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για να σηκωθεί το κάρο από
τον βάλτο. Όπως και η ενότητα ΕΕ-Κυπριακό. Τίποτε δεν μπορεί
να υποκαταστήσει την ικανότητα μιας ηγεσίας να γράφει

ιστορία ή την ικανότητά της να περνά κάτω από τον πήχη της. Η ΕΕ δεν είναι πρόσκληση σε γεύμα όπου όλα είναι έτοιμα στο τραπέζι και ως μέλος παίρνεις ότι θέλεις. Η ΕΕ προσφέρει κίνητρα και δυνατότητες, αλλά μόνο αν παίζεις σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού και με σκληρή δουλειά μπορείς να κατακτήσεις τα ουσιώδη.

20. Η αθόρυβη διπλωματία μπροστά,

19/03/2023

Συνάντηση Κ. Μητσοτάκη-Ν. Χριστοδουλίδη στην Αθήνα στις 13/3, Μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε η «θεσμοθέτηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών». Ένα τέτοιο σώμα όπως το ΑΣΣ συνηθίζεται στις διεθνείς πρακτικές, αλλά στις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας κάνει μόνο ζημιά. Τέσσερεις μέρες μετά την ανακοίνωση, ο Ε. Τατάρ έλαβε μέρος στη Σύνοδο του «Συμβουλίου των Τουρκικών Κρατών» στην Άγκυρα μετά από πρόσκληση Ερτογάν και με τη συμμετοχή, πέραν των ηγετών των κρατών-μελών της Κ. Ασίας και του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Β. Όρμπαν! Ο Ν. Χριστοδουλίδης δήλωσε πως « ενημέρωσα τον κ. Μητσοτάκη για την ανάγκη ενεργότερης εμπλοκής της ΕΕ στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού». Αλλά «ενεργότερη» δεν υπάρχει. Ενεργότερη υπήρξε. Γενεύη, Σύνοδος για την Κύπρο, 1/2017,

παρών ο ΓΓ του ΟΗΕ, παρών ο πρόεδρος της Επιτροπής Γ.Κ. Γιούνκερ. Παρών ο ειδικός απεσταλμένος Γιούνκερ, Πήτερ Βαν Νούφελ. Ο Γιούνκερ ήταν πρόεδρος της Επιτροπής-ο επικεφαλής της «κυβέρνησης» της ΕΕ. Κατά συνέπεια πιο πάνω, «ενεργότερη» από την συμμετοχή του προέδρου της Επιτροπής δεν υπάρχει. Το σημερινό αφορά προσπάθεια να ξαναστηθεί ένα έργο που εκτροχιάστηκε με αιτία. Ο ΠτΔ σημείωσε επίσης πως «κοινές περιφερειακές δράσεις που αποδεικνύουν στην πράξη την προσπάθεια της Ελλάδας και της Κύπρου να είναι πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή». Προφανώς η έννοια των λέξεων δεν έχει κάποια αξία. Η Κύπρος είναι πυλώνας ανασφάλειας (στρατιωτική κατοχή του 37% του εδάφους της) και πυλώνας αστάθειας (Πράσινη Γραμμή, εκτός Σένγκεν, εκτεθειμένη στα ισοζύγια ισχύος στους πέντε ανέμους). Από την πλευρά του ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η Αθήνα στηρίζει την προσπάθεια του νέου Κύπριου Προέδρου για ενεργότερη ευρωπαϊκή εμπλοκή στο Κυπριακό». Αν και ο στόχος είναι σωστός, ο τρόπος με τον οποίο προωθείται είναι αντιπαραγωγικός, εφόσον εμφανίζεται ως πρωτοβουλία Λευκωσίας ή Λευκωσίας- Αθήνας, και στην οποία οι άλλοι παίκτες οφείλουν να «συμφωνήσουν». Δεν προωθούνται έτσι στόχοι με πολλές διαστάσεις και ιδιαιτερότητες. Μόνο η αθόρυβη διπλωματία βοηθά.

Ύστερα ακολούθησαν οι συναντήσεις Χριστοδουλίδη με τους ηγέτες των ελληνικών κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις ενός εκάστου: Αλέξης Τσίπρας, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «Καλωσορίζω τη δήλωση σου (του ΝΧρ) για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά». Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: «Η ΕΕ να συμμετέχει θεσμικά στις διαπραγματεύσεις που θα φέρουν ευημερία και μια πραγματικά βιώσιμη λύση στην Κύπρο». Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ του ΚΚΕ: «το ΚΚΕ στηρίζει λύση του Κυπριακού σε μία ενιαία χώρα, ένα κράτος με μία διεθνή προσωπικότητα, ιθαγένεια και κυριαρχία χωρίς στρατό κατοχής και εγγυήσεις, αλλά και βάσεις, μια κοινή πατρίδα Ε/Κ και Τ/Κ». Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης «Οι ελληνικές κυβερνήσεις πρέπει να προχωρήσουν στη χάραξη κοινής ΑΟΖ Κύπρου και Ελλάδας και ότι πρέπει να προχωρήσει ο ενεργειακός σχεδιασμός μέσω του αγωγού East Med». Γιάννης Βαρουφάκης, Γραμματέας του ΜέΡΑ25: «Το ΜέΡΑ25 στηρίζει μία λύση προς όφελος όλων των κατοίκων του νησιού, Ελλήνων, Τούρκων, Αρμένιων και Μαρωνιτών».

Στα παλιά χρόνια παλιοί Έλληνες διπλωμάτες γνώριζαν το κυπριακό εις βάθος, εξέδιδαν βιβλία (όπως ο «πρύτανής» τους Β. Θεοδωρόπουλος), γινόταν μια σοβαρή συζήτηση. Επίσης στα χρόνια των μεγάλων αντιπαραθέσεων (Κ. Καραμανλής, Α. Παπανδρέου) το κυπριακό έπαιζε πρώτο τραπέζι πίστα. Ύστερα

ήρθε ο Γιάννος Κρανιδιώτης-πρώτα με Α. Παπανδρέου, ύστερα με Κ. Σημίτη. Εισηγάγε στο υπεξ Ελλάδας το «Cyprus time». Ύστερα τα 2 Ελσίνκι, ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. Ηγεσία Κ. Σημίτη, με Θ. Πάγκαλο, Γ. Κρανιδιώτη, Χ. Ροζάκη, Γ. Παπανδρέου, Ν. Θέμελη, Π. Ιωακειμίδα: η «χρυσή εποχή» της Ελληνικής διπλωματίας. Ύστερα ήρθαν οι «κηφίνες» - Καραμανλής ο αχθοφόρος, Μολυβιάτης ο ιθύνων νους της κατάσβεσης της «διπλωματίας Κρανιδιώτη», αυτής των διασυνδέσεων.

Οι δηλώσεις της ελληνικής κομματικής ηγεσίας μετά τις συναντήσεις με τον Ν. Χριστοδουλίδη, μιλούν από μόνες τους: ελάχιστα ασχολούνται με το κυπριακό, ελάχιστα κομματικά στελέχη βρίσκονται πίσω από τους ηγέτες για να εργαστούν πάνω στο θέμα. Σλόγκανς και αοριστολογίες, βασικά ότι θυμούνται από προηγούμενη συνάντηση που έτυχε να ήταν παρόντες. Όμως είναι η Κύπρος που έχει την ευθύνη να καθορίζει το σκηνικό στο κυπριακό, με πλήρη ανάπτυξη πολιτικής για την επίλυση, το Πλαίσιο Γκουτέρες, τα ΜΟΕ, την συμπερίληψη της Τ/Κ κοινότητας στις πρόνοιες της Συνθήκης Προσχώρησης στην ΕΕ, (16/4/2003, Στοά του Αττάλου), τα Ευρωτουρκικά, τη διασύνδεση τους με το κυπριακό, τα ενεργειακά. Με άποψη για τις Ε/Τ σχέσεις: η καλύτερη υποστήριξη της Ελλάδας στο κυπριακό είναι ο διάλογος με την Τουρκία, η συνεπής διερεύνηση του τοπίου για από κοινού προσφυγή στη Χάγη για τις διαφορές στο Αιγαίο. Αλλά, ως

γνωστόν, είμαστε στον αστερισμό των σλόγκανς. Γι' αυτό και το κλασικό «δεν υπάρχει ούριος άνεμος για πλοίο που δεν γνωρίζει τον προορισμό του»...

ΥΓ: Η απονομή του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Σωτήρος και του Χρυσού Μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ένα μήνα από την εκλογή του στο αξίωμα, δείχνει ότι η τυποποιημένη αβροφροσύνη αφαιρεί σοβαρότητα και από τις δύο πλευρές. Η ενηλικίωση στις ελληνο-κυπριακές σχέσεις αργεί χαρακτηριστικά...

21. Ο ταχυδρόμος τέλος!

05/02/2023

Ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε «ΟΗΕ τέλος» από το κυπριακό. Η δήλωση ως εξής: «Το ΣΑ προτρέπει τα μέρη να καταλήξουν σε μια συμφωνία, ώστε ο ΓΓ να μπορεί να διορίσει έναν απεσταλμένο για το Κυπριακό». Με άλλα λόγια λέει πως δεν θα διορίσει απεσταλμένο, αν προηγουμένως τα δύο μέρη δεν τα βρουν «σε μια συμφωνία»-τα μέρη, ως γνωστόν, δεν συμφωνούν, άρα, απεσταλμένος δεν υπάρχει. Έτσι «δικαιώνεται» το μακρόσυρτο ταξίδι στα «δύο κράτη» που προώθησε ο Ν. Αναστασιάδης και με μαεστρία ενεχείρισε τη σκυτάλη του στον Ε. Τατάρ. Το «ΟΗΕ τέλος» δεν έπεσε από τον ουρανό.

Εξελίχθηκε σε τρία κύρια επίπεδα,

Η συμπεριφορά του Τ. Παπαδόπουλου ισοδυναμούσε με διάλυση του στόχου της ΔΔΟ. Δεν άσκησε κριτική σε πτυχές του τότε σχεδίου λύσης του ΟΗΕ- επιχείρησε να το εξοντώσει, άλλωστε αν επιθυμούσε κάποιες θεμελιώδεις βελτιώσεις θα τις έπαιρνε μέσα σε 24 ώρες και θα πήγαινε σε νέο δημοψήφισμα. Ο Σάντος στην Κολομβία έχασε το δημοψήφισμα υπέρ της ειρήνευσης με το FARC. Άλλαξε αμέσως το μηχανισμό επικύρωσης.

Η σχολή του ΥΠΕΞ: Η διαρκής παρέμβαση του «βαθέως κράτους» στο υπεξ πάνω στη γραμμή της διαρκούς καταγγελίας. Αναζητήστε ανακοινώσεις του ΥΠΕΞ, αναζητήστε άρθρα ή ομιλίες της, κατά καιρούς, ηγετικής του ομάδας (Τζιωνής, Χριστοδουλίδης, Αιμιλίου, Μαυρογιάννης, Κορνηλίου) που να εξηγούν στην Ε/Κ κοινή γνώμη τις θεμελιώδεις αξίες της μετάβασης σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αναζητήστε κείμενα κριτικής για την περίοδο της βουτιάς στο γκρεμό-μόνο ο αρχιεπίσκοπος το είπε δημόσια! Αναζητήστε κείμενα που να δείχνουν ότι η ανώτατη γραφειοκρατία στο ΥΠΕΞ κατανοούσε την κληρονομιά Κρανιδιώτη- διασύνδεσης λύσης με την ευρωτουρκική σχέση. Με το «δόγμα» Τζιωνή έκανε ακριβώς το αντίθετο-αποσύνδεση, άρα μηδέν μοχλοί για αξιοποίηση. Πήραν βέβαια την κληρονομιά της ένταξης, αλλά την έκαναν καριέρες-και η κατεχόμενη Κύπρος στα αζήτητα.

2017: ΟΗΕ και ΕΕ στήριξαν την διαπραγμάτευση όταν αυτή πήρε τη μορφή του Πλαισίου Γκουτέρες στις 30 Ιουνίου 2017. Ύστερα Αναστασιάδης και οι στενοί του συνεργάτες πήραν τις εξελίξεις στο χάος μέχρι να φύγει από τη μέση ο Ακιντζί. Αδιαφορούμε για τη γνώμη της ΕΕ και του ΟΗΕ, νομίζουμε ότι αυτό είναι, έτσι, χωρίς κόστος. Όταν ο Ε/Κ ηγέτης εμφανίζεται στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια ως «διαβατηριάκι», τι νομίζουμε ότι τρέχει; Κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλο ότι αυτό ή εκείνο το κράτος «τηρεί θέσεις αρχών». Αλλά στην παγκόσμια ιστορία της διπλωματίας δεν υπάρχει κάτι τέτοιο-υπάρχει μόνο η σύμπτωση συμφερόντων, τα αμοιβαία ωφέλη, μόνο αυτά κινούν εξελίξεις. Έτσι φτάσαμε από το «παρα πέντε της λύσης» (Ν. Χριστοδουλίδης) ή από το «παρα τρίχα της λύσης» (Α. Μαυρογιάννης) στο «ΟΗΕ τέλος»- «τα μέρη (πρώτα) να καταλήξουν σε μια συμφωνία» και μετά να πάρουν τηλέφωνο τον ΓΓ. Από το «παρα πέντε» και το «παρα τρίχα», φτάσαμε στην απόσυρση του κυπριακού από την ατζέντα Μπορέλ-τα μέρη πρώτα να τα βρουν και ύστερα να πάρουν τηλέφωνο τον ευρωπαϊκό ΥΠΕΞ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κρίνω ως εντυπωσιακή, από κάθε άποψη, τη φράση που χρησιμοποίησε ο τέως Επίτροπος Χ. Στυλιανίδης για τον υπεξ Ι. Κασουλίδη: «Στα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών, στα οποία ο ίδιος παρευρισκόταν ως Επίτροπος, ήταν εμφανής ο σεβασμός των ομολόγων του κ. Κασουλίδη προς το πρόσωπό του. Σας ομολογώ, ήμουν περήφανος, γιατί ο κ. Κασουλίδης ήταν Υπουργός Εξωτερικών της ιδιαίτερης μου πατρίδας και τύγχανε τέτοιου σεβασμού, σε βαθμό που οι συνάδελφοί του και εκείνη

την περίοδο η κ. Μογκερίνι, έλεγαν «ελάτε πίσω, βάλτε τα ακουστικά, γιατί θα μιλήσει ο Κασουλίδης τώρα». Σε εξομολογήσεις που αφορούν αυτόν τον τόνο, οι ίδιοι ήταν παρόντες και γνωρίζουν από πρώτο χέρι/ακουστικό κλπ. Ωστόσο, είναι άξια ιδιαίτερου σχολιασμού η φράση Στυλιανίδη «η κάθε συνάντηση με τον Κασουλίδη είναι ένα μάθημα». Εδώ η φράση δεν έχει κάτι από εσωτερικές συναντήσεις, αφορά όλους εμάς και σε αυτό το θέμα γνωρίζουμε θέματα από «πρώτο» χέρι. Μόλις πρόσφατα ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο Κόλιν Στιούαρτ είπε δημόσια πως η «Ε/Κ ηγεσία μόνο διαμαρτύρεται, καταδικάζει, κατηγορεί». Δεν πρόσεξα ο Κ. Στιούαρτ να εξαιρεί τον Ι. Κασουλίδη. Με εντολή του ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Δ. Δημητρίου είπε πως «στο δημοσίευμα της Yeni Duzen αποδίδει στον κ. Stewart πρωτοφανείς και σοβαρότατες αναφορές σε βάρος της πλευράς μας». Στις 31/12 ο ίδιος ο Ι. Κασουλίδης δήλωσε για το γήπεδο της Τσιεττίγκαγια πως «είναι ένα σοβαρό θέμα για τις σχέσεις εμπιστοσύνης μας με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ». Απάντησε ο εκπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ Στεφάν Ντουζάρικ σε όλους: «Ο κ. Στιούαρτ έχει την πλήρη υποστήριξη και εμπιστοσύνη του ΓΓ στη δουλειά του». Τα πιο ουσιώδη: ο Ι. Κασουλίδης γνώριζε από πρώτο χέρι όλες τις μανούβρες Αναστασιάδη για εκτροχιασμό των συνομιλιών και δύο κράτη. Δοκίμασε να τον μεταπείσει μαζί με τον Σ. Χάσικο. Η δοκιμή απέτυχε. Τι έκανε ο Ι. Κασουλίδης στη συνέχεια; Ανέλαβε ως ξανά ΥΠΕΞ να «στρώσει» τις στραβοτιμονιές του! Πρότεινε «Βαρώσι έναντι Τύμπου»-γνώριζε όμως πως ότι προερχόταν από τον

Αναστασιάδη ήταν από πριν καμένο. Είπε και το αμίμητο «ο τύπος της Κύπρου πρέπει να διαλέξει ποιους πρέπει να πιστεύει, εμάς ή την τουρκική προπαγάνδα;» (17-11-22)

Λοιπόν, ο Ν. Αναστασιάδης φέρει ιστορική ευθύνη. Επί πενταετίαν έστρωνε το δρόμο στα «δύο κράτη». Αλλά ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν οι συνεργάτες του που γνώριζαν, σιωπούσαν και συγκάλυπταν την πορεία προς τη μακρόσυρτη διχοτόμηση....

22. Στο ίδιο έργο θεατές!

29/01/2023

Τα Ηνωμένα Έθνη στις 25/1 είπαν ότι «υπάρχει στενή συνεργασία και με τις δύο πλευρές, απορρίπτουμε τους ισχυρισμούς περί μεροληπτικής στάσης, είναι αβάσιμοι και λανθασμένοι». Αφορμή για το πιο πάνω ασυνήθιστο tweet, η είδηση, που υπογράφει ο αρθρογράφος και τέως διευθυντή της «Γενί Ντουζέν», Τζενκ Μουτλούγιακαλι ότι «ο επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΠ, Κόλιν Στιούαρτ, ανέφερε στην Νέα Υόρκη πως «το βόρειο τμήμα της Κύπρου έχει τώρα ενσωματωθεί οικονομικά και πολιτικά με την Τουρκία. Η Ε/Κ ηγεσία είναι αυτή που πρέπει να κινητοποιηθεί για να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Όμως, μόνο διαμαρτύρονται, καταδικάζουν, κατηγορούν». Ο ΟΗΕ με ακρίβεια αποτυπώνει την κατάσταση της Ε/Κ ηγεσίας: «διαμαρτύρεται, καταδικάζει, κατηγορεί». Βέβαια, δεν χρειαζόμαστε κανέναν Στιούαρτ να μάς το πει.

Κάθε μέρα και κάθε βράδυ είμαστε στο ίδιο έργο θεατές-Αναστασιάδης, ΚΕ και Κασουλίδης. Ακόμα και για ένα γήπεδο προπόνησης στη νεκρή ζώνη διαμαρτυρίες για να μην βλέπει η κοινή γνώμη τα χάλια αυτής της πολιτικής. Ποτέ δεν έχει ακουστεί στην Ε/Κ κοινή γνώμη η φράση «ας ακούσουμε κάποιον άλλο έξω από τον ομφαλό της γης, ίσως, κάτι χρήσιμο μάς λέει». Ο Κ. Στιούαρτ υποστηριξε πως «λέγεται συχνά σε εμένα ότι υποστηρίζω την τουρκική πλευρά, όμως κάνω μια αντικειμενική αξιολόγηση». Είναι η γνωστή συνταγή. Δεν είναι αντικειμενικός, άρα ως ανθέλλη, είναι φιλότουρκος! Να γιατί οι 35 απεσταλμένοι του ΟΗΕ έφυγαν από το νησί συνοδευόμενοι από διάφορα επίθετα και κανένας δεν είπε κάτι καλό για την Ε/Κ ηγεσία εδώ και πολλά χρόνια. Παράδειγμα ο Έιντε έφυγε επαινώντας τον Ακιντζί. Η κοινότητα που υφίσταται τις συνέπειες της εισβολής, με τους χειρισμούς της ηγεσίας της κατάφερε να χάσει συμμαχίες, αλληλεγγύη, και, κυρίως, το ηθικό της πλεονέκτημα! Μέσα σε αυτό το κλίμα ο υποψήφιος Αβ. Νεοφύτου δήλωσε στον Κορμακίτη ότι «θα είμαι μόνο τότε ευτυχής, όταν ξανάρθω με ελεύθερη Κύπρο» 22/1. Ο δε υποψήφιος Ν. Χριστοδουλίδης έγραψε ότι η «επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του κυπριακού στη συμφωνημένη βάση λύσης». 8/1. Ο επίσης υποψήφιος Α. Μαυρογιάννης στήριξε «λύση ΔΔΟ, κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση όλων των κατοχικών στρατευμάτων», 20/1

Όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω από τους τρεις υποψήφιους ως μελλοντικοί στόχοι, ήταν πάνω στο τραπέζι με εισήγηση του ΓΓ του ΟΗΕ στις 30 Ιουνίου 2017. Αυτούσια τα κείμενα και ο καθένας/μια, μπορεί να κρίνει:

Έκθεση ΓΓ για το κυπριακό, 28/9/17: «Στις 30 Ιουνίου, παρουσίασα στα μέρη ένα πλαίσιο για την ταυτόχρονη επίλυση έξι μεγάλων εκκρεμούντων ζητημάτων που θα οδηγούσε σε μια συνολική διευθέτηση- εδαφικό, πολιτική ισότητα, περιουσιακό, ισοδύναμη μεταχείριση, ασφάλεια και εγγυήσεις. Τα μέρη έφτασαν κοντά στο να καταλήξουν σε στρατηγική κατανόηση για μια συνολική διευθέτηση. Συνεπώς, πιστεύω ακράδαντα ότι στο Κραν Μοντανά χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία».

Ο Έσπεν Μπαρθ Έιντε, 22/7/17: «Από τις διάφορες διμερείς επαφές είδαμε τη δυνατότητα να φτάσουμε σε ένα συνολικό πακέτο με πολλά στοιχεία σε αυτό, ένα από τα οποία θα ήταν το τέλος των εγγυήσεων».

Πώς θα προχωρούσε μια ενδεχόμενη συμφωνία; Λέει ο Έιντε, 22/7/17:

«Όλα τα μέρη είχαν ορισμένες γραπτές προτάσεις, αλλά υπήρχαν και ορισμένα πράγματα που είπαν στον ΓΓ. Δεν είναι κάθε τι βασισμένο σε έγγραφες τοποθετήσεις. Ο ΓΓ δοκίμαζε τα όρια του καθενός από τους συμμετέχοντες. Είπε, θέλω να ακούσω τι θέλεις, θέλω να μάθω ποια είναι η κόκκινη γραμμή σου και θέλω να κατανοήσω πού είναι η ευελιξία σου».

Πώς τελείωσε η διάσκεψη;

Ξανά ο Έιντε: «Το κλίμα, ο τόνος, ο τρόπος που μιλούσαν οι άνθρωποι ο ένας για τον άλλο και μεταξύ τους, δεν ταίριαζε σε ανθρώπους που επρόκειτο να ενώσουν την πατρίδα τους.

Ύστερα ο ΓΓ είπε ότι μετά από όσα που άκουσε κατά τη διάρκεια του δείπνου, δεν βλέπει καμία προοπτική συνέχισης της διάσκεψης. Ρώτησε τους συμμετέχοντες αν συμφωνούσαν και συμφώνησαν»

Ο ΓΓ στις 28/9/17 για το ίδιο θέμα: «Τα μέρη συμφώνησαν με το συμπέρασμά μου ότι η Διάσκεψη πρέπει να κλείσει».

Το κορυφαίο, επόμενο σημείο:

Ο Μ. Ακιντζί δήλωσε στις 2/5/18 πως «αν η Ε/Κ πλευρά αποδεχτεί το Πλαίσιο Γκουτέρες, αυτό θα ανακοινωθεί ως στρατηγική συμφωνία». Ο Ν. Αναστασιάδης απάντησε την ίδια μέρα πως «εάν ο κ. Ακιντζί αποδέχεται το Πλαίσιο Γκουτέρες όπως αυτό διαμορφώθηκε οριστικά στις 4 Ιουλίου 2017, αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη». Ύστερα η δήλωση Γκουτέρες στο Βερολίνο: «Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στο

πλαίσιο των Έξι Σημείων που παρουσίασε ο ΓΓ του ΟΗΕ στις 30 Ιουνίου 2017». 25/11/2019

Τα γραπτά μιλούν! Τώρα οι τρεις πιο πάνω υποψήφιοι ζητούν αυτά που ήταν εκεί μπροστά τους, πάνω στο τραπέζι, αλλά οι ίδιοι κοιτούσαν σιωπηλοί το αφεντικό και ακολουθούσαν την γραμμή του! Το ίδιο αφεντικό σε χαιρετισμό του στα αποκαλυπτήρια γλυπτού για αθλητές του ΓΣΕ (22/1), δήλωσε ότι «το μόνο πικρό που θα έχω να μεταφέρω είναι την αδυναμία, ως αποτέλεσμα της τουρκικής αδιαλλαξίας, να επιτύχουμε μια αποδεκτή λύση, μια λύση που θα μας απάλλασσε από τις αναχρονιστικές εγγυήσεις, τα επεμβατικά δικαιώματα, την παρουσία του κατοχικού στρατού». Όλα όσα υποκριτικά ζητά ο Ν. Αναστασιάδης τώρα, τα περιελάμβανε το Πλαίσιο Γκουτερες! Όπως στο σημείο 1, με τον τερματισμό των επεμβατικών δικαιωμάτων. Όπως στο σημείο 2, με την αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων-μείωση σε 950, 650 όπως προνοεί το σύνταγμα του 1960. Συνάντηση με πρωθυπουργούς, Ελλάδας, Τουρκίας, Μ. Βρετανίας για καθορισμό ρήτρας τερματισμού ή και ρήτρας αναθεώρησης για τους 950, 650 για ΕΛΔΥΚ-ΤΟΥΡΔΥΚ. Στον ίδιο χαιρετισμό του ανέφερε πως «οι αναθεωρητικοί στόχοι της Τουρκίας με την ανοχή και της διεθνούς κοινότητας, δεν απέτρεψαν την ανατροπή των όσων καταγράφονται στο έδαφος». Έτσι βρεθηκε ο ένοχος, είναι η διεθνής κοινότητα, να την

καταδικάσουμε και αγέρωχοι να πάμε στην επόμενη οπισθοδρόμηση!

23. Κυπριακό, διαφθορά «συμπαίκτες»,

15/01/2023

Είναι ξεχωριστό κεφάλαιο το κυπριακό από τη διαφθορά; Στις συζητήσεις για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Φεβρουαρίου, εμφανίζονται ως 2 ξεχωριστά κεφάλαια. Είναι όμως έτσι; Η σύμπτωση του 2017 λέει σχεδόν τα πάντα. Ρεπορτάζ με τίτλο «Χρυσή χρονιά το 2017 για τα διαβατήρια» στο <https://www.stockwatch.com.cy/> μάς ενημερώνει πως «όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία, το 2017 ήταν το έτος με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για απόκτηση διαβατηρίου μέσω του σχεδίου επενδύσεων της κυβέρνησης, αφού οι συνολικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τα διάφορα γραφεία, ανήλθαν στις 704».

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: Η χρονιά της διάλυσης του διαπραγματευτικού τοπίου στο Κραν Μοντάνα από τον Αναστασιάδη «συνέπεσε» με την απογείωση των 704 διαβατηρίων! Η επόμενη κίνηση συνδυάζεται με τα προηγούμενα: Η επιλογή Αναστασιάδη να διορίσει δύο υπουργούς του στις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα και του ΒΓΕ συνδέεται με την γενικότερη επιδίωξη Αναστασιάδη να

διορίσει «συμπαίκτες» του, ώστε στο τέλος της ημέρας καμιά δίωξη να μην ασκηθεί. Ποιος θα τεκμηριώσει κατηγορίες; Οι εκδόσαντες χρυσά διαβατήρια στο Υπουργικό Συμβούλιο;

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μια για τα χρυσά διαβατήρια, μια για το μειωμένο ΦΠΑ. Επί μακρόν χρονικό διάστημα απέστειλε επιστολές και έκανε επαφές με στόχο να πείσει την κυβέρνηση να σταματήσει τη διαδικασία. Όπως η επιστολή του Επίτροπου Δικαιοσύνης Ν. Ρέιντερς (21-10-20) στον τότε ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδουλίδη ότι «τα μέτρα (της Κύπρου) δεν συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης, και ιδίως με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ». Μια τέτοια ηγεσία με αυτή την συμπεριφορά μπορούσε να κερδίσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για το Κυπριακό; Όταν ηγέτης κράτους υπό κατοχή κατονομάζεται στα Pandora Papers, είναι σε θέση να κερδίσει αλληλεγγύη για τη χώρα του;

Κυπριακό-διαφθορά είναι «σιαμαία» μιας πολιτικής που διέλυσε τη βάση λύσης του κυπριακού για να περάσει τα «χρυσά» άλλα. Άρα, ο διακοινοτικός διάλογος δεν ωφελούσε (τον εαυτό του), όμως, λέει πως για το ναυάγιο «φταίνει όλοι οι άλλοι». Αν η ΕΕ δεν κινούσε τις διαδικασίες, μέχρι τώρα αυτό θα ήταν η καθημερινή του απασχόληση-γι' αυτό και στις συνομιλίες με Ακιντζί πήγαινε σταθερά απροετοίμαστος. Οι στενοί συνεργάτες Αναστασιάδη προφανώς δεν παρατήρησαν

ότι όλοι οι παίκτες του κυπριακού ένας ένας εξαφανίστηκαν από το χάρτη-Γκουτέρες, Γιούνκερ, Μπορέλ, Νούφελ, Έιντε, Λουτ. Αν παρατηρούσαν, και αν είχαν τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια να υποβάλουν, έστω μια παραίτηση, ίσως να άλλαζαν το ρου των πραγμάτων! Ο Αλέκος Μαρκίδης, μέλος της «μικρής» Διαπραγματευτικής Ομάδας βλέποντας όλα τα πο πάνω, πήρε το καπέλο του και αποχώρησε.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον όσοι ευθύνονται για τα σημερινά τραγικά αδιέξοδα, καταφεύγουν στην ασάφεια και τις γενικολογίες. Όλοι μπορεί να διαβάσουν τις εν συντομία «Θέσεις και Πολιτικές» του υποψηφίου Ν. Χριστοδουλίδη-ένθετο στην εφ/δα Καθημερινή, 8/1 (σελ 3, παρ. Α): «Στοχεύουμε στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του κυπριακού στη συμφωνημένη βάση λύσης, αναλαμβάνοντας μια μεγάλη διπλωματική προσπάθεια για τη διασύνδεση της επίλυσης του κυπριακού, των ευρωτουρκικών σχέσεων και της τουρκικής επιθετικότητας, μέσα από τη λήψη πολιτικής απόφασης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το διορισμό μιας ισχυρής πολιτικής προσωπικότητας με συγκεκριμένους όρους εντολής προς αυτή την κατεύθυνση». Αδιευκρίνιστη παραμένει στο κείμενο «η συμφωνημένη βάση» -ούτε καν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ ή οι τυποποιημένες αναφορές σε ομόφωνες του Εθνικού Συμβουλίου κλπ! Τόση επιτήδεια ασάφεια! Η αναφορά σε «ισχυρή προσωπικότητα» έχει τη δική της μικρή ιστορία. Ο τέως πρόεδρος της Επιτροπής

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ανακοίνωσε 3.2 δις ευρώ για τη λύση του κυπριακού στη Γενεύη, 1/2017. Από το 2017 έως το 2022 θα μπορούσε ο Ν. Χριστοδουλίδης ως ΥΠΕΞ να ρωτήσει τον Γιούνκερ γιατί δεν ξαναπήγε ο ίδιος σε Συνόδους για την Κύπρο-έστειλε στις επόμενες, Μογκερίνι, Τίμμερμανς. Τι κάνει τον υποψήφιο Χριστοδουλίδη να πιστεύει ότι θα δεχθεί κάποια άλλη προσωπικότητα ρόλο εκεί που απέτυχε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής με το κύρος και τα προγράμματα; Όταν ο ίδιος αποφεύγει να μιλήσει για τη «βάση των διαπραγματεύσεων, τότε δεν χρειάζεται ισχυρή προσωπικότητα, ίσως χρειάζεται ισχυρός ταχυδακτυλουργός ευρείας αποδοχής!

Στο ίδιο ένθετο, παρ β. σημειώνεται η «αναβαθμισμένη, ενεργός συμμετοχή της χώρας μας μέσα στο πλαίσιο των 3μερων συνεργασιών, για μια εξωτερική πολιτική βασισμένη στη σωστή ανάλυση των γεωπολικών δεδομένων με γνώμονα το διεκδικητικό ρεαλισμό». Ως ΥΠΕΞ είδαμε πως εννοούσε τη «σωστή ανάλυση των γεωπολικών δεδομένων». Για παραδειγμα, διεκδίκησε κυρώσεις κατά Τουρκίας, ήταν βασικό του μοτίβο. Είναι οι κυρώσεις μέρος του «διεκδικητικού ρεαλισμού» του; Δεν γράφει κάτι. Αυτές οι «τριμερείς» σε συνδυασμό με τη διάλυση του διαπραγματευτικού τοπίου, προκάλεσαν τον τερματισμό του EASTMED-με πρωτοβουλία ΗΠΑ για να φέρουν κοντά Ισραήλ-Τουρκία. Οι γενικολογίες, οι ασάφειες, οι αποσιωπήσεις δεν είναι σε θέση να φέρουν

κάποιο αποτέλεσμα. Κανένας διεθνής παίκτης δεν θα πάρει πρωτοβουλία- έλλειμμα αξιοπιστίας που συνοδεύει την ε/κ ηγεσία, συν οι θέσεις Τατάρ. Η παρατεταμένη στασιμότητα σημαίνει εμπάθυνση της σημερινής κατάστασης πραγμάτων. Είναι σημαντικό κάθε πολίτης να μελετήσει το τι προτείνουν οι υποψήφιοι για να βγούμε από το τέλμα-στο οποίο μερικοί από τους σημερινούς υποψήφιους μάς βύθισαν. Οι συζητήσεις ανάμεσα τους, βοηθούν!

24. Ο Γκουτέρες «σβήνει» το αφήγημα Αναστασιάδη, 08/01/2023

Ο Ν. Αναστασιάδης γυρίζει από κανάλι σε κανάλι και λέει πως τα έκανε όλα σωστά και «έχει ήσυχη τη συνείδησή του». Ωστόσο, κανένας στο διεθνές πεδίο δεν πιστεύει το «αφήγημά» του. Ο Α. Γκουτέρες δεν διαβάζει και δεν βλέπει Κυπριακά κανάλια, ιδιαίτερα μεταξύ 8 με 9μμ. Έτσι στις 4/1 ως ΓΓ του ΟΗΕ στην Έκθεσή του για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, έγραψε τα πράγματα αλλιώς:

ΑΓ: «Διαπιστώνω άνοδο της σκληρής ρητορικής και από τις δύο πλευρές, ενώ οι προοπτικές για μια αμοιβαία αποδεκτή διευθέτηση εξακολουθούν να εξασθενούν». Γνωστά σε όλους: ο Ν. Αναστασιάδης από τις ιδεοθύελλες για «δύο κράτη»

έφτασε στον Νιχάτ Ερίμ το 1956 και ο Ε. Τατάρ στη στροφή στα «δύο κράτη».

ΑΓ: «Όσο οι δύο κοινότητες βασίζονται σε διχαστικά αφηγήματα, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί συμφιλίωση». Ακόμα και ένα γήπεδο προπόνησης στη νεκρή ζώνη έγινε αντικείμενο κριτικής με πρωταγωνιστή τον Ι. Κασουλίδη.

ΑΓ: «Αν και υπήρχε κάποια ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα διπλασίαζαν τις προσπάθειές τους για συνεργασία, αυτές οι ελπίδες διαψεύστηκαν μέσα σε λίγους μήνες». Με έργα τις διπλασίασαν, αλλά από την ανάποδη. Πρότεινε η Ούρσουλα Ντερ Λάϊεν φωτοβολταϊκό πάρκο στη νεκρή ζώνη-σιωπή. Πέρασε η πανδημία και κάτι σημαντικό ως κοινή κληρονομιά (λ.χ. ένα νοσοκομείο) δεν έμεινε.

ΑΓ: «Προτρέπω τους ηγέτες να παράσχουν υποστήριξη στις πρωτοβουλίες συνεργασίας, όπως ζητήθηκε από το ΣΑ ως απόδειξη της γνήσιας δέσμευσής τους για λύση». Από τον Σεπτέμβρη του 2017 και μετά, ο Α. Γκουτέρες λέει δύο φορές το χρόνο, ακριβώς τα ίδια. Αλλά στου κουφού την πόρτα κλπ.

ΑΓ: «Έκκληση στις τις δύο πλευρές να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης με τεχνική εμπειρογνωμοσύνη από τον εκπρόσωπο του Γραφείου των ΗΕ». Η έκκληση δεν αρκεί, η συνεργασία μηδενική!

ΑΓ: «Κάθε κοινότητα έτεινε να εστιάζει την προσοχή της στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις». Ακριβώς αυτό. Αναστασιάδης-Τατάρ γύρισαν το παιχνίδι στις κοινοτικές υποθέσεις, αφού πρώτα εξόντωσαν (με διαφορετικές μεθόδους ο καθένας) έναν παίκτη με παγκύπρια ματιά: τον Μ. Ακιντζί

ΑΓ: «Σε σχέση με το καθεστώς των Βαρωσίων, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ καθοδηγείται από τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ. Τα ΗΕ θεωρούν την κυβέρνηση της Τουρκίας υπεύθυνη για την κατάσταση στα Βαρώσια». Σημαντική από κάθε άποψη η αναφορά αυτή, ιδιαιτέρως χρήσιμη στα σημερινά αδιέξοδα.

ΑΓ: «Το εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής, ένα από τα φωτεινά σημεία για τη διακοινοτική αλληλεπίδραση, θα σημειώσει νέα ρεκόρ φέτος». Σωστά σημειώνει η Έκθεση πως ο Κανονισμός της ΠΓ «ρυθμίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία». Προφανώς γι' αυτό και αντέχει!

Συνολικά, η Έκθεση σβήνει το αφήγημα Αναστασιάδη στο κυπριακό. Βάση δεν υπάρχει, η καθημερινή ρητορική περιορίζει τις προοπτικές, η δικοινοτική συνεργασία παραπαίει. Η τραγωδία των κοινών. Ο ΓΓ επιμερίζει τις ευθύνες για τη στασιμότητα στον Ν. Αναστασιάδη και τον Ε Τατάρ. Παραταύτα, ο πρώτος δηλώνει πως έχει ήσυχη τη συνείδησή του που εξισώνεται με τον δεύτερο! Αλλάζει την ατζέντα,

παριστάνει ότι το κυπριακό βρίσκεται στο 2017 και συμβουλεύει το διάδοχό του. Ερωτά «ο Φιλελεύθερος» τον Ν. Αναστασιάδη 2/1: «Ποιες κόκκινες γραμμές να μην τις περάσει ποτέ ο διάδοχος σας;». Η απάντηση Αναστασιάδη: «Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας έτσι ώστε να μην υπάρχουν παρεμβάσεις τρίτων. Για να επιτευχθεί τούτο απαιτείται η κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων. Απαιτείται η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων». Ο Α. Γκουτέρες, ΓΓ του ΟΗΕ τοποθετείται επί των πιο πάνω σημείων.

Σημείο 1 του Πλαισίου του, 30/6/2017: «Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τον τερματισμό του μονομερούς επεμβατικού δικαιώματος και της Συνθήκης Εγγυήσεως. Αυτή πρέπει να αντικατασταθεί από ένα στιβαρό σύστημα διασφαλίσεων». Α. Γκουτέρες, σημείο 2 του Πλαισίου του: «Σχετικά με τα στρατεύματα, δραστική μείωση από την πρώτη ημέρα. Και μετά σε ένα χαμηλό αριθμό, αντίστοιχο με αυτό που προβλέπει η παλαιά Συνθήκη Συμμαχίας (χρονοδιάγραμμα για να φτάσουμε τα επίπεδα των στρατευμάτων του 1960)».

Σημειώνει ο ΓΓ του ΟΗΕ, σημείο 2: «Σε ότι αφορά το θέμα της ύπαρξης ρήτρας λήξεως ισχύος (sunset clause), ή της ύπαρξης ρήτρας επανεξέτασης (review clause) (σημ.για τα επίπεδα των στρατευμάτων του 1960), αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο». Το υψηλότερο δυνατό επίπεδο, αφορούσε τις τρεις «εγγυήτριες δυνάμεις» σε επίπεδο πρωθυπουργών. Ο Ν. Αναστασιάδης με τη συνδρομή

Κοτζιά, απέτρεψε τη μετάβαση Τσίπρα και έτσι ναυάγησε το εγχείρημα της ολοκλήρωσης της διάσκεψης.

Ο «Φιλελεύθερος» ερωτά τον Ν. Αναστασιάδη σχετικά με το τι έκανε από το Κραν Μοντάνα και μετά. Η απάντηση: «Δεν ξέρω εάν χρειάζεται να απαριθμήσω τις συναντήσεις και τις επιστολές προς τον ΓΓ, τις προσπάθειες προς την ΕΕ, τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου...Να θυμίσω τη συνάντηση με τον ΓΓ στο Βερολίνο το 2019..». Η πραγματικότητα δεν συμπίπτει με το αφήγημα Αναστασιάδη- έκανε ιδεοθύελλες για δύο κράτη, μάλιστα είδε και τον Τσαβούσογλου δύο φορές επ' αυτού. Έκανε πως ο ΟΗΕ έχασε τα πρακτικά των συνομιλιών, ως επίσης έκανε ότι υπήρχε και δεύτερο πλαίσιο Γκουτέρες, της 4ης/7. Επίσης έκανε πως δεν άκουσε την πρόταση Ακιντζί να υπογράψουν το Πλαίσιο Γκουτέρες ως στρατηγική συμφωνία. Επιπρόσθετα, η ΕΕ είχε ειδικό απεσταλμένο στις συνομιλίες, τον Πήτερ Βαν Νούφελ, προσωπικό απεσταλμένο του Γιούνκερ με έδρα τη Λευκωσία...

Η συνεχής προσπάθειά του να αναποδογυρίσει την κοινή λογική, δεν συνδέεται με την υστεροφημία του. Βλέποντας τις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές, διαβάζει με ικανοποίηση τα σενάρια που εξ αρχής ευνόησε. Έτσι, αντί να ελέγχεται για το πώς από το παρά 5 της λύσης, φτάσαμε στο παρά 5 της διχοτόμησης, παρέχει «συμβουλές» στο διάδοχό του επί καθημερινής βάσεως!

25. Νίκη στη «γραμμή» Ακιντζί,

01/01/2023

Η νίκη των δυνάμεων της Τουρκοκυπριακής αντιπολίτευσης στις εκλογές για τοπική αυτοδιοίκηση στα κατεχόμενα στις 25/12, προκαλεί απορίες. Για τον περίφημο «μέσο» Ε/Κ η γη είναι επίπεδη, αφού και για τον τελευταίο Τ/Κ αζά αποφασίζει η Τουρκία. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν πόσο λίγο γνωρίζουμε τις τάσεις, τους πόλους και τους λόγους που διαμορφώνουν το παιχνίδι στην Τ/Κ πολιτική ζωή:

Πόλος 1. Νίκη Μεχμέτ Χαρμαντζί στη Λευκωσία.

Σοσιαλδημοκράτης, αξιόπιστος, εργατικός. Η εκλογή Χαρμαντζί πριν 12 χρόνια ήταν το πρόκριμα για την απόφαση Ακιντζί να τρέξει, ή όχι, για την ηγεσία. Κέρδισε ο Χαρμαντζί, ακολούθως κέρδισε ο Ακιντζί (2015). Το ρεύμα της νίκης ήταν πολυδιάστατο, βασίστηκε σε ένα σχέδιο και στα χαρίσματα των δύο.

Πόλος 2. Η νίκη των υποψηφίων της αντιπολίτευσης (ΡΤΚ, ΚΚΔ) στη Λευκωσία, Αμμόχωστο, Κερύνεια και Λεύκα δείχνει πως

συμπαγείς κοινωνικές δυνάμεις παραμένουν ανοικτές στην επίλυση του κυπριακού στη βάση της ΔΔΟ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Τατάρ με δύο χρόνια στην εξουσία, έχασε εντυπώσεις, έχασε και κυρίως ουσία με 4 πόλεις στην αντιπολίτευση. Το γεγονός πως ο Μ. Ακιντζί «επέστρεψε» στα πράγματα και βοήθησε στην επανεκλογή Χαρμαντζί εμπεριέχει τη δική του βαρύτητα, τώρα, ή και αργότερα.

Πόλος 3. Η Τ/Κ αντιπολίτευση που ενδιαφέρεται για την επίλυση δείχνει αντοχές και δυνατότητες-κινητοποίηση, ποσοστό συμμετοχής σχεδόν 70%. Έτσι η Τ/Κ κοινότητα πήρε 3 μεγάλες απόφασεις (στήριξη σε σχέδιο λύσης του ΟΗΕ (2004), ψήφο σε Ταλάτ (2005), ψήφο σε Ακιντζί, (2015). Δεν συμβαίνει το ίδιο με τις αντίστοιχες Ε/Κ δυνάμεις. Οι Ε/Κ δυνάμεις που ενδιαφέρονται να μην πέσουμε στα βραχια της διχοτόμησης, από τη μια δεν έχουν κάποια συνδεκτική ύλη-αλλά δεν μιλούν μεταξύ τους-, από την άλλη, διαθέτουν μόλιχη διάθεση για καπέλωμα και με τον τρόπο αυτό να φτωχαίνουν το αποτέλεσμα.

Πόλος 4. Η Λευκωσία ήταν μαζί Λέλλος Δημητριάδης-Μουσταφά Ακιντζί. Στη συνέχεια η Λευκωσία άνοιξε το δρόμο στον Ακιντζί. Ίσως η Λευκωσία να ανοίξει το δρόμο (και) για τον Χαρμαντζί. Ποιο όμως είναι το Ε/Κ «συγκριτικό» ανάλογο της συγκυρίας; Μακρόσυρτες διαβουλεύσεις για το 2023, αντιφατικές προσεγγίσεις, χωρίς στρατηγική ανάλυση για την

κρίσιμη σημασία του 2ου γύρου, μια κλασική «συνταγή» για να χαθεί η ηγεμονία

Πόλος 5. Τα πρόσωπα παίζουν καταλυτικό ρόλο στις αλλαγές εφόσον διαθέτουν αξιοπιστία και συνέπεια. Η ηγεμονία χάνεται όταν τα πρόσωπα βρίσκονται σε αναντιστοιχία με ένα πλειοψηφικό αίτημα. Η ηγεμονία κερδίζεται όταν τα πρόσωπα γεμίζουν με αξιόπιστο υλικό το διακύβευμα μιας συγκυρίας (διαφθορά, επίλυση, συνέπεια)

Η γειτονιά μας μιλά με παραδείγματα πως τα πράγματα δεν μένουν στάσιμα, κινούνται, άλλοτε άργα, άλλοτε γρήγορα, μόνο όταν οι συμπτώσεις συμφερόντων συναντούν μια καλή «συγκυρία» και συνοδεύονται από σημαντικές αποφάσεις.

Η Irit Lillian στις 27/12 επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον T. Ερτογάν ως η νέα πρέσβειρα του Ισραήλ στην Τουρκία. Ο Β. Νετανιάχου δεν διέκοψε τη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων Ισραήλ- Τουρκίας, παρά τις διάφορες φλυαρίες ότι τώρα που επέστρεψε στην εξουσία «θα της δείξει της Τουρκίας». Μια επωφελής και για τους δύο χώρες διαδικασία προχωρά, καθώς και οι δύο είναι κερδισμένες. Έτσι δεν γυρίζει ο τροχός πίσω

Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία: η ΝΔ και ο Κ. Μητσοτάκης έλεγαν διάφορες ασυναρτησίες για την συμφωνία στις Πρέσπες- για

το σύνθετο όνομα της δεύτερης. Ήρθαν στην εξουσία και άλλαξαν το τροπάρι: αν ο Βαρδάρης φυσούσε αλλιώς κλπ. Μια επωφελής και για τις δύο χώρες συμφωνία προχωρά, καθώς και οι δύο είναι κερδισμένες. Έτσι δεν γυρίζει ο τροχός πίσω.

Ισραήλ-Λίβανος: συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες για την αξιοποίηση κοιτασμάτων στη μεταξύ τους θαλάσσια ζώνη. Πρωθυπουργός του Ισραήλ ο Γιαΐρ Λαπίντ. Στις 1/11 αλλαγή. Κερδίζει ο Β. Νετανιάχου αλλά η συμφωνία παραμένει ισχυρή. Μια επωφελής και για τις δύο χώρες συμφωνία προχωρά, καθώς και οι δύο είναι κερδισμένες. Έτσι δεν γυρίζει ο τροχός πίσω.

Στα κυπριακά χρονικά η κοινή δράση Λέλλου-Ακιντζί στην παλιά Λευκωσία έφερε τις δύο κοινότητες μαζί, έκτισαν τη συνεργασία και την θωράκισαν με το «κοινό συμφέρον»/φράση που χρησιμοποίησε ο ΜΑ σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, λίγο πριν την εκλογή του στην ηγεσία των Τ/Κ. Μια επωφελής και για τις δύο κοινότητες συμφωνία προχώρησε, καθώς και οι δύο είναι κερδισμένες. Έτσι δεν γυρίζει ο τροχός πίσω.

Στις 25/12 η Τ/Κ αντιπολίτευση μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, κέρδισε μια μεγάλη πολιτική μάχη στις εκλογές για τοπική αυτοδιοίκηση. Παγωμένη σιωπή από τις Ε/Κ δυνάμεις που προσχηματικά μιλούν για ΔΔΟ, αλλά με έργα την απορρίπτουν. Η σιωπή από ορισμένα κόμματα και η διαστρέβλωση από ορισμένα ΜΜΕ, έχει βάθος. Έτσι μπλοκάρουν τον γενικότερο προβληματισμό. Παρεμποδίζουν

κάθε τι το αξιόλογο ώστε να μην πάμε ένα βήμα παρακάτω. Εμφανίζουν την άπνοια ως κάτι «δεδομένο».

Τι δείχνουν όμως τα πιο πάνω 4 παραδείγματα; Ότι το κλειδί για την αλλαγή βρίσκεται στην ανάδειξη του κοινού συμφέροντος ως κεντρικού σημείου αναφοράς. Όπως λ.χ συμβαίνει με τις δραστηριότητες της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω ΕΕ, όπως η πρόταση Λαϊνών για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων στη νεκρή ζώνη, όπως δράσεις της κοινωνίας των πολιτών κ.ά. Τα κεντρικά ζητήματα του κυπριακού τα απαντά το από «Έξι Σημεία» Πλαίσιο Γκουτέρες. Όλα τα άλλα, η επωφελής και για τις δύο κοινότητες συνεργασία. Και οι δύο κερδισμένες. Έτσι δεν γυρίζει ο τροχός πίσω.