

Αρ. Ηλ. Βιβλίου 35

Λάρκος Λάρκου
Γάζα, Χωρίς Αναισθητικό



Λευκωσία, 20 Αυγούστου 2024

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η 7^η/10 αλλάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Μ. Ανατολή. Η εγκληματική επίθεση της Χαμάς κατά πολιτών στο Ισραήλ και η μαζική επίθεση στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ σε όλο το μέτωπο της Γάζας, διαμορφώνει νέα δεδομένα στην περιοχή. Η μόνη εφικτή λύση, αυτή που θα οδηγούσε στη λύση από δύο κράτη, σε συνθήκες ασφαλείας, απομακρύνεται, την κούρσα οδηγούν πλέον οι αντίπαλοί της. Στο ηλ. μου βιβλίο, **«Γάζα, Χωρίς Αναισθητικό»** περιλαμβάνονται 34+1 άρθρα και ποστς που καλύπτουν τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό πεδίο, την περίοδο από τις 7/10/23 μέχρι τον Αύγουστο του 2024. Το 35^ο, αφορά την ειδησεογραφική κάλυψη πτυχών του πολέμου. Οι επαναλήψεις σε ορισμένα άρθρα παρέμειναν ως είχαν. Σε μια συγκεκριμένη συγκυρία, παρέχουν την καλύτερη δυνατή ερμηνεία της μαζί με τις κατάλληλες παραπομπές σε πηγές

Λάρκος Λάρκου, 20 Αυγούστου 2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Παράθυρο από τον καρδιοχειρουργό, 12/8/24
2. Δράμα σε 3 πράξεις, 9/8/24

3. Το μυστικό του Νετανιάχου, 2/8/24
4. Η αλυσίδα του τρόμου στη γειτονιά μας, 1/8/24
5. Στο Κογκρέσο ως Νετανιάχου! 28/6/24
6. «Διάλεξη» από τον καρδιοχειρουργό, 7/7/24
7. Στο νησί κάτω στα Ιμαλάϊα, 26/6/24
8. Γραμμή «όλα στον Νετανιάχου...», 22/6/24
9. Η ιδιοτελής διπλωματία, 20/6/24
10. Πόλεμος και στο βάθος...κάλπες, 4/6/24
11. Το διπλό μήνυμα Αμπάς, 23/5/24
12. Ένα ένταλμα, τρεις δίκες, 21/5/24
13. Η Γάζα στις 8 Ιουνίου, 20/5/24
14. Οι ήττες του νικητή, 12/5/24
15. Ένταλμα σύλληψης; Ο Νετανιάχου ανησυχεί...4/5/24
16. Φοιτητές σηκώνουν το χέρι! 2/5/24
17. Τα «εξαπτέρυγα» του Νετανιάχου, 19/4/24
18. «Αυτοκράτορες» με βούλα, 16/4 /24
19. Το δεκανίκι και οι ευχές, 15/4/24
20. Το κοκτέιλ της παράνοιας, 14/4/24
21. Ο χάρτης μέσα από το χάος, 13/4/24

22. Αντίποινα...χωρίς καθυστέρηση, 10/4 /24
23. Έξι μήνες σε πέντε πράξεις! 8/4/24
24. Θα κτυπήσει σήμερα; 5/4/24
25. Ανθρωπογενής λιμός εν εξελίξει! 30/3/24
26. Κόντρα στη σκιά της Ράφα, 27/3/24
27. Τα αυγά του Νετανιάχου, 24/03/2024
28. Τουρκία-Ισραήλ: νέα ρήξη, παλιές εκκρεμότητες, 14/04/2024
29. Πρόσωπο της Χρονιάς, Αντόνιο Γκουτέρες!
31/12/2023
30. Ο πόλεμος στην υπηρεσία Νετανιάχου, 17/12/2023
31. Η Γάζα χωρίς αναισθητικό, 12/11/2023
32. Ο Γκουτέρες στα καλύτερά του! 29/10/2023
33. Φιάσκο επί των ερειπίων, 22/10/2023
34. Η 9/11 του Ισραήλ, 15/10/2023
35. Η ειδησεογραφία του ενός βιβλίου, 19/8/24

1. Παράθυρο από τον καρδιοχειρουργό, 12/8/24

Την ίδια μέρα, τα δύο Ιράν

Το ένα: «Ο στρατός των φρουρών της ισλαμικής επανάστασης πραγματοποιεί στρατιωτικά γυμνάσια στα δυτικά τμήματα της χώρας, τα οποία θα συνεχιστούν μέχρι αύριο Τρίτη», Irna, 11/8. Την προηγούμενη μέρα ο βοηθός αρχηγός των φρουρών της ισλαμικής επανάστασης δήλωσε ότι το Ιράν «είναι έτοιμο με διαταγή της ηγεσίας του να επιφέρει σκληρή τιμωρία στο Ισραήλ». Reuters, 10/8. Προηγήθηκε ο ανώτατος ηγέτης αγιατολάχ Αλί Χαμενέι, ορκίστηκε «αυστηρή τιμωρία» στο Ισραήλ», Irna, 31/7

Το άλλο: Ο νέος πρόεδρος του Ιράν, καρδιοχειρουργός επαγγελματικά, Μασούντ Πεζεσκιάν διόρισε χθες τον Αμπάς Αράγκτσι στη θέση του υπουργού εξωτερικών «που διετέλεσε πρεσβευτής του Ιράν σε διάφορες χώρες και έπαιξε κρίσιμο ρόλο στις συνομιλίες για τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν το 2015 με τις έξι παγκόσμιες δυνάμεις-από το οποίο αποχώρησαν οι ΗΠΑ επί προεδρίας Τραμπ και επέβαλαν ξανά κυρώσεις στο Ιράν το 2018. Ο Αμπάς Αράγκτσι αργότερα ήταν επικεφαλής διαπραγματευτής κατά τη διάρκεια των πολυμερών διαπραγματεύσεων -τελικά μη επιτυχημένων- με είχαν ως στόχο την αναζωογόνηση της συμφωνίας του 2015 μέσω έμμεσων διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον», Reuters, 8/8.

Επίσης ο νέος προεδρος του Ιράν «επαναδιόρισε τον Mohammad Eslami ως επικεφαλής του Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας της χώρας του» (9/8), και, όπως τού ανέφερε «εξατίας της πολύτιμης διοικητικής σου εμπειρίας, σε διορίζω και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης». Reuters, 10/8. Κάτι ίσως ασήμαντο για πολλούς, για το Ιραν όμως έχει σημασία: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν ονόμασε την Farzaneh Sadeq υποψήφια για τη θέση της υπουργού μεταφορών-αν ο διορισμός της επικυρωθεί από το κοινοβούλιο θα είναι μόλις η 2^η γυναίκα υπουργός στην ιστορία της ισλαμικής δημοκρατίας», Reuters, 11/8

- Το σκηνικό: η απάντηση Ιράν στο Ισραήλ εξαιτίας της δολοφονίας Χανίγιε, φαίνεται να είναι η πιο πιθανή εξέλιξη των πραγμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Iran International «ο νέος πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έχει εισηγηθεί στον ανώτατο ηγέτη της χώρας να αποφύγει άμεση επίθεση στο Ισραήλ», Καθημερινή, 8/8
- Το Ιράν στηρίζει (στρατιωτικά, οικονομικά), Χεσμπολάχ, Χαμάς, Χούθι. Ο στρατιωτικός και πολιτικός ανταγωνισμός με το Ισραήλ δεν έχει όρια και αυτή την στιγμή φαίνεται εκτός ελέγχου.

Λύση εύκολη και απλή δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Αλλά η μόνη μακροχρόνια βιώσιμη λύση είναι η επανένταξη του Ιράν στο διεθνές πεδίο, όπως συμφωνήθηκε το 2015 μεταξύ Ιράν και ΗΕ/ΕΕ συν ΗΠΑ, Γαλλία, ΜΒ, Ρωσία, Κίνα και για πρώτη φορά Γερμανία. Η συμφωνία προνοούσε τερματισμό των κυρώσεων κατά Ιράν με εποπτεία του πυρηνικού του προγράμματος από τα ΗΕ. Οι επιλογές Μασούντ Πεζεσκιάν (Α. Αράγκτσι, Μ. Εσλάμι) μιλούν από μόνες τους.

- Οι δυσκολίες πολλές, καθώς ο τελικός λόγος ανήκει στον Χαμενέι. Σωστά, αλλά και το 2015 ήταν ο ίδιος εκεί και παρά τις αντιδράσεις στην προσπάθεια Ζαρίφ, έδωσε την έγκρισή του στην συμφωνία. Δύσκολο διεθνές περιβάλλον, οι ΗΠΑ σε εκλογική περίοδο, ο ΥΠΕΞ τους Α. Μπλίνκεν συνήθως πάει περιοδείες. Ο αποχωρών ΥΠΕΞ της ΕΕ Χ. Μπορέλ απεδείχθη κατώτερος των περιστάσεων σε αντίθεση με την προκάτοχο του βαρόνη Άστον που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του 2015. Σε αυτή την σκληρή συγκυρία-πολύ κοντά σε περιφερειακή σύγκρουση με απρόβλεπτες διαστάσεις- ο Μ. Πεζεσκιάν

προτείνει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας για την περιοχή

2. Δράμα σε 3 πράξεις, 9/8/24

Πράξη πρώτη

- Το Ιράν θα χτυπήσει το Ισραήλ. Κατά τον μεταβατικό ΥΠΕΞ του Ιραν Αλί Μπαγκερί «το Ισραήλ διέπραξε ένα στρατηγικό λάθος που θα του κοστίσει ακριβά» -συνέντευξη στο Γαλλικό ΠΕ. Όμως σε δημοσίευμα του Iran International αναφέρεται ότι ο νέος πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είχε εισηγηθεί στον ανώτατο ηγέτη της χώρας «να αποφύγει άμεση επίθεση στο Ισραήλ» (Πηγή: «Καθημερινή» 8/8).
- Τα αντίποινα όσο περνά ο χρόνος μάλλον θα αφορούν σχετικά πιο «μετρημένα» χτυπήματα. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει ισχυρές ναυτικές δυνάμεις στη Μεσόγειο, τον Περσικό Κόλπο και την Νεκρά Θάλασσα. Το γεγονός ότι το Ιράν συσκέπτεται δείχνει ότι δεν έχει σχέδιο άμεσης αντίδρασης με τόσα ανοικτά μέτωπα. Το CNN ανέφερε ότι η «Χεζμπολάχ φαίνεται έτοιμη να δράσει εναντίον του Ισραήλ ανεξάρτητα από αναμενόμενη ιρανική απάντηση».(Πηγή: «Καθημερινή», 8/8)

Πράξη δευτερη:

- «Διεθνή κατακραυγή πυροδότησαν οι δηλώσεις του ακροδεξιού Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς ότι είναι «δικαιολογημένο και ηθικό» να λιμοκτονήσουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων» (Πηγή: «Πολίτης», 8/8)

Σχόλια με σημασία σε σχέση με τις δηλώσεις Σμότριτς.

- Το αμερικάνικο ΥΠΕΞ: «Είμαστε αηδιασμένοι από αυτά τα σχόλια και επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η ρητορική είναι επιβλαβής και ανησυχητική»- γραπτή δήλωση στους Times of Israel.
- Η ΕΕ: «έγκλημα πολέμου η εσκεμμένη λιμοκτονία αμάχων»
- Γαλλία: «η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας αποτελεί υποχρέωση βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».
- ΥΠΕΞ της ΜΒ: «Η ευρύτερη ισραηλινή κυβέρνηση να ανακαλέσει και να καταδικάσει τις δηλώσεις Σμότριτς»

Πράξη Τρίτη

- Τα σχόλια του αμερικάνικου ΥΠΕΞ ενέχουν ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας του γεγονότος ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, εδώ και δεκαετίες, συνιστούν το κλειδί για κάθε εξέλιξη στην περιοχή. Λέει «είμαστε αηδιασμένοι από αυτά τα σχόλια» αλλά δεν πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω καθώς τα σχόλια προέρχονται από τον ηγέτη κόμματος που συμμετέχει στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Είναι ηλίου φαινότερο ότι ηγέτες, όπως εδώ ο Νετανιάχου, φτιάχνουν ένα μέρος της κοινής γνώμης να σκέφτεται όπως το δικό τους κεφάλι. Ο τρόπος γνωστός: έλεγχος των ΜΜΕ. Μια από τις 3 κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ΒΝ ενώπιον της ισραηλινής δικαιοσύνης αφορά αθέμιτη σχέση του με ιδιοκτήτη εκδόσεων με στόχο την δική του προβολή. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Εχούντ Ολμέρτ το είπε χθες με ακρίβεια: «Επί 15 χρονια έχει επικρατήσει η αντιληψη ότι οποιοσδήποτε ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας που λέει κάτι επικριτικό, γίνεται στόχος συκοφαντίας και φίμωσης από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και ολόκληρο το περιβάλλον του» (Πηγή: Πολίτης, 8/8)
- Ο αμερικανός πρόεδρος ενώ γνωρίζει καλά τον Νετανιάχου, ενώ του είπε «σταμάτα να με κοροϊδεύεις», και το διέρρευσε στα Μέσα, την

επόμενη στιγμή τού προσφέρει κάθε στήριξη για να συνεχίσει την επίθεση χωρίς εκεχειρία και χωρίς πλάνο για την επόμενη μέρα. Ο Μπάιντεν τα κολοκυνθίζει, γι' αυτό και μεγάλο μέρος της εκλογικής βάσης των Δημοκρατικών καταδικάζει τις επιλογές του. Ο Μπάιντεν γνωρίζει το εύρος της πραγματικής πολιτικής Νετανιάχου, παρασκηνιακά τον επικρίνει αλλά με έργα τον καλύπτει. Ο τερματισμός του πολέμου ήταν υπόθεση μιας απόφασης ενός ισχυρού αμερικανού προέδρου. Αν αυτός ήθελε, όλα θα μπορούσαν να κλείσουν λ.χ. στα μέσα του Νοέμβρη όταν ο ίδιος ανακοίνωνε ότι «φτάνουμε σε εκεχειρία» και ο Νετανιάχου τον γελοιοποιούσε με επιλογές μέχρι τη Ράφα!

3. Το μυστικό του Νετανιάχου 2/8/24

Καθώς η Τεχεράνη κάνει σήμερα σύσκεψη με τους συμμάχους της στην περιοχή για να συζητήσουν τους τρόπους απάντησης στο Ισραήλ, είναι σημαντικό η γενικότερη εικόνα να είναι μπροστά μας.

- 1993, Συμφωνίες Ειρήνης του Όσλο, Ράμπιν-Αραφάτ

- Διαδηλώσεις στο Ισραήλ εναντίον των συμφωνιών. Ο τότε ηγέτης της αντιπολίτευσης Β. Νετανιάχου, «ήταν ο πρωταγωνιστής σε δύο διαβόητες διαδηλώσεις, όπου ανάμεσα στα συνθήματα του πλήθους κυριαρχούσε το «θάνατος στον Ράμπιν». Τον Ιούλιο του 1995, ο Νετανιάχου ήταν επικεφαλής μιας στημένης νεκρικής πομπής στην οποία προηγείτο ένα μαύρο φέρετρο». (πηγή: Εθνος, 4/11/23)
- Ο τέως πρόεδρος του Ισραήλ Σιμόν Πέρες άσκησε ευθεία κριτική στον πρωθυπουργό Β. Νετανιάχου: «Όσοι αποκήρυξαν τις προσπάθειες για ειρήνευση είναι αφελείς που ζουν στην αυταπάτη και δεν είναι πατριώτες. Είναι κρίμα που η μοναδική ειρηνευτική πρωτοβουλία είναι αραβική. Πού είναι η ισραηλινή ειρηνευτική πρωτοβουλία; Ο χρόνος μετρά εναντίον μας», (Πηγή: Το Βήμα», 1/11/14
- 2015: Κορύφωση της προσπάθειας Ομπάμα για επίλυση του Μεσανατολικού με 11 επισκέψεις του αμερικανού ΥΠΕΞ Τ. Κέρρυ στην περιοχή. Ο ΒΝ ο κύριος υπεύθυνος για το ναυάγιο. Για ποιο λόγο; Τότε ήταν δύσκολο να γίνει κατανοητό, για το τι βρισκόταν πίσω από το κεφάλι του. Όταν όμως η Χαμάς τον διέσωσε πολιτικά στις 7/10, το είπε

πολύ καθαρά: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να επαναλάβει το λάθος του Όσλο». (13/12/23)

- Γιατί όμως το 2024 το Ισραήλ δεν έχει πλέον πολιτικούς- πρωταγωνιστές της ειρήνης; Γιατί δεν έχει έναν Ράμπιν ή έναν Πέρεζ απέναντι στον Νετανιάχου; 1ον Γιατί το Εργατικό Κόμμα, ως η παράταξη των μεγάλων ηγετών, φθίνει. 2ον Φθίνει γιατί η άφιξη/πολιτογράφηση εβραίων της διασποράς, άλλαξε την εκλογική βάση και ευνόησε τα μη μετριοπαθή σχήματα-Νετανιάχου, Λίμπερμαν, τώρα Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ («είναι ντροπή να περιμένουμε άλλα 19 χρόνια για να καταλάβουμε ότι η Γάζα και η Δ. Όχθη δεν πρέπει να επιστραφούν», και Μπεζαλέλ Σμότριχ («με τη βοήθεια του Θεού, ασφάλεια σε όλο το Ισραήλ. Χωρίς εποικισμό δεν υπάρχει ασφάλεια»). 3ον Γιατί κανένας ηγέτης της αντιπολίτευσης (Γκαντς, Λαπίντ) δεν μπορεί να χειριστεί παραγωγικά το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ
- Ο ΒΝ αφαίρεσε το χαλί κάτω από τα πόδια της Παλαιστινιακής Αρχής και του προέδρου της Μ. Αμπάς-νέοι οικισμοί, μη διαπραγματεύσεις. Έτσι στα μάτια πολλών παλαιστινίων η εκτός τόπου και χρόνου πολιτική της Χαμάς (άρνηση στο δικαίωμα του Ισραήλ για κράτος) φαινόταν πιο ελκυστική

από εκείνην της μετριοπαθούς Φατάχ. Η Φατάχ πρόσφερε ελπίδα, ενώ η Χαμάς εκδίκηση για τις απάνθρωπες συνθήκες ζωής από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής σε Δ. Όχθη και Γάζα. Οι αντιφατικοί αριθμοί μιλούν. «Υπάρχει σημαντική διαφορά στην υποστήριξη της επίθεσης της Χαμάς της 7ης/10: 62% στη Δυτική Όχθη και 21% στη Γάζα». Πηγή: (AWRAD, ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης με έδρα τη Ραμάλα, capital.gr 21/6/24)

- Το μυστικό Νετανιάχου: παίζω με Φατάχ και μετριοπαθείς στο Ιράν, χάνω. Παίζω με Χαμάς και σκληροπυρηνικούς στην Τεχεράνη, κερδίζω. Αλλιώς: εξοντώνω Χανίγιε, δυναμώνω Χαμάς, πρακτικά, σκοτώνω Φατάχ. Ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο Τζον Μερσχάιμερ εξηγεί το «μυστικό» πολύ καλά: «Εθνοκάθαρση στη Γάζα, εποικισμοί και η Γάζα μέρος ενός «Μεγάλου Ισραήλ». Είναι ήδη de facto κομμάτι ενός μεγαλύτερου Ισραήλ και θέλει να το κάνει de jure» (πηγή: Inewspaper, 7/2/24)

4. Η αλυσίδα του τρόμου στη γειτονιά μας, 1/8/24

Η δολοφονία Χανίγιε αλλάζει δεδομένα στον πόλεμο της Γάζας και προκαλεί αναταράξεις στην ευρεία Μ. Ανατολή

Δέκα σημεία εν τάχει:

- Οι ισραηλινές δυνάμεις εξόντωσαν τον ηγέτη της Χαμάς. Όμως είναι σε θέση να κερδίσουν τον πόλεμο; Εδώ και 10 μήνες, ένας από τους πιο ισχυρούς στρατούς στον κόσμο, δεν το έχει πετύχει. Κανένας στρατός στον κόσμο δεν μπορεί να εξαφανίσει από τον χάρτη 2εκ κόσμο.
- Μπορεί το Ιράν να απαντήσει στο Ισραήλ μετά τη δολοφονία Χανίγιε; Πιο πιθανό από πριν. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ορκίστηκε «αυστηρή τιμωρία» στο Ισραήλ. Θεωρούμε ότι αποτελεί υποχρέωσή μας να εκδικηθούμε το αίμα που χύθηκε στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», (πηγή, Irna, 31/8)
- Η Τεχεράνη γνωρίζει ότι σε αυτό το ενδεχόμενο θα συναντήσει την αντίδραση των ΗΠΑ και ισχυρών, αράβων γειτόνων της, όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Οι περισσότερες επιθέσεις από την Χεσμπολάχ είναι βέβαιες, η πυραυλική πίεση στο βόρειο Ισραήλ επίσης- κάτοικοι της περιοχής

μετακινούνται νοτιότερα ή και πυκνά χτυπήματα και σε άλλες κατοικημένες περιοχές.

- Ίσως η Τεχεράνη επανέλθει με μια πιο ενεργητική στήριξη του πυρηνικού του προγράμματος καθώς μετά την κατάρρευση της συμφωνίας (λόγω Τραμπ) ο μηχανισμός εποπτείας του δεν έχει δόντια. Το σημείο μηδέν συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εφόσον η Τεχεράνη πραγματοποιήσει τις απειλές Χαμενέι, το Ισραήλ πιθανόν να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και εδώ όλα πλέον γίνονται ανεξέλεγκτα.
- Η «Διακήρυξη του Πεκίνου» 23/7 ανάμεσα σε 14 παλαιστιακές οργανώσεις-με κύριες την Φατάχ και την Χαμάς-, προνοεί «κυβέρνηση εθνικής συμφιλίωσης στην Γάζα και την Δ. Όχθη μετά το τέλος του πολέμου. Τα δεδομένα μετά τη δολοφονία Χανίγιε διαφοροποιούνται, μένει να αποδειχθεί αν η διάδοχη ηγεσία θα δεσμεύεται από τη Διακήρυξη του Πεκίνου
- Η εσωτερική κομματική διαπάλη στο Ισραήλ εξακολουθεί να παραμένει υπό συνεχή εξέλιξη/κίνηση. Ο Β. Νετανιάχου απορρίπτει αίτημα της αντιπολίτευσης για πρόωρες εκλογές, θεωρώντας ότι ο κύριος αντίπαλός Μ. Γκαντς

παραιτούμενος από τον κύριο μηχανισμό λήψης των αποφάσεων, το πολεμικό συμβούλιο, δεν έχει κερδίσει δυναμική

- Ο ΒΝ αξιοποιεί την πολιτική ρευστότητα στις ΗΠΑ (Μπάιντεν, πρόεδρος με ημερομηνία λήξης, ρευστό εκλογικό σκηνικό, Μπλίνκεν μόνο για περιόδους), τραβά τις πολεμικές επιχειρήσεις στο χρόνο με την ελπίδα ότι ο αν νικήσει ο Τραμπ, θα του δώσει ακόμα περισσότερη άνεση χειρισμών. Η πρόσφατη ομιλία του στο Κογκρέσο ήταν αποκαλυπτική: αναμένοντας από τον Τραμπ επίσημη θέση κατά της λύσης των «δύο κρατών», την αποσυναρμολογεί ο ίδιος καθημερινά με άλλα μέσα.
- Αραβικές χώρες με επιρροή (Σ. Αραβία, Αίγυπτος, χώρες του Κόλπου) με την αδράνειά τους, δεν βοηθούν στην σύντομη κατάληξη σε εκεχειρία. Ειδικότερα η ΣΑ που πριν τις 7/10 άλλαζε με τις πρωτοβουλίες της το πολιτικό τοπίο της περιοχής, στον πόλεμο της Γάζας επέλεξε την ευμενή ουδετερότητα, κάτι που ευνοεί μόνο το Ισραήλ.
- Οι έμμεσες συνομιλίες για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς μέσω Κατάρ, θα αποκτήσουν πρόσθετα εμπόδια μέχρι που η νέα ηγετική ομάδα της Χαμάς να πάρει αποφάσεις.

- Η κινούμενη άμμος είναι δίπλα μας, το ενδεχόμενο μιας περιφερειακής διένεξης είναι πλησιέστερο από ποτέ. Η δημόσια δέσμευση Χαμενέι ηχεί ως ετοιμασία για πυραυλική επίθεση, γι' αυτό και το Ισραήλ έκλεισε τον εναέριο χώρο του

5. Στο Κογκρέσο ως Νετανιάχου! 28/6/24

Από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές της εποχής των «σταυροφόρων» της καταστροφής. Ο πολιτικός που ερευνάται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για «εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», μιλά στο αμερικάνικο κογκρέσο ως υπερασπιστής της μάχης «του πολιτισμού κατά της βαρβαρότητας»!

- Δύσκολα να βρεις πιο απεχθή, πιο αποκρουστικό λόγο όπως αυτόν που εξεφώνησε ο Β. Νετανιάχου μπροστά στους εκστασιασμένους Ρεπουβλικάνους και τους διχασμένους Δημοκρατικούς.
- ΒΝ: «Στη Μέση Ανατολή, ο άξονας της τρομοκρατίας του Ιράν, αψηφά τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους Άραβες φίλους μας. Δεν πρόκειται για μια

σύγκρουση πολιτισμών, αλλά για μια σύγκρουση μεταξύ της βαρβαρότητας και του πολιτισμού»

- Ως διάσημος διαστρεβλωτής της κοινής λογικής, παραγνωρίζει το αναντίλεκτο γεγονός, ότι οι μετριοπαθείς δυνάμεις στο Ιράν συμφώνησαν πρώτα με τη διοίκηση Ομπάμα, και ύστερα με τα ΗΕ, την ΕΕ και τις άλλες 5 μεγάλες δυνάμεις (Γαλλία, ΜΒ, Ρωσία, Κίνα, Γερμανία) για έλεγχο στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, ώστε ολόκληρη η περιοχή να μπει στο στάδιο της συνεργασίας και της διπλωματίας. Ο ΒΝ ήταν ο πιο φανατικός πολέμιος της Συμφωνίας της Βιέννης. Με πλήρη στήριξη από τους Ρεπουβλικάνους μίλησε στο Κογκρέσο-ομιλία στην οποία δεν παρευρέθηκε η ηγεσία των Δημοκρατικών, Ομπάμα, Μπάιντεν, Κέρι. Νίκησε ο Τραμπ, ακύρωσε την συμφωνία και οι Ιρανοί στις επόμενες εκλογές έστειλαν στο σπίτι τους τούς μετριοπαθείς (διαπραγματευτής ο Μ. Ζαρίφ) και εξέλεξαν τους σκληροπυρηνικούς. Έτσι η περιοχή γύρισε στο πρόγραμμα...Νετανιάχου.
- ΒΝ: «Δεν προστατεύουμε μόνο εμάς τους ίδιους. Σας προστατεύουμε... Οι εχθροί μας είναι εχθροί σας, ο αγώνας μας είναι αγώνας σας και η νίκη μας θα είναι νίκη σας».

- Όσο οι ΗΠΑ παραμένουν «εργαλείο» στα χέρια ενός εγκληματία, ο φαύλος κύκλος του αίματος θα συνεχίζεται. Η (τελευταία) προσπάθεια επίλυσης του Μεσανατολικού, για την οποία εργάστηκε πολύ σοβαρά ο Τ. Κέρρυ (2015), απέτυχε γιατί ο ομφάλιος λώρος ανάμεσα στο Ισραήλ και το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ επέβαλε όρια και όρους. Ιδού τα αποτελέσματα σήμερα!
- Εβραίοι ακτιβιστές που «ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα της οργάνωσης «Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη», φορούσαν κόκκινα μπλουζάκια που ανέγραφαν συνθήματα όπως «όχι στο όνομά μας», ή «οι εβραίοι λένε σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ». Κάποιοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «κατάπαυση του πυρός τώρα», ή «αφήστε τη Γάζα να ζήσει». Την επομένη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «αποκάλεσε τους διαδηλωτές «χρήσιμους ηλίθιους του Ιράν και ότι «η Τεχεράνη χρηματοδοτεί τις διαδηλώσεις αυτές». (πηγή CNN, GR). Αυτός είναι ο Νετανιάχου, ένας χυδαίος υβριστής κάθε άλλου που δεν υποκύπτει στην ναπολεόντεια στολή του
- Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ΒΝ δήλωσε ότι «θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ για όλα όσα έχει κάνει για το Ισραήλ». Φυσικά, γνωρίζει ότι

χωρίς τον Τραμπ θα ήταν ένα ασήμαντο στιγμιότυπο του παρελθόντος. Χάρης όμως στον μονόφθαλμη πολιτική Τραμπ και την τραγική χορηγία της Χαμάς, πρώτα απέφυγε την φυλακή και ύστερα οργάνωσε το πλάνο του. Έτσι και το απύθμενο θράσος του στη διάρκεια της ομιλίας του στο Κογκρέσο. Υπό τα διαρκή χειροκροτήματα, κυρίως των Ρεπουβλικάνων, επιβεβαίωσε, ακόμα μια φορά, αυτό που ο ισραηλινός δημοσιογράφος Γεδεών Λεβί ανέφερε για το ρόλο του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ: «Έχουμε να κάνουμε με μια διεφθαρμένη φιλία...»

6. «Διάλεξη» από τον καρδιοχειρουργό, 7/7/24

Χθες ο νικητής μίλησε στο πλήθος: «Μείνετε μαζί μου σε αυτό το δύσκολο δρόμο που είναι μπροστά μας». Ο καρδιοχειρουργός Masoud Pezeshkian νίκησε στις προχθεσινές εκλογές στο Ιράν. Με στοιχεία από το Reuters, 6/7 «στη μάχη της Παρασκευής ο Pezeshkian, ήταν ο μόνος μετριοπαθής από 4 υποψήφιους, ανάμεσά τους και ο σκληροπυρηνικός πρώην διαπραγματευτής για το πυρηνικό πρόγραμμα Saeed Jalili».

- Γράφει το σχετικό ρεπορτάζ στο Reuters:
«Pezeshkian, 69χρονος καρδιοχειρουργός, έχει υποσχεθεί να προωθήσει πραγματιστική εξωτερική πολιτική, να τερματίσει τις εντάσεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις με τις μεγάλες δυνάμεις και να αναζωογονήσει το συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικό πρόγραμμα και να δώσει ώθηση στις προοπτικές για τον κοινωνικό φιλελευθερισμό και τον πολιτικό πλουραλισμό».
- Τρία μικρά στιγμιότυπα: 1ον Ο Pezeshkian υποστηρίχθηκε από τον μεταρρυθμιστή πρώην πρόεδρο Mohammad Khatami. 2ον Ο Αγιατολλάχ Khamenei συγχάρηκε τον Pezeshkian για τη νίκη του και «τον συμβούλεψε να συνεχίσει την πολιτική Raisi»-πολιτικού του τέκνου, και, 3ον «Ο πρόεδρος μπορεί να επηρεάσει τον τόνο της ιρανικής πολιτικής και θα έχει ενεργή ανάμειξη στην επιλογή του διαδόχου του Khamenei, τώρα στα 85»
- Δεν είναι όλα μαύρα. Η νίκη Masoud Pezeshkian δείχνει ότι η πλειοψηφία των Ιρανών διαθέτει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Στο χείλος του γκρεμού (σύγκρουση με Ισραήλ μέσω Χεσμπολάχ) αναζητά παράθυρο ευκαιρίας. Μια χώρα που έχει εξελιχθεί σε πρωταθλητή της καταπίεσης, δίνει

πλειοψηφικά την ψήφο της στον υποψήφιο που υποστηρίζει τον «κοινωνικό φιλελευθερισμό και τον πολιτικό πλουραλισμό». Λαοί αναζητούν λύσεις, πολλές φορές μέσα από συμπληγάδες, αναζητούν πρόσωπα που προτείνουν μια στρατηγική πέρα από τον φαύλο κύκλο της στασιμότητας.

- Πολλοί λαοί, πολίτες, κινήματα προσπαθούν, βέβαια, με εξαιρέσεις. Στις τελευταίες, η Κύπρος. Ολοφάνερα οδηγούμαστε στη συγκρουσιακή διχοτόμηση και ο Ν. Χριστοδουλίδης ασχολείται για το πώς θα ελέγξει την ενημέρωση που βολεύει μόνο τον ίδιο, αλλά οδηγεί την Κύπρο βαθύτερα στον βάλτο της στασιμότητας. Ενώ η Μ. Α. Ολγκίν λέει «ο κ. Χριστοδουλίδης γνωρίζει τι ξεκλειδώνει τη διαδικασία», ο ίδιος κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Τι την ξεκλειδώνει; Ο ΝΧρ να στείλει επιστολή στον ΓΓ διαβεβαιώνοντάς τον ότι αποδέχεται χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις το από Έξι σημεία Πλαίσιο του. Ο ΝΧρ αρνείται να το κάνει, καθώς δεν συμφωνεί με το Πλαίσιο αλλά την ίδια στιγμή δηλώνει ότι «θέλει λύση» και μάλιστα ότι προσπαθεί πολύ. Οι κατά τον ΓΓ των ΗΕ «158 από την Εθνική Φρουρά και 145 από τις Τουρκικές Δυνάμεις παραβιάσεις της νεκρής ζώνης», εκτός από ακατανόητες, είναι και παιχνίδι

με την φωτιά-ουδείς μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί. Μια υπεύθυνη ηγεσία, όμως, κάνει ότι είναι αναγκαίο για να αποφύγει η Κύπρος την πορεία προς την ακήρυχτη διχοτόμηση. Ο ΝΧρ αδιαφορεί, δεν προβληματίζεται, αρνείται να αναλάβει δέσμευσή έναντι του ΓΓ. Ακούει, λέει ήξεις αφίξεις και απαντά με απραξία. Λαοί σε δύσκολες στιγμές εμφανίζουν το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Σε τέτοιες στιγμές βγαίνουν μπροστά προσωπικότητες που μπορεί να επηρεάσουν εξελίξεις, ζητούν δράσεις πριν να είναι όλα αργά. Οι Ιρανοί παρεμπόδισαν με την ψήφο τους την πτώση στον γκρεμό. Στη νήσο, η ανευθυνότητα ασκείται ως επίσημη πολιτική. Γι' αυτό ο Μ. Α. Ολγκίν «σχολίασε» ψες: «Οι ηγέτες πρέπει να επιδείξουν βούληση και αποφασιστικότητα για πραγματική πρόοδο».

7. Στο νησί κάτω στα Ιμαλάϊα, 26/6/24

Πρωτοσέλιδο στη χθεσινή έκδοση της ισραηλινής εφ/δας Haaretz: «Ο Smotrich έχει σχέδιο για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και ο Νετανιάχου το υποστηρίζει. Την προσαρτούν τώρα, θεσμοθετώντας

το apartheid και καταστρέφοντας τη λύση από δύο κράτη. Αν το πετύχουν, το Ισραήλ θα πάψει να είναι ένα δημοκρατικό κράτος», (Haaretz Editorial)

- Μετά την Haaretz ο Γκόνεν Μπεν Ιτζχάκ, πρώην πράκτορας της Σιν Μπετ, της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας- μιλά στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων:
- «Ο Νετανιάχου αντιπροσωπεύει αληθινά τον πιο μεγάλο κίνδυνο για το Ισραήλ και, πιστέψτε με, ξέρω τι είναι ένας τρομοκράτης... Πιστεύω πως ο Νετανιάχου παρασύρει το Ισραήλ προς την καταστροφή. Δεν σκέφτεται παρά μόνο τον εαυτό του, τα ποινικά προβλήματά του και το πώς θα επιβιώσει πολιτικά στο Ισραήλ. Σήμερα το Ισραήλ καταστρέφεται από το εσωτερικό. Αυτός (ο Νετανιάχου) τα καταστρέφει όλα» (πηγή, «Πολίτης», 25/6).
- Ο αρχηγός του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων πτέραρχος Τσαρλς Μπράουν «μια ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο δυνητικά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης που θα φέρει το Ιράν και τους ευθυγραμμισμένους με το Ιράν μαχητές πιο κοντά σε μια τέτοια σύγκρουση, ιδιαίτερα αν απειληθεί η ύπαρξη της Χεζμπολάχ. Και λέω απλώς ότι θα

έβλεπα το Ιράν να είναι πιο διατεθειμένο να παρέχει μεγαλύτερη υποστήριξη στη Χεζμπολάχ... η οποία είναι πιο ικανή από τη Χαμάς αναφορικά με τις συνολικές δυνατότητες, τον αριθμό πυραύλων, μεταξύ άλλων», (πηγή: protothema.gr, τίτλος «οι ΗΠΑ προειδοποιούν τον Νετανιάχου»)

- Τα ζητήματα είναι πολύπλοκα, και οπωσδήποτε επικίνδυνα. Αλλά στη Λευκωσία τα «παιδιά παίζει». Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι το να κρατάς σπίρτα σε μια ζώνη με λογικούς και παράλογους παίκτες, δεν είναι και η πιο σοφή επιλογή. Μια απλή έρευνα στο Google σε δημοσιεύματα του Ε/Κ τύπου θα διαπιστώσει το μέγεθος και την έκταση της απρονοησίας. Έτσι, «γύρω στις 11:30 δυο ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πέτασαν πάνω από την Πάφο και κυριολεκτικά έσκισαν τον «ουρανό» της πόλης» (17/11/20). Ή «εικονικές αερομαχίες έξι μαχητικών ισραηλινών αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν χθες πάνω από την Γιόλου και το Πολέμι και αποτέλεσαν θέαμα για τους κατοίκους της περιοχής με τους ελιγμούς τους». 22/3/ 17.
- Μεθυσμένα τα παιδιά από τις «αγκάλες» Νετανιάχου νόμιζαν ότι έγιναν και εκείνοι

«παίκτες»-αυτός τα πυρηνικά, εμείς τις παρελάσεις, άρα ...Τώρα που αντιλαμβάνονται ότι ο κίνδυνος δεν είναι στα Ιμαλάια, μουρμουρούν διάφορα. Έτσι ο Κ. Κόμπος «ενώπιον του ΣΕΥ στις Βρυξέλλες δήλωσε ότι η Κύπρος ουδέποτε αποτέλεσε μέρος της κρίσης, αλλά, όπως είναι διεθνώς αποδεκτό, αποτελεί μέρος της λύσης». Και ο ΚΕ μιλά για «εντελώς ανυπόστατους ισχυρισμούς, οι οποίοι αναφέρονται σε εμπλοκή της Κύπρου είτε σε επιχειρήσεις, είτε σε παροχή διευκολύνσεων στη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Γάζα». Μα δεν είναι αυτό το θέμα, αλλάζουν το σκοπό για να μην απαντήσουν στο φλέγον: η πυριτιδαποθήκη είναι δίπλα μας. Ήσουν γενικά προσεκτικός; Έβαλες ποτέ το χάρτη κάτω; Επέλεξες να κρατάς ισορροπίες, ώστε να μην θέσεις την χώρα σου σε κίνδυνο-τώρα και πριν; Έχει μεγάλη σημασία το πώς αντιλαμβάνεσαι τα δικά σου συμφέροντα μέσα σε ένα πλέγμα από οξύτατες αντιπαραθέσεις. Εν τέλει, το να είσαι μέρος της λύσης απαιτεί άλλα, πέρα από την αμετροέπεια και τον αυτοθαυμασμό...

8. Γραμμή «όλα στον Νετανιάχου...», 22/6/24

«Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέρος του προβλήματος, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος της λύσης». (απάντηση Ν. Χριστοδουλίδη σε Χ. Νασράλα). Μάλιστα, για να δούμε, όμως, τι λένε και οι πηγές:

- Από το «Διάλογο»: Οι διελεύσεις των μαχητικών αεροσκαφών F15 και F16 της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας πάνω από τις περιοχές της επαρχίας Πάφου συνεχίστηκαν και χθες τη νύχτα. Εικονικές αερομαχίες έξι μαχητικών ισραηλινών αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν χθες πάνω από την Γιόλου και το Πολέμι και αποτέλεσαν θέαμα για τους κατοίκους της περιοχής με τους ελιγμούς τους», 22/3/ 17
- Από το «PafosLive»: «Υπερσύγχρονα Ισραηλινά αεροσκάφη, ανάμεσα τους και τα F-35, πέταξαν και σήμερα στο FIR Λευκωσίας συμμετέχοντας στην κοινή στρατιωτική άσκηση με δυνάμεις της ΕΦ. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία των αεροσκαφών πάνω από την Πάφο», 19/12/18
- Από το Brief: «Στρατιωτικές ασκήσεις Κύπρου - Ισραήλ από σήμερα. Οι ασκήσεις διεξάγονται εντός του FIR Λευκωσίας και σε μεγάλο τμήμα του χερσαίου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας», 20/5/19.

- Από το «PafosPress»: «Από σήμερα, 17/11 μέχρι τις 19/11, πραγματοποιείται η προγραμματισμένη άσκηση με την επωνυμία «Ονήσιλος–Γεδεών» με τη συμμετοχή αεροσκαφών της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και οπλικών συστημάτων αεράμυνας της ΕΦ. Γύρω στις 11:30 δυο ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πέτασαν πάνω από την Πάφο και κυριολεκτικά έσκισαν τον «ουρανό» της πόλης» 17/11/20.
- Από τον «Φιλελεύθερο»: «Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχε σε κοινή άσκηση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ στο νησί μας, για αντιμετώπιση ενδεχόμενου ιρανικού κτυπήματος». 13/4/24
- Από τον «Πολίτη»: «Η στρατιωτική άσκηση Αγαπήνωρ 2022, στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου – Ισραήλ, είχε χαρακτηριστεί ανεπίσημα από τον Λίβανο ως πρόβα τζενεράλε για εισβολή του ισραηλινού στρατού στη χώρα τους. Μάλιστα, τότε, υπήρξε και επίσημη αντίδραση του Λιβάνου προς την Κύπρο μέσω της διπλωματικής οδού», (21/6/24)
- Η Κύπρος δεν ήταν μέρος της λύσης στο Μεσανατολικό- σαφής στήριξη στα ψηφίσματα των ΗΕ, δύο κράτη, δίπλα δίπλα (Ισραήλ,

Παλαιστίνη) σε συνθήκες ασφαλείας. Το ζήτημα είναι γιατί ο Αναστασιάδης και ο βοηθός του τα έδωσαν όλα στον Νετανιάχου. Ο προσεκτικός παρατηρητής θα δει ότι οι ημερομηνίες κάτω από τις στρατιωτικές ασκήσεις του Ισραήλ στη νήσο, μιλούν από μόνες του:

- Η στροφή «όλα στον Νετανιάχου» συνέπεσε με τη διάλυση του διαπραγματευτικού τοπίου στο κυπριακό από τον Αναστασιάδη και τους στενούς του συνεργάτες- Μον Πελεράν, (11/ 2016, Κραν Μοντάνα (7/ 2017) και μετά.
- Η στροφή «όλα στον Νετανιάχου» ήταν η «αντικατάσταση» της διαδικασίας επίλυσης του κυπριακού με πυκνές «τριμερείς», ώστε η κοινή γνώμη να νομίζει ότι η Κύπρος κάτι κερδίζει από την ισχύ του Ισραήλ και κάτι κερδίζει από τις επιρροές AIPAC στις ΗΠΑ.
- Κλασικό παράδειγμα παραπλάνησης της κοινής γνώμης η υπόθεση EastMed. Γνώριζαν ότι ο αγωγός δεν κατασκευάζεται με κόνναρα. Πρώτα βρίσκεις τα 7δισ και ύστερα τα άλλα-«μην σούζεις τα πόθκια σου κλπ». Ταυτόχρονα αγορές όπλων από το Ισραήλ, κάμερες για την νεκρή ζώνη, το BAN και τα παρελκόμενα

- Η στροφή «όλα στον Νετανιάχου» ήταν η «χρυσόσκονη» για να περάσει ο Αναστασιάδης στην κοινή γνώμη τη γραμμή «τέρμα τα κείμενα των ΗΕ, στροφή στη «μη λύση» και άλλα αλλοπρόσαλα. Η Ε/Κ ηγεσία, λοιπόν, δεν ήταν μέρος καμιάς λύσης, αντίθετα ήταν μέρος της διάλυσης του τοπίου στη νήσο, συν ασταθής παράγοντας στη γειτονιά μας

9. Η ιδιοτελής διπλωματία, 20/6/24

Τι εννοεί ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα; Τι τρέχει ή τι μπορεί να τρέξει; Όλοι γνωρίζουμε: η Μ. Ανατολή δεν έχει μόνο λογικούς πολιτικούς, δεν έχει μόνο λογικά κινήματα, έχει και παράλογους, έχει κινήματα που τρέφουν και τρέφονται από το φανατισμό και τις απειλές. Η Γάζα είναι η πιο χαρακτηριστική απόδειξη- Χαμάς (7/10), ύστερα ο «πόλεμος» του Νετανιάχου. Η Κύπρος είναι δίπλα από την πιο δύσκολη, πύρινη γειτονιά του πλανήτη. Χρειάζεται σοφία και προνοητικότητα από την πλευρά της ηγεσίας της για να διαχειριστεί μια πολεμική σύγκρουση με απροδιόριστες επιπτώσεις στο μέλλον.

- Χθες σύμφωνα με το Reuters, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σε τηλεοπτικό διάγγελμα είπε ότι «σε περίπτωση που οι εχθροπραξίες με τον ισραηλινό στρατό κλιμακώνονταν σε έναν ευρύτερο πόλεμο, τότε οι μαχητές του κινήματος θα αγωνίζονταν «χωρίς κανόνες» και «χωρίς περιορισμούς. Πουθενά στο Ισραήλ δεν θα υπήρχε ασφάλεια από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ», κάνοντας λόγο ακόμη και για ενδεχόμενους στόχους στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ενώ απείλησε για πρώτη φορά την Κύπρο», λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να τη θεωρήσει «μέρος του πολέμου, εάν εξακολουθήσει να επιτρέπει στο Ισραήλ να χρησιμοποιεί τα αεροδρόμια και τις βάσεις της για στρατιωτικούς σκοπούς».
- Μην πάμε μακριά. Στις 22/5 η Παλαιστινιακή Αρχή έστειλε καθαρό μήνυμα στη Λευκωσία. Έγραψε ότι «οκτώ μέλη της ΕΕ αναγνωρίζουν ήδη την Παλαιστίνη, μεταξύ αυτών και «η Ελληνική Διοίκηση της Νότιας Κύπρου». Ύστερα η ΠΑ έκανε ένα βήμα πίσω και το ΥΠΕΞ στη Λευκωσία αντί να δει το ουσιώδες μίλησε για «λάθος του μεταφραστή»- ως συνήθως ειδικοί στο να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.

- Τώρα μίλησε ο Χασάν Νασράλα και το κλίμα στη νήσο άλλαξε γιατί γνωρίζουμε ότι η Χεζμπολάχ διασυνδέεται με το Ιράν και, όλοι προβληματιζόμαστε «μήπως το εννοεί»; Τι ακριβώς σημαίνει η απαράδεκτη απειλή Νασράλα ότι «η Κύπρος να καταστεί μέρος του πολέμου»;
- Η μεγάλη εικόνα: ένα είναι ο απαράδεκτος Νασράλα, άλλο είναι οι πολιτικές της Λευκωσίας. Ο Ν. Χριστοδουλίδης επιμένει να μην βλέπει ότι η διαχείριση του πολέμου απαιτεί ισορροπίες με «δύο μάτια» σε μια περιοχή όπου ο παραλογισμός πάει κι έρχεται. Ακόμα και ένας πρωτοετής φοιτητής των πολιτικών επιστημών κατανοεί ότι σε μια πολύπλοκη εξίσωση το να βάζεις όλα τα αυγά σου στο καλάθι του Νετανιάχου, ίσως οδηγήσει σε επικίνδυνες εξελίξεις. Η απουσία μιας διπλωματίας με ισορροπίες φέρνει την Κύπρο πιο κοντά σε περιπέτειες.
- Ο ΝΧρ αδιαφορεί για την ουσία του κυπριακού, το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στην επικοινωνιακή διαχείριση του αδιεξόδου, να «δείχνει», όχι να κάνει. Μια ακόμα απόδειξη η επί διήμερον πανηγυρική ατμόσφαιρα για το ταξίδι Κόμπου στις ΗΠΑ και η πώληση της

ψευδαίσθησης ότι η Κύπρος είναι «πυλώνας σταθερότητας». Το κεντρικό ζήτημα: ο ΝΧρ ψηφίζει Νετανιάχου για ιδιοτελείς λόγους, 1ον Για να διαχειρίζεται το αδιέξοδο στο κυπριακό με τις πλάτες του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ, 2ον Για να εμφανίζεται στην κοινή γνώμη ότι έχει «κινητικότητα» και, 3ον, Για να «μετριάξει» τις δικές του βαρύτερες ευθύνες για το στρατηγικό αδιέξοδο, 2017-20.

- Κινδυνεύει η Κύπρος από τις απειλές Χασάν Νασράλα; Εδώ που είναι τα πράγματα, εδώ που η ιδιοτέλεια κυβερνά, όλα είναι πιθανά. Αν δεν αλλάξουμε προτεραιότητες, αν δεν γυρίσουμε την πλάτη στη μικροπολιτική, έστω την υστάτη, όλα είναι πιθανά.

10. Πόλεμος και στο βάθος...κάλπες, 4/6/24

Τρεις σκηνές, όλη η αλήθεια για το Ισραήλ:

- Από τη μια ο Β. Νετανιάχου: «η χώρα μου δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, εάν δεν έχουν προηγουμένως καταστραφεί οι στρατιωτικές και κυβερνητικές δυνατότητες της Χαμάς». Την επομένη, ο σύμβουλος του Οφίρ

Φαλκ δηλώνει «δεν είναι καλή η συμφωνία που παρουσίασε ο Μπάιντεν, αλλά την έχουμε εγκρίνει»

- Από την άλλη, με όποιον δάσκαλο καθίσεις κλπ. Ο υπουργός εθνικής ασφάλειας Ben-Gvir δήλωσε στην ΚΟ του κόμματός του ότι τον κάλεσε ο ΒΝ να του διαβάσει την πρόταση Μπάιντεν... Ύστερα «κατηγορησε τον ΒΝ ότι προσπαθεί να ξεπλύνει το σχέδιο Μπάιντεν», συμπληρώνοντας: «κάθε πρόταση πρέπει να συναπάγεται ανατροπή της Χαμας» (Reuters 3/6)
- Η τρίτη σκηνή: Ο Τζο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο (31/5) ανακοίνωσε «οδικό χάρτη τριών σταδίων για τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Πρώτη φάση, 6 εβδομάδες: «πλήρης και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός», απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από όλες τις κατοικημένες περιοχές της Γάζας, απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων στις εστίες τους και την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεύτερη φάση: απελευθερώσεις των ομήρων και απόσυρση του ισραηλινού στρατού από όλες τις περιοχές της

Γάζας. Τρίτη φάση, σχέδιο ανοικοδόμησης της κατεστραμμένης από τον πόλεμο περιοχής».

- Η εταιροι: «Οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων ζητούν να υπάρξει άμεσα μια συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών». Οι ακροδεξιοί κυβερνητικοί εταίροι του Νετανιάχου (υπουργοί όπως ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και ο Μπεζαλέλ Σμότριτς) απειλούν με ανατροπή της κυβέρνησης, εάν ο πόλεμος τελειώσει πρόωρα», (Πηγή: «Καθημερινή», 3/6). Το σχέδιο που παρουσίασε ο Τζο Μπάϊντεν την Παρασκευή δεν διευκρινίζει ποιος θα κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο», (Πηγές: Από Καθημερινή, με New York Times, Times of Israel, 3/6)
- Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ «υπενθύμισε στον Νετανιάχου ότι διαθέτει ένα δίκτυ ασφαλείας από εμάς για την απελευθέρωση των ομήρων, αν ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο Μπεζαλέλ Σμότριχ αποχωρήσουν από την κυβέρνηση». (πηγή: CNN Greece 1/6). Ο ηγέτης της «Εθνικής Ενότητας» Μπένι Γκαντς έχει ανακοινώνει αποχώρηση του κόμματός του από το πολεμικό συμβούλιο «αν μέχρι τις 8/6, ο Νετανιάχου δεν παραθέσει λεπτομέρειες για την «επόμενη ημέρα» στη Γάζα».(Πηγή: Protagon.gr

- Όλα θα κριθούν τις επόμενες μέρες. Ο ΒΝ υποχρεώνεται να πάρει αποφάσεις με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η πρόταση Μπάϊντεν. Συνέχιση του συνασπισμού με Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς ή αλλαγή συσχετισμών στην Κνεσσέτ με Γιαΐρ Λαπίντ και Μπένι Γκαντς; Είναι πιθανόν οι δύο τελευταίοι να προσφέρουν στον Νετανιάχου ορισμένες μεταβατικές ρυθμίσεις με αντάλλαγμα την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, (Σεπτέμβρης/Οκτώβρης). Με αυτόν τον τρόπο θα προκύψει γενικότερο ξεκαθάρισμα του τοπίου στο Ισραήλ πριν από τις αμερικάνικες εκλογές-5/11. Το σενάριο αυτό ευνοεί η παρούσα αμερικάνικη διοίκηση, η οποία προφανώς θα θελήσει να αποκομίσει εκλογικά οφέλη από την, από τρία στάδια, πρόταση Μπάϊντεν.
- Όλη η ουσία η χθεσινή ανακοίνωση «Ομάδας Ειδικών» του ΟΗΕ χθες: «Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα αποτελέσει σημαντική αναγνώριση των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού και του αγώνα του για ελευθερία και ανεξαρτησία» (πηγή: Πολιτης, 3/6)

11. Το διπλό μήνυμα Αμπάς, 23/5/24

Σε ανακοίνωση του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) Μ. Αμπάς χαιρετίζεται η χθεσινή απόφαση Ιρλανδίας, Ισπανίας και Νορβηγίας να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στα «οκτώ μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν ήδη την Παλαιστίνη: η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Ελληνική Διοίκηση της Νότιας Κύπρου και η Σουηδία».

- Μιλώντας στο rolitis.com.cy ο πρόεδρος της Παλαιστίνης στην Κύπρο σχολίασε την φράση «εδνκ» ως εξής: «πρόκειται για λάθος του μεταφραστή της ανακοίνωσης από τα αραβικά στα αγγλικά. Η ανακοίνωση του Παλαιστίνιου Προέδρου πλέον έχει διορθωθεί». Έτσι στο επίσημο κείμενο από η «Ελληνική Διοίκηση της Νότιας Κύπρου» έγινε «Κύπρος».
- Τίτλος στο ρεπορτάζ στον χθεσινο «Πολίτη»: «Έξαλλος με τον μεταφραστή του ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος». Η συνέχεια: «Μόλις έγινε αντιληπτό, ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος, ο οποίος εμφανίζεται έντονα ενοχλημένος με τον μεταφραστή, έσπευσε άμεσα να ζητήσει διόρθωση και στο αγγλικό

κείμενο, όπως και έγινε, αποκαθιστώντας την πραγματικότητα». Δεν γνωρίζω αν ο συντάκτης του ρεπορταζ έχει πηγές τόσο κοντά στον παλαιστίνιο πρόεδρο, ώστε να γνωρίζει ότι ήταν «έξαλλος» ή ότι «εμφανίστηκε έντονα ενοχλημένος». Αλλά σε ποιους εμφανίστηκε έτσι; Είναι οι στενοί του συνεργάτες που συνέταξαν την ανακοίνωση. Ο πιο κλειστός πυρήνας των συνεργατών του ελέγχει κάθε λέξη σε κάθε ανακοίνωση και ύστερα τα επόμενα βήματα-μετάφραση, δημοσιότητα κλπ

- Σημείο των καιρών, οι εποχές αλλάζουν. Η Παλαιστινιακή Αρχή θέλησε να στείλει ένα μήνυμα δυσαρέσκειας στη Λευκωσία, η οποία έχει εδώ και χρόνια έχει εξελιχθεί σε άκριτο οπαδό κάθε απόφασης του Νετανιάχου. Η ΠΑ χθες πήρε πόντους από τρεις χώρες-μέλη της ΕΕ που αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος. Ταυτόχρονα, σε σχέση με την Κύπρο, θέλησε να κάνει «ένα βήμα εμπρός και ένα πίσω», χρησιμοποιώντας μίαν ορολογία ιδιαιτέρως επιλεγμένη/στοχευμένη-κάτι που μοιάζει με προειδοποίηση για «ανταπόδοση».
- Για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δεν γίνονται λάθη σε αυτά. Η Κυπριακή Δημοκρατία

είναι απολύτως γνωστή στην Παλαιστινιακή Αρχή, άρα η κοινή λογική λέει ότι ήταν μια σκόπιμη έκφραση δυσαρέσκειας. Έγινε ανάκληση της αρχικής διατύπωσης, πιθανότατα με δύο στόχους: 1ον Την προειδοποίηση ότι την επόμενη φορά μπορεί και να μην γίνει κάτι ανάλογο, 2ον Μια καθαρή πίεση στη Λευκωσία να προσέξει τις ισορροπίες που συγκροτούν και επηρεάζουν το γενικότερο Μεσανατολικό. Τα δύο πιο πάνω σημεία δεν μπορεί να τα αγνοήσει η Λευκωσία: εκ των πραγμάτων θα υποχρεωθεί να γίνει πιο προσεκτική. Γνωρίζει, άλλωστε, ότι το χθεσινό μήνυμα δεν εξαϋλώνεται-κάπου μένει στα συρτάρια.

- Η Κύπρος είναι μικρό κράτος, οι κινήσεις της χρειάζεται να σταθμίζουν την κάθε επίπτωση, να ζυγίζουν το κόστος/όφελος. Ακόμα και η Ισπανία που είναι μια σημαντική δύναμη, δεν προχώρησε στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κρατους μόνη της- ήθελε παρέα, έτσι τρία με Νορβηγία, Ιρλανδία. Η «πρόχειρη» διπλωματία στη Λευκωσία που ποδηγετείται από μονομέρεια και μικρομεγαλισμό, οδηγεί την Κύπρο σε απώλεια ερεισμάτων της. Το να βάλεις όλα τα αυγά σου στο καλάθι του Νετανιάχου, συνιστά απρονοησία

καθώς παραβλέπει το κανονικό πλέον δεδομένο ότι τα αυγά σου μπορεί και να γλιστρήσουν...

12. Ένα ένταλμα, τρεις δίκες, 21/5/24

Η είδηση του CNN έκανε το γύρο του κόσμου. Ο Επικεφαλής Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικό Δικαστήριο Καρίμ Χαν δήλωσε στην Κριστιάν Αμανπούρ χθες, ότι,

- «Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ζητά εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Β. Νετανιάχου και τον ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα». Επίσης εντάλματα για τον Υπουργό Αμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, καθώς και για δύο άλλους κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς, τον Μοχάμεντ Ντιάμπ Ιμπραχίμ αλ Μάσρι, τον ηγέτη των Ταξιαρχιών Αλ Κάσεμ και γνωστότερο ως Μοχάμεντ Ντέιφ, και τον Ισμαήλ Χανίγια, τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς».

- Όπως αναφέρει το CNN, πλέον μια ομάδα δικαστών του ΔΠΔ θα εξετάσει την αίτηση του Χαν για τα παραπάνω εντάλματα σύλληψης. Ο Τ. Μπάιντεν χαρακτήρισε την απόφαση του ΔΠΔ «εξοργιστική», ενώ ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μ. Σμότριχ «επίδειξε υποκρισίας και εβραϊκού μίσους που θυμίζει ναζιστική προπαγάνδα». Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν είναι μέλη του ΔΠΔ. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο να εκτελεστεί το ένταλμα. Ωστόσο, το ίδιο το ΔΠΔ υποστηρίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Γάζα, την Α. Ιερουσαλήμ και τη Δ. Όχθη, αφού οι Παλαιστίνιοι ηγέτες συμφώνησαν επίσημα να δεσμευτούν από τις ιδρυτικές αρχές του δικαστηρίου το 2015».
- Β. Νετανιάχου: Πολύ δύσκολα θα πάει ξανά επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό, πλην, ίσως, ΗΠΑ, ουσιαστικά κηρύσσεται *persona non grata*. Ένταλμα σύλληψης από το ΔΠΔ και ταυτόχρονα τρεις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις για διαφθορά ενώπιον της ισραηλινής δικαιοσύνης. Η δίκη για διαφθορά άρχισε, αλλά διεκόπη στις 7/10. Θα συνεχιστεί και εγγύηση γι' αυτό είναι η στιβαρή γενική εισαγγελέας της χώρας αυτής Γκαλί Μπαχαράβ-Μιάρια. Αδίστακτος, κυνικός, νάρκισσος, καταστρέφει εκ πεποιθήσεως τις ελπίδες για ειρήνευση στη Μ. Ανατολή: 1ον

«Αδειάζοντας» διαρκώς την μετριοπαθή Παλαιστινιακή Αρχή με το να αφαιρεί το χαλί κάτω από τα πόδια του Αμπάς (2014, απόρριψη προτάσεων Κέρι), 2ον, Αξιοποιώντας την τυφλή πολιτική της «Χαμάς», καθώς χάρις σε αυτήν δεν βρίσκεται τώρα στη φυλακή, 3ον, Παίζοντας με επιτυχία το χαρτί του εβραϊκού λόμπυ στις ΗΠΑ- από όπου αντλεί και την απύθμενη αλαζονία του, 4ον, Επιδιώκοντας στρατιωτικό έλεγχο επί της Γάζας και επικυριαρχία επί της Δ. Όχθης.

- Η χθεσινή εξέλιξη παρέχει στην Κύπρο μια ευκαιρία για να δούμε με κριτικό φακό, όλα όσα συγκρότησαν τη διεφθαρμένη φιλία Νετανιάχου-Αναστασιάδη. Πρώτον, να δούμε το κόστος που έχει υποστεί το κυπριακό από την «φιλία» αυτή, με την εγκατάλειψη των συνομιλιών και ταυτόχρονα με το Τρίκωμο γεμάτο από ισραηλινούς αγοραστές γης/οικιών. Δεύτερο, να δούμε ξανά όλα όσα συνέβαιναν με τις λεγόμενες «τριμερείς», Τρίτο, να δούμε ξανά το άδοξο τέλος με τον EastMed και το πόσο χρονικό διάστημα ο Ν. Αναστασιάδης, με την συνδρομή Νετανιάχου, παραπλανούσε την κοινή γνώμη, ενώ γνώριζε πως ήταν ένα μη βιώσιμο project-οικονομικά, γεωπολιτικά.

- ΥΓ: Εξαιρετική η υπεξ του Βελγίου Χάτζα Λαμπίμπ: «Τα εγκλήματα στη Γάζα πρέπει να διώκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Το Βέλγιο υποστηρίζει το έργο του ΔΠΔ. Το αίτημα που υπέβαλε ο εισαγγελέας του Δικαστηρίου, Καρίμ Χαν, είναι ένα σημαντικό βήμα στη διερεύνηση της κατάστασης στην Παλαιστίνη».

13. Η Γάζα στις 8 Ιουνίου, 20/5/24

Οι κυριότεροι παίκτες στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ. Β. Νετανιάχου (πρωθυπουργός) και Μπένι Γκαντζ (μέλος του πολεμικού συμβουλίου, ηγέτης του κόμματος «εθνική ενότητα»).

- ΜΓ σε ΒΝ: «Αν βάλεις το εθνικό πάνω από το προσωπικό, θα μας βρεις συμμάχους στον αγώνα. Αλλά αν επιλέξεις τον δρόμο του φανατισμού και οδηγήσεις ολόκληρο το έθνος στην άβυσσο, θα αναγκαστούμε να εγκαταλείψουμε την κυβέρνηση». Ο Β. Νετανιάχου απέρριψε τα σχόλια Γκαντζ και είπε ότι «θα σήμαιναν ήττα για το Ισραήλ». Ο ΜΓ «έθεσε ως προθεσμία την 8η Ιουνίου για την επίτευξη 6 «στρατηγικών στόχων», περιλαμβανομένου «της δημιουργίας μιας

πολυεθνικής πολιτικής διοίκησης για την περιοχή της Γάζας». Την ίδια προσέγγιση έχει και ο υπουργός Άμυνας Γιοαβ Γκάλαντα, που «προέτρεψε τον Νετανιάχου να δηλώσει δημόσια ότι το Ισραήλ δεν σχεδιάζει να αναλάβει την πολιτική και στρατιωτική διακυβέρνηση στη Γάζα»

- Ο Γκαντζ απευθύνεται στον Νετανιάχου: «Ο λαός του Ισραήλ σας παρακολουθεί. Πρέπει να επιλέξετε μεταξύ σιωνισμού και κυνισμού, μεταξύ της ενότητας και των φατριών, μεταξύ ευθύνης και ανομίας, μεταξύ νίκης και καταστροφής».
(18/5)

- Ο ΜΓ υπήρξε υπουργός Δικαιοσύνης, Άμυνας, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Μετά τις 7 Οκτωβρίου ο Γκαντζ, «επέλεξε να μπει στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου», σε αντίθεση με τον Γιαΐρ Λαπίντ, ηγέτη της παράταξης Yesh Atid» («Καθημερινή», 19/5). Τα πράγματα δεν δικαίωσαν τον ΓΛ- οι δημοσκοπικοί συσχετισμοί ευνοούν Γκαντζ, και, αλλαγές συσχετισμών θα προκύψουν από μετακίνηση της πολιτικής από τα χέρια του Νετανιάχου στα χέρια του Γκαντζ. Ίσως με την στήριξη του υπουργού άμυνας Γ. Γκάλαντα, πολιτικού με διακριτή απόσταση από τον ΒΝ-τον απέλυσε ως υπουργό

άμυνας στη διάρκεια της δικαστικής «μεταρρύθμισης» και τον έφερε πίσω σε λίγες μέρες.

- Το κεντρικό ζήτημα: εκπόνηση σχεδίου για την Γάζα μετά τον πόλεμο. Ο ΒΝ ζητά στρατιωτικό έλεγχο της Γάζας με την φράση «δεν θα αντικαταστήσω το «Χαμαστάν» με το «Φαταχστάν». Πάνω στο πλάνο «η Γάζα μετά τον πόλεμο» συγκροτούνται οι δύο κύριοι πόλοι: από τη μια Νετανιάχου με το όχι στο «Φαταχστάν», άρα έξω από την Γάζα η Παλαιστινιακή Αρχή και ο μετριοπαθής Αμπάς. Από την άλλη ο Μ. Γκαντς «δημιουργία μιας πολυεθνικής πολιτικής διοίκησης για την περιοχή της Γάζας». Τον δεύτερο πόλο και την πολιτική του υποστηρίζουν ευθέως οι ΗΠΑ
- Ο Εχούντ Ολμέρτ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ: «Υποστηρίζω ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να ανατραπεί άμεσα...Είμαι υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Η Γάζα είναι παλαιστινιακή και πρέπει να κυβερνάται από Παλαιστινίους. Θα πρέπει να υπάρξει μια μεταρρυθμισμένη Παλαιστινιακή Αρχή, να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές. Δεν είναι στο χέρι μας να τις κάνουμε, είναι δική τους δουλειά να τις

κάνουν» (συνέντευξη σε Α. Κατσικίδη, Καθημερινή 19/5)

- Οι ΥΠΕΞ Γερμανίας Γαλλίας, Βρετανίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Καναδά, Αυστραλίας, Δανίας, Φινλανδίας, Ολλανδίας, Νέας Ζηλανδίας, Νότιας Κορέας και Σουηδίας «με κοινή επιστολή ζητούν από το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Ράφα». Πηγή, Süddeutsche Zeitung/Καθημερινή, 18/5). Η επιστολή προσφέρει πολύ λίγα και πολύ αργά, αλλά, σε κάθε περίπτωση έχει ουσία η γραμμή Όλμπερτ: «Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να ανατραπεί άμεσα». Άρα, είτε πρόωρες εκλογές, είτε αποχωρήσεις από τον νυν κυβερνητικό συνασπισμό. Η 8η Ιουνίου είναι κοντά.

14. Οι ήττες του νικητή, 12/5/25

Η ΓΣ των ΗΕ έκανε το αυτονόητο: οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να γίνουν πλήρες μέλος του οργανισμού! Σχέδιο απόφασης που παρουσίασαν τα ΗΑΕ (10/5) γράφει ότι «το κράτος της Παλαιστίνης πληροί τους όρους για να γίνει μέλος του ΟΗΕ» και «υιοθετήθηκε με 143 ψήφους υπέρ, 9 κατά (ΗΠΑ, Ισραήλ, Ουγγαρία, Τσεχία,

Αργεντινή, Παλάος, Ναούρου, Μικρονησία, Παπούα Νέα Γουινέα) και 25 αποχές»

- Ο εκ συστήματος υβριστικός πρέσβης του Ισραήλ στα ΗΕ Γκιλάντ Ερντάν αντέδρασε. «Με αρρωσταίνει, μπορεί να δούμε εκπροσώπους του Ισλαμικού Κράτους ή της Μπόκο Χαράμ να κάθονται μεταξύ μας. Κάνετε κουρέλι τη Χάρτα των ΗΕ! Ντροπή σας!». Αυτό κατάλαβε ο θρασύς πρέσβης: ότι τα 143 κράτη ψήφισαν Μπόκο Χαράμ και όχι το αυτονόητο δικαίωμα στους Παλαιστίνιους να έχουν κράτος! Είναι ο ίδιος που είπε στις 24/10/23 ότι «ο ΓΓ του ΗΕ, δεν είναι κατάλληλος να ηγηθεί των ΗΕ. Τον καλώ να παραιτηθεί αμέσως». Αλλά ο τρόπος Ερντάν είναι ο τρόπος Νετανιάχου-θράσος, επιθετικότητα και διαστρέβλωση. Το άσπρο μαύρο. Ακόμα και να ακούσουν ολόκληρο τον πλανήτη να ψηφίζει ότι η ήλιος ανατέλλει από την ανατολή, το σύστημα Νετανιάχου θα πει ότι «αυτό είναι ντροπή, κάνετε κουρέλι το ηλιακό σύστημα»
- Σοβαρή εξέλιξη η αναγνώριση από τις ΗΠΑ ότι «το Ισραήλ ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει όπλα που έχει λάβει από την Ουάσιγκτον σε πράξεις που έχουν ίσως παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στη Γάζα. Είναι λογικό να

εκτιμηθεί» ότι τα αμερικανικά όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα «με τρόπους που δεν συνάδουν» με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Το αμερικανικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι έχει λάβει αναφορές από αρκετές αξιόπιστες πηγές (ΟΗΕ-ανθρωπιστικές οργανώσεις) για πιθανές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων», (Πηγή: «Καθημερινή», 11/5). Βέβαια το «ενδέχεται» μπήκε για να κολάσει τα δεδομένα από μια πιθανή αξιοποίηση της ανακοίνωσης από την εν εξελίξει δικαστική έρευνα στο Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης (ICJ) μετά από την προσφυγή της Νότιας Αφρικής.

- Το Ισραήλ μόνο στο πολεμικό πεδίο έχει επιτυχίες. Σε όλα τα άλλα μέτωπα καταγράφει μαζικές ανατροπές και η θέση του στο διεθνές σκηνικό εξασθενεί ολοένα και περισσότερο. Παραδείγματα: Προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης από την Ν. Αφρική.
- Στις ΗΠΑ «περισσότεροι από 1.400 απόφοιτοι του Κολούμπια, αποσύρουν την στήριξή τους στο πανεπιστήμιο μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των φιλοπαλαιστινιακών φοιτητών» (πηγή: ΤΑΝΕΑ 10/5). Στην Ισπανία «οι πρυτάνεις

77 πανεπιστημίων ανακοίνωσαν ότι θα διακόψουν τις σχέσεις τους με ισραηλινές πανεπιστημιούπολεις και ερευνητικά κέντρα που δεν απορρίπτουν τις πολεμικές επιδρομές στη Γάζα». (Πηγή: Πολίτης, ΕΡΤ, 10/5).

Διαδηλώσεις/αντιδράσεις στο χώρο του γνωστού μουσικού διαγωνισμού στο Μάλμοε τις τελευταίες ημέρες. Η ΓΣ των ΗΕ με 143 ψήφους έναντι 9 ψήφισε «καιρός για το κανονικό κράτος των Παλαιστινίων»! Το επικείμενο-και πιο σπουδαίο: Ο ΥΠΕΞ της ΕΕ Ζ. Μπορέλ, «επιβεβαίωσε ότι τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ (Ισπανία, Ιρλανδία, Μάλτα και Σλοβενία) θα αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης στις 21 Μαΐου».

- Ο Ντάνιελ Κούρτσερ, πρώην πρεσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, μάς εξηγεί λόγω εμπειρίας τη φύση των πραγμάτων: «Πρώτο μέλημα του Νετανιάχου είναι η παραμονή του στην εξουσία, καθώς μια εκλογική ήττα θα σήμαινε την αναβίωση των δικαστικών υποθέσεων εναντίον του», (Πηγή: «Καθημερινή» 9/5)

15. Ένταλμα σύλληψης; Ο Νετανιάχου ανησυχεί...4/5/24

Ισραηλινοί αξιωματούχοι «ανησυχούν όλο και περισσότερο ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης (ΔΠΔ) ετοιμάζεται να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους της χώρας για κατηγορίες που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Γάζα. Φέρεται επίσης να επεξεργάζεται ενδεχόμενα εντάλματα και για αξιωματούχους της Χαμάς. Ισραηλινοί αξιωματούχοι θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες για παρεμπόδιση παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και για υπερβολικά σκληρή απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Οι ισραηλινές πηγές δήλωσαν ότι «ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι μεταξύ εκείνων που θα μπορούσε να περιλαμβάνεται σε ένταλμα. Προς το παρόν, δεν είναι σαφές το ποιοι θα μπορούσαν να κατηγορηθούν από τη Χαμάς». (Πηγή: Καθημερινή, 29/4)

- Η απάντηση από τον γνωστό Νετανιάχου: «Υπό την ηγεσία μου, το Ισραήλ δεν θα δεχθεί ποτέ οποιαδήποτε προσπάθεια του ΔΠΔ να υπονομεύσει το εγγενές δικαίωμά του στην αυτοάμυνα. Η απειλή να συλληφθούν οι στρατιώτες και οι αξιωματούχοι της μοναδικής δημοκρατίας της Μέσης Ανατολής και του μοναδικού εβραϊκού κράτους στον κόσμο είναι

εξοργιστική. Δεν θα υποκύψουμε σε αυτήν». Ως συνήθως, μαέστρος στη διαστρέβλωση: «Ισραηλινοί αξιωματούχοι» είναι αυτός και άλλα μέλη της ανώτατης ηγεσίας, όχι «οι στρατιώτες». Επίσης, στο ΔΠΔ δεν καθορίζει αυτός τι είναι το «εξοργιστικό» και τι όχι. Εδώ είναι το ΔΠΔ που έχει τους κανόνες. Αλλά ο Δικαστής Karim Khan δεν σιώπησε. Χθες στο Χ απάντησε στον ΒΝ ότι «ανεξαρτησία και η αμεροληψία του Δικαστηρίου υπονομεύονται όταν πρόσωπα απειλούν να πάρουν εκδίκηση».

- Ο αρθρογράφος της Χααρέτζ Anshel Pfeffer γράφει (5/3) ότι «ο Δικαστής Karim Khan μελετά το ενδεχόμενο έκδοσης διεθνούς εντάλλματος. Αν και δεν έχει εκδοθεί ακόμα», ο αρθρογράφος «εκτιμά ότι οι ΗΠΑ τελικά βρήκαν αποτελεσματικό εργαλείο πάνω στους Ισραήλ-Νετανιάχου. Ακόμα και εάν ο δικαστής του ΠΔΠ Karim Khan δεν εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του ΒΝ, και άλλων ανώτατων αξιωματούχων, ο αντίκτυπος μπορεί ήδη να διακριβωθεί στη Γάζα». Συνεχίζει: «Πόσο σοβαρό είναι το θέμα»; Απαντά: «Πολύ σοβαρό», σύμφωνα με πηγές του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας, το οποίο, είναι εκεί για να αποτιμά τη σοβαρότητα των απειλών κατά του Ισραήλ»

- Ντάνιελ Λεβί, Ισραηλινός διαπραγματευτής στην Τάμπα υπό τον Εχούντ Μπάρακ και στο Οσλο Β' υπό τον Γιτζάκ Ράμπιν. Ομιλεί στην χθεσινή «Καθημερινή», (συνέντευξη στον Β. Κωστούλα):
«Ο τρόπος με τον οποίον οι ΗΠΑ διαχειρίζονται το Ισραήλ και την περιοχή είναι η αιτία που μας οδήγησε στον γκρεμό της καταστροφής. Δεν θα πρέπει να υποτιμάται η ικανότητα του Ισραήλ να στριμώξει τις ΗΠΑ. Ο Νετανιάχου δεν βιάζεται. Οσο συνεχίζεται η καταστροφή του Ισραήλ στη Γάζα, η περιοχή θα παραμένει σε «αναμμένα κάρβουνα» και η Γάζα δεν θα δείχνει σημάδια τερματισμού του πολέμου». Προσωπικότητες με γνώρισμά τους την κοινή λογική και την ανοικτή σκέψη ολοένα και λιγοστεύουν- Ντάνιελ Λεβί, Τζίπι Λίβνι, Ε. Μπάρακ, Γ. Λαπίντ κλπ.
Οπισθοδρόμηση: στη θέση τους οι λαθροκυνηγοί της εξόντωσης-Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ, Σμότριχ .
Ξανά Ντάνιελ Λεβί : «Δεν είναι ότι η Αμερική δεν μπορεί να αποτρέψει την υπερβολική καταστροφή του Ισραήλ στη Γάζα. Απλώς επιλέγει να μην το κάνει».

16. Φοιτητές σηκώνουν το χέρι! 2/5/24

Ο Τ. Μπέϊκερ, παλιός αμερικανός ΥΠΕΞ, το διατύπωσε με σαφήνεια: «Οι ΗΠΑ στο διάλογο με το Ισραήλ να αναδείξουν το κόστος που οι ίδιες υφίστανται από την παράταση του αδιεξόδου στη Μ. Ανατολή». Σωστή διαπίστωση, προφανώς δεν έγινε τίποτε το σπουδαίο. Όλα γνωστά. Αλλά χιλιάδες φοιτητές στα αμερικάνικα πανεπιστήμια δικαιώνουν Μπέϊκερ-έστω ετεροχρονισμένα. Χθες, σύμφωνα με το Reuters, «η αστυνομία της πόλης της ΝΥ συνέλαβε δεκάδες φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που βρήκαν καταφύγιο σε ακαδημαϊκό κτίριο στο χώρο του Columbia University». 1/5

- Κορυφαία είδηση: «Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για τον πόλεμο στη Γάζα σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Εκατοντάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια (USC), το Emerson και το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Οστιν το τελευταίο 24ωρο. Οι διαμαρτυρόμενοι φοιτητές ζητούν, μεταξύ άλλων, από τα πανεπιστήμια να αποσυνδεθούν από επενδύσεις που ενισχύουν τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στις διαμαρτυρίες συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, στο Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Οστιν, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC).....

Ο αριθμός των συλλήψεων σε εθνικό επίπεδο έχει ξεπεράσει τις 900», (Πηγή: Καθημερινή, από Reuters, AP, ABC, 29/4)

- Ο εκπρόσωπος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι είπε τα αναμενόμενα: «Δεν θέλουμε κανέναν να πληγωθεί... Ο πρόεδρος γνωρίζει ότι υπάρχουν πολύ έντονα συναισθήματα για τον πόλεμο στη Γάζα. Το καταλαβαίνει αυτό, το σέβεται...αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με τρόπο ειρηνικό», (Πηγή: ABC News). Αναλύοντας τις εξελίξεις «πολλοί συγκρίνουν, πια, αυτό το νέο κύμα των φοιτητικών διαμαρτυριών με κινήματα των περασμένων δεκαετιών που έχουν αφήσει ιστορία όπως ήταν το «Occupy Wall Street» και οι διαδηλώσεις για το τέλος του apartheid στη Νότια Αφρική». (Πηγή: Καθημερινή, 27/4)
- Οι φοιτητές στις ΗΠΑ ανατρέπουν τη ροή των πραγμάτων: διδάσκουν στους δασκάλους τους πως δεν αρκεί η θεωρητική κατάρτιση με βάση τα συνταγματικά κείμενα, έχει εξίσου μεγάλη σημασία η «κινητοποίηση» του συνταγματικού δικαιώματος στη δημόσια σφαίρα. Έτσι το φοιτητικό κίνημα στις ΗΠΑ που για χρόνια βρισκόταν σε νηνεμία, βρήκε κίνητρο, μέθοδο και

σκοπό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ονομάσουμε έτσι απλά τους διαδηλωτές «φιλοπαλαιστίνιους» όπως κάνει το Reuters. Μπορούμε με βεβαιότητα να τους πούμε διαδηλωτές υπέρ των οικουμενικών αξιών, διαδηλωτές υπέρ του δικαιώματος των Παλαιστινίων να έχουν ανεξάρτητο κράτος, σε καθορισμένα σύνορα, δίπλα από το κράτος του Ισραήλ, όπως προδιαγράφεται στα κείμενα των ΗΕ. Και ασφαλώς διαδηλωτές υπέρ του τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα και της σφαγής των Παλαιστινίων.

- Η εξέγερση και η ποιότητά της: Facebook, Instagram, TikTok, X. Οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ επιτρέπουν μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από φοιτητικές δράσεις στην εποχή της τεχνολογικής μεταβολής. Μια διαπίστωση που αξίζει ειδικού σχολιασμού και σε άλλες περιπτώσεις- της Κύπρου περιλαμβανομένης: «Οι δυνατότητες που προσφέρουν πια, εν έτει 2024, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) και τα smartphones επέτρεψαν στους φοιτητές να επικοινωνούν γρήγορα μεταξύ τους και να αναπαράγουν τακτικές με τρόπους που θα θεωρούνταν αδιανόητοι στο παρελθόν. ΜΚΔ όπως το Instagram, το TikTok και το X, επιτρέπουν στους

φοιτητές να διακινούν άμεσα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα με τις δράσεις τους». (Πηγή, «Καθημερινή», 27/4).

17. Τα «εξαπτέρυγα» του Νετανιάχου, 19/4/24

Ισραηλινοί πύραυλοι κτύπησαν Ιρανικό έδαφος σήμερα το πρωί, σύμφωνα με είδηση του ABC News reports. Ψες οι ΗΠΑ μπλόκαραν απόφαση του ΣΑ των ΗΕ που προέβλεπε «πλήρη συμμετοχή» του Παλαιστινιακού κράτους στα ΗΕ. Προχθές το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (ΕΣ) ανακοίνωσε ότι «η ΕΕ θα λάβει περαιτέρω περιοριστικά μέτρα σε βάρος του Ιράν»

- Το ΕΣ αν για την επίθεση του Ιράν θα λάβει «περαιτέρω περιοριστικά μέτρα», τι μέτρα θα λάβει για το Ισραήλ; Ήδη 35 χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν χαθεί και άγνωστος παραμένει ο αριθμός από χιλιάδες όσων χάθηκαν κάτω από τα ερείπια. Δεν προβλέπεται κάτι. Η επίθεση του Ισραήλ είναι στο απυρόβλητο-όλα τα αλέθει η ισραηλινή ισχύς ή οι επιρροές της εβραϊκής διασποράς

- Απόσπασμα από την ανακοίνωση του ΕΣ: «Το ΕΣ εκφράζει τη δέσμευσή του στην ασφάλεια του Ισραήλ και στην περιφερειακή σταθερότητα».
- Πάει πέρα από τα όρια της λογικής να καταγράφεται στα Συμπεράσματα ότι το ΕΣ, (άρα και Κύπρος, Μάλτα, Λουξεμβούργο κλπ) συμφωνούν για «δέσμευσή τους στην ασφάλεια του Ισραήλ»! Το σημείο αυτό μόνο ως χιουμοριστικό στιγμιότυπο μπορεί να εκληφθεί. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας «ενισχύει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ενάντια στις εξωτερικές απειλές με την εισαγωγή ρήτρας αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την ΕΕ). Σε περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα υπόλοιπα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και να το συνδράμουν με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ», Πηγή: <https://eur-lex.europa.eu/.../mutual-defence-clause.html>
- Η Συνθήκη αφορά τα κράτη-μέλη. Πώς εφευρέθηκε προχθές μια θεσμικά τόσο αίωλη παράγραφος;

- ΕΣ: «Το ΕΣ καλεί το Ιράν και τους πληρεξουσίου του να σταματήσουν όλες τις επιθέσεις και όλα τα μέρη να απόσχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή»

Χρήσιμη παρέμβαση. Για το Ιράν γίνεται ονομαστική αναφορά. Αλλά για το Ισραήλ έχει επιλεγεί η έκφραση «όλα τα μέρη». Πειράζει να καταγραφεί το όνομα (και) του κράτους αυτού που πρέπει να «επιδείξει» κλπ ή θα διαφωνήσουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν γίνει «εξαπτέρυγα» του Νετανιάχου- κάτι σαν εξάρτημα του τροχού του ΑΙΡΑC!

- ΕΣ: «Η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διαρκή βιώσιμη ειρήνη βασισμένη στη λύση των δύο κρατών». Ζητά «άμεση κατάπαυση του πυρός και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων, καθώς και την παροχή ανεμπόδιστης πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους».
- Αναμφίβολα το πιο ουσιαστικό κομμάτι της ανακοίνωσης. Στο λεκτικό της επίπεδο βάζει πολύ σωστά όλα τα στοιχεία του παζλ. Παραταύτα, δεν κάνει τη διαφορά. Γιατί, 1ον Την επιστροφή στο χάος στην Μέση Ανατολή την έφερε η ακύρωση

της συμφωνίας για το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν από το Ισραήλ (ΒΝ) και τις ΗΠΑ (Τραμπ). 2ον Την επιστροφή στο χάος την έφερε η αδιάλλακτη στάση του ΒΝ-απόρριψη της θέσης των ΗΕ για λύση από δύο κράτη, συν οικισμοί. 3ον Την επιστροφή στο χάος την διευκολύνει η έλλειψη διορατικότητας- και σε επίπεδο ΕΕ. Αν δεν στηριχθεί ο Μαχμούτ Αμπάς (διπλωματικά, οικονομικά κλπ), αν η Παλαιστινιακή Αρχή δεν είναι και δεν φαίνεται ως ο παίκτης της ειρήνης, η «Χαμάς» και οι «πληρεξούσιοι» θα είναι οι πληρεξούσιοι της κλιμάκωσης. Με «ενορχηστρωτή» της κλιμάκωσης, τον πλέον επικίνδυνο πολιτικό στη διεθνή σκηνή, Β. Νετανιάχου...

18. «Αυτοκράτορες» με βούλα, 16/4/24

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ υποστήριξε πως «προστατεύουμε την Ευρώπη από αυτή την αυτοκρατορία του κακού και είναι καιρός να γίνει σαφές αυτό. Είναι καιρός ο κόσμος να αντιμετωπίσει αυτή την αυτοκρατορία του κακού στην Τεχεράνη». Πηγή: 15/4, Sky News/ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα γεγονότα δεν επιβεβαιώνουν τον πρόεδρο Χέρτσογκ-εκτός και αν

προσθέσει και τον «αυτοκράτορα του κακού» μέσα στην εκτίμησή του. Εν συντομία:

- Στις 14/7/15 οι «Έξι» (ΗΠΑ, Ρωσία, Γαλλία, Γερμανία, Κίνα, Μ. Βρετανία) και το Ιράν συμφωνησαν σε περιορισμό της πυρηνικής ισχύος της Τεχεράνης με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων που επέβαλαν στην Τεχεράνη το ΣΑ του ΟΗΕ και οι ΗΠΑ. Ιστορικό επίτευμα με τη σφραγίδα του αμερικανού προέδρου Μ. Ομπάμα και του ιρανού προέδρου Χ. Ρουχάνι με την πλήρη συμμετοχή των ΥΠΕΞ Τ. Κέρι και Τ. Ζαρίφ. Το «εποπτευόμενο» πυρηνικό του πρόγραμμα από τους 6+1, Ιράν, μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων στην περιοχή. Το Ιράν στήριζε αδιέξοδες πολιτικές στη Μ. Ανατολή (Χεσμπολλάχ στο Λίβανο, Χούθι στην Υεμένη).
- Από την ηλεκτρονική έκδοση του Reuters-14/7/15: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μ. Ομπάμα υποστηρίζει ότι «η συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για αλλαγή στην περιοχή. Η συμφωνία προσφέρει μια ευκαιρία να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να την αδράξουμε».
- Ο πρόεδρος του Ιράν Χ. Ρουχάνι λέει ότι «νέοι ορίζοντες δημιουργούνται με επίκεντρο τις κοινές προκλήσεις...».

- Ο ΥΠΕΞ του Ιράν Τ. Ζαρίφ πιστεύει ότι «είναι μια ιστορική στιγμή...αρχίζουμε ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας». Περισσότερα:

<https://larkoslarkou.org.cy/parathyro-ston-kosmogia-to.../>

Σαν να είναι σήμερα: ο (και τότε) ισραηλινός πρωθυπουργός Β. Νετανιάχου έκανε τα πάντα για να ακυρώσει την συμφωνία- μίλησε για «λάθος με ιστορικές αναλογίες». Ο Ομπάμα δήλωσε ότι θα ασκήσει βέτο αν το Κογκρέσσο μπλοκάρει τη διαδικασία επικύρωση της συμφωνίας. Ένα παράθυρο για τη συνεργασία στην περιοχή άνοιξε. Γιατί όμως έκλεισε; Κάτω από την πίεση του Νετανιάχου και του εβραϊκού λόμπυ, ο Ν. Τραμπ έβγαλε τις ΗΠΑ από την συμφωνία των «6συν1». Τι έκαναν οι Ιρανοί; Στις επόμενες εκλογές έβγαλαν πρόεδρο τον σκληροπυρηνικό Μ. Αχμεντινετζάντ! Πριν, ο σπουδαίος διπλωμάτης Τ. Ζαρίφ ελισσόμενος ανάμεσα σε συμπληγάδες (αγιατολλάχ Vs μετριοπαθείς) κατάφερε να ανοίξει παράθυρο στη διεθνή ζωή για την χώρα του.

- «Αυτοκράτορες» της οπισθοδρόμησης. Με ονόματα: Όταν ο Νετανιάχου γελοιοποιούσε τον μετριοπαθή ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής, Μ. Αμπάς, διαλύοντας τις διαπραγματεύσεις για

επίλυση του Μεσανατολικού το 2014, βοήθησε με έργα την τυχοδιωκτική Χαμάς να παίξει τον πιο άθλιο ρόλο στην ιστορία της με την επίθεση στις 7/10. Πιο ισραηλίτικα: ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Γιτζάκ Ράμπιν υπέγραψε την συμφωνία ειρήνευσης στο Όσλο μαζί με τον Γ. Αραφάτ. Ο Β. Νετανιάχου, τότε ηγέτης της αντιπολίτευσης, «ήταν ο πρωταγωνιστής σε δύο διαδηλώσεις, όπου ανάμεσα στα συνθήματα του πλήθους κυριαρχούσε το: «Θάνατος στον Ράμπιν». Τον Ιούλιο του 1995, ο Νετανιάχου ήταν επικεφαλής μιας στημένης νεκρικής πομπής στην οποία προηγείτο ένα μαύρο φέρετρο. Στις 4/11/95 ο Γιγκάλ Αμίρ, ένας 25χρονος Εβραίος, φανατικός ορθόδοξος και εθνικιστής δολοφόνησε τον πρωθυπουργό της χώρας του- «Ήθελα να δολοφονήσω τον πρωθυπουργό και να αλλάξω την πορεία των συμφωνιών. Ήθελα είτε να τον αφήσω παράλυτο ή, αν δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική, να πεθάνει»- είπε (Πηγή Έθνος, 4/11/23). Ο Χέρτσογκ, δεν εργάστηκε για να επικρατήσουν οι Ράμπιν -αλλιώς θα πρόσεχε την παρακαταθήκη του ήρωα της ειρήνης: «Σας λέμε σήμερα με δυνατή και καθαρή φωνή: αρκετά αίμα και δάκρυα. Αρκετά!»

19. Το δεκανίκι και οι ευχές, 15/4/24

Τα ενδεχόμενα: Το Ισραήλ απαντά στο Ιράν «εφάπαξ», το Ισραήλ προειδοποιεί το Ιράν για απάντηση σε νέο κτύπημα, ή επιλέγονται στρατιωτικές απαντήσεις και από τις δύο πλευρές με την κλιμάκωση στα ύψη. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι «το Ιράν πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα για την επίθεση, προτρέποντας ότι «το αρχικό τίμημα πρέπει να είναι η άμεση ανακήρυξη των Φρουρών της Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης». Από την άλλη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «προειδοποίησε τον Β. Νετανιάχου ότι οι ΗΠΑ δεν θα λάβουν μέρος σε αντεπίθεση εναντίον του Ιράν, αν το Ισραήλ αποφασίσει να κτυπήσει πίσω για την μαζική επίθεση με drones και πυραύλους κατά του εδάφους του Ισραήλ»- Reuters, 14/4. Σε αυτό το περιβάλλον μεγάλες χώρες- μόνιμα μέλη στου ΣΑ εκδίδουν ανακοινώσεις, αναγνωρίζοντας ότι μόνο οι ΗΠΑ μπορεί να επηρεάσουν τα ισοζύγια ισχύος.

- Τι κάνουν χώρες με τα μικρά μεγέθη όπως λ.χ. η Κύπρος; Απλά «εύχονται» όπως έκανε χθες ο Ν. Χριστοδουλίδης: «ευχή και προσδοκία μας είναι να μην υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση, που δεν θα είναι προς το συμφέρον κανενός»- δηλώσεις του χθες, μετά την συνεδρίαση έκτακτου

Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Τι έκανε το ΣΕΑ; Απλά δεν μπορεί να κάνει κάτι, γι' αυτό και συνεδρίασε. Η ουσία: μια χώρα άνευ στρατιωτικής ισχύος, απλά παρακολουθεί, αλλιώς εφαρμόζει την παμπάλαιη κυπριακή συνήθεια: στην «κανονική» περίοδο παριστάνει την μικρομεγάλη δύναμη, αλλά στην κρίσιμη στιγμή, όπως τώρα, εμφανίζεται αυτό που πράγματι είναι. Έτοιμη για «ευχές» ώστε να μην χειροτερέψουν τα πράγματα

- Μια μικρή χώρα όπως είναι η Κύπρος, δεν μπορεί να παίζει σε διάφορα ταμπλό όπως και με ΕΕ και με Ισραήλ, και με τριμερείς και με ότι προκύψει καθ' οδόν. Έχουμε ελάχιστες υποδομές, λίγο προσωπικό, μικρές δυνατότητες. Γι' αυτό η απάντηση που ταιριάζει στο μέγεθός μας είναι η επικέντρωση μόνο σε μια κύρια ενότητα πολιτικής (Κύπρος-ΕΕ) και αξιοποίηση αυτού του γηπέδου, του μόνου που έχουμε χαρτιά να αξιοποιήσουμε-ευρωτουρκική σχέση, ελληνοτουρκικά ως ανεξάρτητη και «παράπλευρη» διαδικασία, κοινοτική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων, επωφελείς ισορροπίες συμφερόντων. Τι κάνει η Κύπρος εδώ και 8 χρόνια; Αναπτύσσει συνεργασίες με το Ισραήλ, μια χώρα με την οποία έχει τελείως αντίθετα συμφέροντα. 1ον Το Ισραήλ

(κατ' ακρίβειαν ο ΒΝ) ευνοεί την μη επίλυση του κυπριακού, θεωρώντας ότι έτσι παραμένει ως ρήγμα στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, 2ον Γέμισε την κατεχόμενη Κύπρο με ισραηλινές εταιρείες/επενδυτές/αγοραστές Ε/Κ γης, 3ον Ενδιαφέρεται μόνο για τα εθνικά του συμφέροντα-στρατιωτικές ασκήσεις στο κυπριακό έδαφος. 4ον Τα πάντα για τον ΒΝ είναι η επιβολή των όρων του για μη λύση στο Μεσανατολικό.

- Η Κύπρος ακολουθώντας μια πολιτική χωρίς αρχή μέση και τέλος, σπαταλά δυνάμεις ως δεκανίκι του Ισραήλ και χάνει πανηγυρικά (όπως Eastmed, θαλάσσιες ζώνες, τριμερείς). Από την άλλη, δεν αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά εργαλεία που είναι στη διάθεσή ενός κράτους-μέλους, για να λύσει το κυπριακό- όπως λ.χ. έκανε η Ιρλανδία με την συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Ο Νετανιάχου έπαιξε μονότερμα Ε/Κ πολιτικούς-στη βρύση άποτους. Σήμερα μπορεί να δουν το αποτέλεσμα της πολιτικής τους...

20. Το κοκτέιλ της παράνοιας, 14/4/24

Το Ιράν αλλάζει την κατάσταση πραγμάτων στη Μέση Ανατολή. Η επίθεση της ισραηλινής αεροπορίας κατά

του προξενείου του Ιράν στη Δαμασκό και η εξόντωση επτά ανώτατων ιρανών αξιωματικών, έφερε την ψεσινή επίθεση κατά Ισραήλ με drones. Όλα πλέον αλλάζουν και από την στιγμή που η ιρανική ηγεσία πήρε αυτή την απόφαση, η περιφερειακή σύγκρουση μοιάζει αναπόφευκτη.

- Χωρίς αμφιβολία πίσω από την επιδείνωση της κατάστασης βρίσκεται η «αδυναμία» των ΗΠΑ και του χλωμού Μπάιντεν να ελέγξουν την τυχοδιωκτική πολιτική Νετανιάχου. Αυτή η έλλειψη πολιτικής των ΗΠΑ, της μόνης δύναμης που μπορεί να επηρεάζει τα πράγματα στην περιοχή, έφερε τα πράγματα στον κίνδυνο μιας απ' ευθείας σύγκρουσης Ιραν-Ισραήλ με ότι αυτό σημαίνει.
- Το κλασικό ερώτημα: γιατί όλα αυτά; Ο Gedeon Levi, ισραηλινός δημοσιογράφος δίνει τη δική του απάντηση: «Ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς του Ισραήλ είναι η AIPAC», (Αμερικανοϊσραηλινή Επιτροπή Δημοσίων Υποθέσεων), συνέντευξη ΓΛ, video the real news network). Προσθέτει: «Έχουμε να κάνουμε με μια διεφθαρμένη φιλία...αν δεν ήταν το ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, το Ισραήλ θα ήταν ένα καλύτερο μέρος να ζεις- ακόμα και οι ΗΠΑ θα ήταν καλύτερη και πιο δημοκρατική

χώρα», (ομιλία ΓΛ στις ΗΠΑ). Διαπίστωση που προκύπτει από την κοινή λογική: Όσο το ισραηλινό λόμπι θα καθοδηγεί μια «διεφθαρμένη φιλία», αυτά θα έχουμε, μέχρι την ανοικτή σύγκρουση στη γειτονιά μας.

- Η Κύπρος με τις δικές της αποφάσεις γίνεται μέρος των ευρύτερων προβλημάτων και σήμερα κανονικό μέρος της εμπόλεμης ζώνης. Δύο μέρες πίσω κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ισραήλ-ΗΠΑ, Κύπρου. Αστεία πράγματα, κοινές ασκήσεις, εθνική φρουρά κλπ. Απλά χρησιμοποίηση του κυπριακού εναέριου χώρου, συντονισμός αμερικάνικων ενόπλων δυνάμεων με τις αεροπορικές δυνάμεις Ισραήλ με όχημα την Κύπρο. Η άσκηση περιελάμβανε «επίθεση σε απομακρυσμένο στόχο» όπως μετέδωσε ο GLZ, ραδιοφωνικός σταθμός του Ισραηλινού Στρατού. Το OSINTdefender μετέδωσε πως «στη διάρκεια των ασκήσεων, στις οποίες συμμετείχε τουλάχιστον μια μοίρα ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών, πραγματοποιήθηκε προσομείωση πλήγματος αντιποίνων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για επίθεση του Ιράν ή πληρεξουσίου του στο ισραηλινό έδαφος», 11/4.

- Το βέβαιο είναι πως η «διεφθαρμένη φιλία» των Β. Νετανιάχου - Ν. Αναστασιάδη- με ενδιάμεσο τον τότε ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδουλίδη-επέφερε καίρια πλήγματα στη διαπραγματευτική διαδικασία στο Κραν Μοντάνα και έδωσε στη συνέχεια το άλλοθι για την συγκάλυψη της πορείας στο γκρεμό (τριμερείς, Eastmed κλπ). Σήμερα, αυτή η «διεφθαρμένη φιλία» εντάσσει το έδαφος της Κύπρου στο πεδίο βολής της νέας κατάστασης πραγμάτων όπως συντελείται με την πυραυλική επίθεση Ιράν κατά Ισραήλ- για το λάθος, το τυχαίο ή το συντονισμένο. Η σημερινή διάσταση της «διεφθαρμένης φιλίας» Νετανιάχου-Αναστασιάδη προσθέτει νέα ύλη στα παλαιότερα (έδαφος της Κύπρου υπό κατοχή), τώρα και ως περιφερειακό μέρος μιας ευρύτερης σύγκρουσης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Η προχθεσινή κοινή στρατιωτική άσκηση ήταν απλά μια ακόμα απόδειξη ότι η συνεργασία δύο χωρών με τελείως αντίθετα συμφέροντα, κρατά και παραμένει ολοένα και πιο επικίνδυνη. Μια χώρα της ΕΕ αντί να αξιοποιεί τα μόνα χαρτιά που διαθέτει ως κράτος-μέλος της, γυρίζει την πλάτη της στην κοινή λογική και γίνεται μέρος άλλων προβλημάτων για να παραστήσει τον δήθεν «παίχτη». Η «διεφθαρμένη φιλία» οδηγεί την Κύπρο σε νέες περιπέτειες και ο κίνδυνος το

έδαφος της Κύπρου να δεχθεί πλήγμα/τα δεν μπορεί πλέον να αποκλειστεί. Ο συνδυασμός μιας διεφθαρμένης φιλίας με την παράνοια των πραγμάτων συνθέτουν το κοκτέιλ της ημέρας...

21. Ο χάρτης μέσα από το χάος, 13/4/24

Ο Τ. Μπάιντεν δήλωσε χθες ότι «αναμένω πως το Ιράν γρηγορότερα παρά αργότερα θα κτυπήσει το Ισραήλ» και προέδοποίησε την Τεχεράνη να μη προχωρήσει» (Reuters, 13/4. Ταυτόχρονα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν «προληπτικά, ότι οι υπάλληλοι της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη των οικογενειών τους δεν επιτρέπεται να μετακινούνται εκτός των ζωνών του Τελ Αβίβ, της Ιερουσαλήμ και τις Μπεερσέβα μέχρι νεοτέρας». (Πηγή: cnp.gr). Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Στ. Σεζουρνέ έκανε σύσταση «στους Γάλλους πολίτες να αποφύγουν τελείως να ταξιδέψουν τις προσεχείς ημέρες στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ισραήλ και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. (Πηγή, AFP, Πολίτης).

- Το Ισραήλ ευθύνεται για την επίθεση την 1η/4 κατά του ιρανικού προξενείου στην Δαμασκό-αν και επίσημα το Ισραήλ δεν σχολιάζει τις επιθέσεις αυτού του είδους. Ο ανώτατος πνευματικός

ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενέι δηλώνει: «Το Ισραήλ πρέπει να τιμωρηθεί και αυτό θα γίνει», - αναφορά στην δολοφονία 7 ανώτατων ιρανών στρατιωτικών στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό (πηγή: Reuters, 11/4)

Τα στοιχεία δείχνουν «απάντηση» της Τεχεράνης.

- Πρώτον η δημόσια δέσμευση Χαμενέι- θα μπορούσε να μην την κάνει, όμως δεσμεύτηκε μπροστά στην κοινότητά του.
- Δεύτερο, το Ισραήλ κτύπησε πρεσβεία, η οποία σε κάθε περίπτωση κέκτηται διπλωματικής ασυλίας, γεγονός που καταδίκασαν ΟΗΕ-ΕΕ
- Τρίτον οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ιράν να μην προχωρήσει σε αντίποινα, χωρίς να καταδικάσουν την ενέργεια του Ισραήλ-ένα ακόμα δείγμα γραφής ότι η διοίκηση Μπάιντεν παραπαίει.

Η μεγάλη εικόνα:

- Ο Β. Νετανιάχου και η ομάδα που τον περιβάλλει επιλέγουν το δρόμο της κλιμάκωσης γιατί θεωρούν ότι έτσι «επιλύουν» το μεσανατολικό με τον τρόπο της στρατιωτικής ισχύος. Ακριβώς πριν 10 χρόνια εγκατέλειψε τις συνομιλίες ειρήνευσης και στη συνέχεια πραγματοποιεί το σχέδιό του για

το «μεγάλο Ισραήλ»- χωρίς παλαιστινιακό κράτος στα πόδια του.

Με τις πλάτες των ΗΠΑ ισχυροποιεί την πολεμική του μηχανή.

- Κτίζει νέους οικισμούς εποίκων ώστε στο τέλος της ημέρας να μην υπάρχει ζωτικός χώρος για βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος. Για να το πετύχει συμμαχεί με ότι πιο αντιδραστικό παράγει η ισραηλινή πολιτική ζωή. Με τους υπερορθόδοξους ζηλωτές, τα ρατσιστικά κινήματα και τους φανατικούς τυχοδιώκτες που κρατούν τη βίβλο ανα χείρας και πιστεύουν ότι ο «περιούσιος λαός» δικαιούται τα πάντα έναντι κάθε τιμήματος.
- Η εξόντωση των παλαιστινίων είναι το μοναδικό τους «πρόβλημα» τους- δεν βρίσκουν απάντηση στο ερώτημα «τι να κάνουμε με τα 2 εκ. της Γάζας»- λυπούνται βέβαια που δεν μπορούν να τα πετάξουν κάτω από τα ερείπια. Ακροδεξιό σύμμαχοι του ΒΝ είπαν δημόσια αυτό που δεν ήθελε να πει ο ίδιος: να εκδιωχθούν, να πάνε στο Σινά, γι' αυτό και ο Σίσι ανύψωσε τεράστια τείχη για να παρεμποδίσει το σχέδιο αυτό.
- Ο ΒΝ για να πετύχει το δίδυμο σχέδιό του («μεγάλο Ισραήλ», άστεγοι παλαιστίνιοι) επιδιώκει να διευρύνει τον πόλεμο- κτύπημα στη

Δαμασκό- γιατί η διεύρυνσή του θέτει τεράστια προσκώμματα για οποιαδήποτε συζήτηση για συνομιλίες ειρήνευσης (ήδη οι περιοδείες Μπλίνκεν έχουν ναυαγήσει). Έτσι να περάσει (ψυχολογικά, πολιτικά, στρατιωτικά) στη φάση της αναζήτησης άλλων λύσεων.

- Αυτή είναι η επιδίωξη Νεβανιάχου υπό το βλέμμα ενός θλιβερού Μπάϊντεν: το Ισραήλ με προσάρτηση «Σαμάρειας» και «Ιουδαίας», (όπως αποκαλούν την Δ. Όχθη), συν η Γάζα στρατιωτικό προτεκτοράτο του στα νότια. Επίθεση Ιράν κατά Ισραήλ ίσον ΗΠΑ κατά Ιράν. Ίσον ανεξέλεγκτο χάος και από το χάος ίσον ένας νέος χάρτης της περιοχής.

22. Αντίποινα...χωρίς καθυστέρηση, 10/4/24

Η Τουρκία ανακοίνωσε χθες περιορισμούς στις εξαγωγές της στο Ισραήλ μέχρι να υπάρξει εκεχειρία στη Γάζα. Το υπουργείο εμπορίου της χώρας ανακοίνωσε τα 54 προϊόντα της απαγόρευσης: σίδηρο, μάρμαρα, χάλυβας, αλουμίνιο, τσιμέντο, υλικά για κατασκευές κλπ. Ο ισραηλινός ΥΠΕΞ Israel Katz δήλωσε ότι η Άγκυρα «παραβιάζει μονομερώς τις εμπορικές συμφωνίες της με το Ισραήλ» (πηγή Reuters, 9/4)

Οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας πέρασαν από 40 κύματα:

- Στα χρόνια του παγκόσμιου διπολισμού η κεμαλική Τουρκία διατηρούσε αδιάσπαστο δεσμό με το Τελ-Αβίβ και οι δύο κάτω από την ομπρέλα των ΗΠΑ. Τρία πραξικοπήματα στην Τουρκία και δύο πόλεμοι του Ισραήλ κατά αραβικών χωρών, δεν επηρέασαν το αδιατάρακτο της στρατηγικού τύπου συνεργασίας τους
- Το 2010 Ισραηλινοί κομάντος σκότωσαν 9 τούρκους πολίτες πάνω στο πλοίο Mavi Marmara, το οποίο προσπαθούσε να σπάσει το μπλόκο που επέβαλε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας- πρωθυπουργός και τότε ο Β. Νετανιάχου. Διακοπή διπλωματικών σχέσεων για πολλά χρόνια με όρους να απολογηθεί το Ισραήλ και να πληρώσει αποζημιώσεις στους συγγενείς όσων έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση των κομάντος-κάτι που με πολύ μεγάλη καθυστέρηση έγινε.
- 2017. Αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ από τον Ν. Τραμπ. Όπως σημειώνει το Reuters, στις 17/8/18 «Τουρκία και Ισραήλ, οι δύο περιφερειακές δυνάμεις απέσυραν τους πρεσβευτές τους το 2018 εξαιτίας της εξόντωσης 60 παλαιστινίων από ισραηλινές

δυνάμεις στις διαμαρτυρίες» κατά της μεταφοράς της πρωτεύουσας

- Θεαματική μεταβολή: Ισραήλ και Τουρκία ανακοίνωσαν στις 17/8/22 την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων τους-ανταλλαγή πρεσβευτών και γενικών προξένων. Ο τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ Γ. Λαπίντ δήλωσε πως «βελτιώνοντας τις σχέσεις, εμβαθύνουμε τους δεσμούς ανάμεσα στους δύο λαούς, διευρύνουμε τους οικονομικούς, εμπορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς και ενισχύουμε την περιφερειακή σταθερότητα» (πηγή, Haaretz, 17/8/22). Επίσκεψη του προέδρου του Ισραήλ Isaac Herzog τον Μάρτιο του 2022 στην Τουρκία. Ακολούθησε επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Ιερουσαλήμ, μετά επίσκεψη Γ. Λαπίντ ως (τότε) ΥΠΕΞ στην Άγκυρα. Ανακοίνωση για επίσκεψη Ερτογάν στο Ισραήλ μετά την πρώτη και σίγουρα τελευταία συνάντησή του με τον Β. Νετανιάχου-20/3/23.
- Πόλεμος στη Γάζα: Η Τουρκία κράτησε και κρατεί σθεναρή στάση υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης. Στις 29/10 ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ Ελί Κοέν ανακάλεσε τους διπλωματικούς εκπροσώπους της χώρας του στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν επανειλημμένα μίλησε υπέρ της δημιουργίας

παλαιστινιακού κράτους με βάση τα ψηφίσματα των ΗΕ-ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, ενώ εάν τα μέρη συμφωνήσουν σε κάποια φόρμουλα από διεθνείς εγγυήσεις, η Άγκυρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις ΧΦ, θα μπορούσε να ήταν ένας από τους εγγυητές του Παλαιστινιακού κράτους. Παρά την φιλοπαλαιστινιακή της στάση, η Τουρκία δεν διέκοψε/μείωσε τις εμπορικές της σχέσεις με το Ισραήλ. Η χθεσινή απόφαση για περιορισμούς στις εξαγωγές ήρθε μόλις το Ισραήλ «απέρριψε αίτημα της Τουρκίας να λάβει μέρος στην από αέρος αποστολή βοήθειας στη Γάζα» (πηγή, Reuters). Ο Χακκάν Φιντάν την ίδια μέρα ανακοίνωσε «αντίποινα, κατά Ισραήλ, βήμα με βήμα και χωρίς καθυστέρηση» (Πηγή: Χουριέτ 9/4). Πρώτα ο ΧΦ ανακοίνωσε ότι «η βοήθεια που έστειλε η Τουρκία στην Αίγυπτο για να διανεμηθεί στη Γάζα μέσω θαλάσσας και αέρα ξεπέρασε τους 42,000 τόνους». Επιπρόσθετα ενημέρωσε ότι «το 9ο πλοίο με βοήθεια στους Παλαιστινίους είναι καθ' οδόν προς την περιοχή» (Πηγή, «Χουριέτ» 9/4).

- Μια εκλογική λεπτομέρεια με...Γάζα. Σύμφωνα με εκτίμηση του Reuters «η στάση του Τ. Ερτογάν απέναντι στο Ισραήλ και τον πόλεμο στην Γάζα ήταν αποφασιστικός παράγων για τις απώλειες

που κατέγραψε το κόμμα του στις δημοτικές εκλογές στις 31/3. Το Νέο Κόμμα της Ευημερίας κέρδισε υποστήριξη υποστηρίζοντας πιο σκληρή στάση της Τουρκίας στη Γάζα». Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι «το ΡΛΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν την χθεσινή απόφαση για περιορισμό των εξαγωγών στο Ισραήλ, αλλά θεώρησαν ότι η απόφαση δεν ήταν «αρκετή» Το ΡΛΚ υποστήριξε πλήρη τερματισμό του εμπορίου με Ισραήλ, ενώ άλλα κόμματα ζήτησαν από την κυβέρνηση να μπλοκάρει τον εναέριο χώρο και τα λιμάνια στα αεροπλάνα και πλοία που οδεύουν προς Ισραήλ»...

- Η εξέλιξη των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας περνά μέσα από την εξέλιξη του πολέμου στη Γάζα. Κανένα κόμμα στην Τουρκία δεν θα υποστηρίξει ξανά διπλωματικές με το Ισραήλ, όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

23. Έξι μήνες σε πέντε πράξεις! 8/4/24

Έξι μήνες μετά, στο ίδιο έργο θεατές. Σε 5 πράξεις:

- Πράξη 1: Κρις βαν Χόλεν, Δημοκρατικός Γερουσιαστής μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, ΗΠΑ, 31/3: «Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο Νετανιάχου συνεχίζει, ουσιαστικά, να υψώνει το μεσαίο δάχτυλο στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, και εμείς του στέλνουμε και άλλα όπλα». (Πηγή: Δίκτυο ABC. Καθημερινή, 7/4)
- Πράξη 2η: «Στοχευμένο πλήγμα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) στο κονβόι της ΜΚΟ “World Central Kitchen”-7 νεκροί. Ο Νετανιάχου μίλησε για «ακούσιο λάθος», προσθέτοντας χαμογελαστός ότι «αυτά συμβαίνουν στον πόλεμο». Οσοι έχουν εμπειρίες από εμπόλεμες ζώνες γνωρίζουν ότι οι διεθνείς ΜΚΟ (όπως και τα μεγάλα ΜΜΕ) ενημερώνουν πριν από κάθε μετακίνηση, δίνοντας τα GPS τους, μέσω πρώην στρατιωτικών των ειδικών δυνάμεων που συνήθως στελεχώνουν το προσωπικό ασφαλείας τους. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της WCK – οι τρεις Βρετανοί από το προσωπικό της που σκοτώθηκαν ήταν πρώην πεζοναύτες», (Πηγή: Καθημερινή, 7/4)
- Πράξη 3: «Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Ισραήλ εναντίον του

πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στο Τελ-Αβίβ, περίπου 100.000 άνθρωποι, συγκεντρώθηκαν στην «πλατεία της δημοκρατίας», μια διασταύρωση που ονομάστηκε έτσι έπειτα από τις συγκεντρώσεις του 2023 εναντίον της δικαστικής μεταρρύθμισης. Κρατώντας καρικατούρες του «Μπίμπι» και φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στον ηγέτη του κυβερνώντος δεξιού κόμματος Λικούντ, οι διαδηλωτές απαίτησαν «εκλογές τώρα». Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε περίπου 50 άλλες τοποθεσίες. Στην Καισάρεια, βόρεια του Τελ-Αβίβ, αστυνομικοί συγκρούσθηκαν με διαδηλωτές οι οποίοι επιχείρησαν να πλησιάσουν στην ιδιωτική κατοικία του Νετανιάχου».

- Πράξη 4: Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, ο κεντρώος Γιαΐρ Λαπίντ, μιλώντας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Κφαρ Σάμπα, ΒΑ του Τελ-Αβίβ, ζήτησε να διεξαχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Είπε:
- «Δεν έμαθαν τίποτα. Δεν άλλαξαν. Όσο δεν τους διώχνουμε, δεν θα επιτρέψουν σε αυτήν τη χώρα να πάει μπροστά». (Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΑΦΡΣ, Καθημερινή)

- Πράξη 5η: Δήλωση Β. Νετανιάχου χθες, έξι μήνες μετά: «Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς την επιστροφή των ομήρων. Αυτό δεν θα συμβεί. Το Ισραήλ είναι ένα βήμα από τη νίκη»
- Νομίζω ο Γ. Λαπίντ τα είπε όλα και τα είπε σωστά: «Δεν έμαθαν τίποτα. Δεν άλλαξαν». Δεν υπάρχει «εξωτερικός» τρόπος να κλείσει η τραγωδία της Γάζας. Ούτε οι ΗΠΑ, ούτε κανένας άλλος διεθνής δρων, δεν μπορεί να κάνει κάτι αξιόλογο: κοιτάζουν- και κατά κανόνα- σιωπούν ή...εύχονται κατάπαυση του πυρός, εκχειρίδες κλπ. Έτσι η εξόντωση των Παλαιστινίων συνεχίζεται. Αλλά ο Γ. Λαπίντ έδειξε το μόνο δρόμο για να βρεθεί κάποια άκρη για την έξοδο από τον λαβύρινθο: «Όσο δεν τους διώχνουμε, δεν θα επιτρέψουν σε αυτήν τη χώρα να πάει μπροστά». Γι' αυτό και ο Γ. Λαπίντ είναι ήδη στις ΗΠΑ, όπως πριν τις επισκέφθηκε ο Μ. Γκαντς.
- Πρόωρες εκλογές και μάλιστα τον επόμενο Σεπτέμβριο ζήτησαν οι 100.000 στο Τελ Αβίβ, οι διαδηλωτές σε περίπου 50 άλλες τοποθεσίες. Είναι κάτι σημαντικό. Τίποτε δεν προκύπτει με το πάτημα ενός κουμπιού, ούτε είναι εύκολη η προσφυγή στις κάλπες. Όλα όμως έχουν σημασία καθώς αυτό που μετρά τώρα είναι η πρόωρη

προσφυγή στην κάλπη- με εκλογική ήττα του Νετανιάχου. Τίποτε αυτόματο-αλλά από κάπου, κάτι να αρχίσει. Το εκλογικό δίλημμα για κάθε ισραηλινό: να ζει κάθε μέρα σαν σε στρατόπεδο ή λύση με την Παλαιστινιακή Αρχή για να γυρίσουν μαζί το ρολόι μπροστά...

24. Θα κτυπήσει σήμερα; 5/4/24

Ο Amos Yadlin, πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, δήλωσε ότι «το Ιραν μπορεί να επιλέξει την (σημερινή) Παρασκευή, τελευταία ημέρα του ιερού μήνα του Ραμαζανιού και της ιρανικής «μέρας της Ιερουσαλήμ» για να απαντήσει στην επίθεση στη Δαμασκό είτε απ' ευθείας είτε δι' αντιπροσώπων». Μετά απευθύνεται στους Ισραηλινούς: «δεν θα εκπλαγώ αν το Ιραν κτυπήσει σήμερα. Μην πανικοβάλλεστε, μην τρέξετε στα καταφύγια. Μείνετε σε επαφή για σήμερα και τότε, υπό το φως των συνεπειών από μια επίθεση, που μπορεί να χειροτερέψει τα πράγματα», (πηγή Reuters, 4/4)

- Ως γνωστον την Δευτέρα 2/4 σε αεροπορική επίθεση κατά των κτιρίων της διπλωματικής αποστολής του Ιράν στη Δαμασκό σκοτώθηκαν

δύο στρατηγοί και άλλοι πέντε ανώτεροι ιρανοί αξιωματικοί. Η επίθεση σε διπλωματική αποστολή «οπουδήποτε στον κόσμο» προκάλεσε την καταδίκη τόσο από τα ΗΕ όσο και από την ΕΕ. Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν το Ιράν «να μην απαντήσει στην επίθεση». Ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιραν Αγιατολλάχ Ali Khamenei υποσχέθηκε «εκδίκηση». Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ακύρωσαν άδειες στρατιωτών και προφανώς αυξάνουν το βαθμό της ετοιμότητας τους. Τα στοιχεία δείχνουν ως επικρατέστερο σενάριο την «απάντηση» από το Ιράν. Άμεση; Έμμεση; Με αντιπροσώπους, όπως Χούθι και Χεσμπολλάχ; Κατά Ισραήλ ή κατά στόχων συμφερόντων των ΗΠΑ στην ερυθρά θάλασσα; Είναι σχεδόν βέβαιον ότι η ηγεσία του Ιραν με κάποιον τρόπο θα απαντήσει στην αεροπορική επίθεση.

- Η ηγεσία του Ισραήλ κάνει τα πάντα για να οδηγήσει τα πράγματα σε μια γενικευμένη σύγκρουση. Ο αδίστακτος πρωθυπουργός του γνωρίζει ότι επίθεση Ιράν κατά Ισραήλ ίσον άμεση στρατιωτική στήριξη του από τις ΗΠΑ. Ίσως αυτό να επιδιώκει ο Νετανιάχου, να μεταφέρει τις εξελίξεις στο πεδίο που τον ευνοεί-στρατιωτική αντιπαράθεση ευρύτερης κλίμακας για να

ξεχαστούν και οι εκχειρίδες, και τα δύο κράτη και κάθε επόμενες συνομιλίες για ειρήνευση

- Τραμπ και Νετανιάχου φέρουν τεράστια ευθύνη γιατί το Ιράν παραμένει στο περιθώριο της διεθνούς ζωής. Η ηγεσία του Ιράν δέχθηκε τον ιστορικό συμβιβασμό «ελεγχόμενο πυρηνικό πρόγραμμα έναντι άρσης των κυρώσεων». Η συμφωνία ανάμεσα στους 6 συν 2 (ΗΠΑ, Ρωσία, Γερμανία, Κίνα, Γαλλία, ΜΒ, συν ΟΗΕ-ΕΕ) με το Ιράν λειτούργησε παρά τις διαφωνίες Νετανιάχου. Ήρθε στην εξουσία ο Τραμπ και την ακύρωσε, ξαναέβαλε το Ιράν στο περιθώριο και τις κυρώσεις. Ένα Ιράν ενσωματωμένο στη διεθνή ζωή, ήταν ότι καλύτερο θα μπορούσε να προκύψει για την περιφερειακή σταθερότητα. Η δουλειά των Ομπάμα, Μπάιντεν, Κέρρι για την συμφωνία των «6 συν 2» ήταν πολύ σημαντική. Αλλά τότε τι κάνει ο Μπάιντεν εδώ και 4 χρόνια; Παρακολουθεί- για να αποδειχθεί ακόμα μια φορά ότι ηγέτης ήταν ο Ομπάμα.
- Ο ρόλος του Νετανιάχου είναι ολοφάνερος, οδηγεί τις εξελίξεις στα μέτρα του, κάνει ότι ευνοεί τα σχέδια του για το «μεγάλο Ισραηλ», χτυπώντας στη Δαμασκό και περιμένοντας νίκη Τραμπ τον Νοέμβριο. Χρήσιμη η πρόταση του

πρώτου σε δημοτικότητα ισραηλινού πολιτικού, του κεντρώου Μ. Γκαντς-πρότεινε πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο. Αλλά το ζήτημα είναι το πως ο Γκαντς θα περάσει κάτι τέτοιο από την Κνεσσέτ. Οι φανατικοί ορθόδοξοι που ρυθμίζουν το σκηνικό χορεύουν στο ρυθμό Νετανιάχου...

25. Ανθρωπογενής λιμός εν εξελίξει! 30/3/24

Σήμερα, 30 Μαρτίου, η Μέρα της Παλαιστινιακής Γης. Κάθε χρόνο, από το 1976, οι Παλαιστίνιοι τιμούν την Ημέρα της Γης, καθώς ταυτίζεται με τον αγώνα τους για να αποκτήσουν εδαφικά ενωμένο κράτος. Η Ημέρα αυτή μάς δίνει μια δυνατή αφορμή για να μιλήσουμε για όσα συντελούνται σήμερα στη Γάζα. Το διαρκές έγκλημα κατά των Παλαιστινίων έχει απίστευτες διαστάσεις: 32 χιλιάδες έχουν χαθεί, παιδιά, γυναίκες, αμάχοι. Η μαζική εξόντωσή τους από τα πυρά του ισραηλινού στρατού συνιστά τον ορισμό της γενοκτονίας.

1. Ο Β. Νετανιάχου δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη, ενδιαφέρεται να ελέγχει στρατιωτικά τόσο στη Γάζα όσο και την Δυτική Όχθη και έτσι να οδηγήσει τα πράγματα στην επιβολή του σχεδίου του για ένα «μεγάλο Ισραήλ». Γι' αυτό και ακόμα

και στη διάρκεια αυτού του πολέμου απαλλοτριώνει γη των Παλαιστινίων στη Δ. Όχθη για να κτίσει νέους οικισμούς, μπλοκάροντας έτσι το ζωτικό χώρο που απαιτείται για το μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Στις 22/3 «κατάσχεσε 8.000 στρέμματα παλαιστινιακής γης στη Δυτική Όχθη». (Πηγή Flash.gr)

2. Αυτό ειδικά το σημείο δίνει εξαιρετικά μεγάλο νόημα στη σημερινή επέτειο: το μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος χρειάζεται να έχει εδαφική συνοχή-Δ. Όχθη, Γάζα- για να καταστεί και βιώσιμο κράτος. Η αντίληψη πολλών στο Ισραήλ ότι δύο μισά παλαιστινιακά κράτη κάνουν «ένα», οδηγεί μόνο στη διολίσθηση του μεσανατολικού σε ακόμα πιο επικίνδυνα αδιέξοδα. Κατά συνέπεια, οι εβραϊκοί οικισμοί αποτελούν ένα μεγάλο εμπόδιο. Οι κυρώσεις που επέβαλε η διοίκηση Μπάιντεν σε εβραίους εποίκους που επιτίθενται σε παλαιστίνιους είναι μεν σωστό βήμα, αλλά με μηδαμινό αποτέλεσμα.

3. Την ημέρα αυτή αξίζει να πούμε πως τα ΗΕ και ο ΓΓ Α. Γκουτέρες αξίζουν το δημόσιο έπαινο, το Γραφείο των ΗΕ για την Ανθρωπιστική Βοήθεια στη Γάζα κάνει πάρα πολλά επί του εδάφους. Η ΕΕ θεσμικά έμεινε πολύ πίσω, ενώ μόνο ο «ΥΠΕΞ»

της Ζοζέπ Μπορέλ ανέβασε τον πήχυ και είπε το αυτονόητο: «Στη Γάζα χρησιμοποιείται η πείνα σαν πολεμικό όπλο». Προσθέτω χθεςινά στοιχεία από τα ΗΕ ότι «η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα τείνει να γίνει ανθρωπογενής λιμός».

4. Οι Παλαιστίνιοι έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν το δικό του ανεξάρτητο κράτος, δίπλα από το κράτος του Ισραήλ, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ σε συνθήκες ασφάλειας, όπως προνοούν τα ψηφίσματα των ΗΕ.

5. Η Κυπριακή κυβέρνηση, εμφανίζεται με μονόπλευρη στάση, αποφεύγει να μιλήσει για τα μείζονα, έτσι όμως υπονομεύει τη δική της αξιοπιστία σε σχέση με το κυπριακό. Είναι απορίας άξιον τι θα λέει μόλις ο Νετανιάχου αποχωρήσει από την σκηνή-όταν κάποιος δεν βλέπει τα στοιχειώδη, αποκτά στο τέλος και «ανοσία» στα μείζονα.

6. Η «Μέρα της Παλαιστινιακής Γης» είναι μόνο η αφορμή. Η ουσία παραμένει ακέραιη: μόνιμη εκχειρία, άμεση, ανεμπόδιστη ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους σε κάθε γωνιά της Γάζας. Η πολύ σωστή πρωτοβουλία της Ν. Αφρικής να προσφύγει σε δικαστήριο των ΗΕ στη Χάγη με το ερώτημα της γενοκτονίας, συναντά την εξίσου

ουσιαστική πρωτοβουλία της Ισπανίας. Σύμφωνα με το Reuters (26/3), «η Ισπανία δήλωσε ότι στο όνομα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, συμφώνησε με την Ιρλανδία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία να κάνουν τα πρώτα βήματα προς την αναγνώριση του κράτους που ανακήρυξαν οι Παλαιστίνιοι στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας»

26. Κόντρα στη σκιά της Ράφα, 27/3/24

Η πιο σημαντική εξέλιξη δεν σημειώθηκε στο πολεμικό πεδίο, αλλά στο κτίριο των ΗΕ στη Νέο Υόρκη! Με 14 ψήφους υπέρ και μια αποχή (ΗΠΑ) πέρασε ψήφισμα που απαιτεί «άμεση κατάπαυση του πυρός και την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων». Ο ΓΓ Α. Γκουτέρες έγραψε: «Αυτό το ψήφισμα πρέπει να εφαρμοστεί. Η αποτυχία θα ήταν ασυγχώρητη».

- Έτσι ο Β. Νετανιάχου «ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψη υψηλόβαθμης ισραηλινής αντιπροσωπείας στην Ουάσινγκτον. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε: «Είναι απογοητευτικό. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι που δεν θα έρθουν στην

Ουάσινγκτον ώστε να έχουμε μια συνολική συζήτηση μαζί τους. Τίποτα δεν έχει αλλάξει όσον αφορά την άποψή μας ότι μια μεγάλη χερσαία επίθεση στη Ράφα θα ήταν μεγάλο λάθος». Ο Γιοάβ Γκάλαντ, υπουργός άμυνας του Ισραήλ απάντησε: «Το Ισραήλ δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στο σπίτι τους. Το Ισραήλ θα αναλάβει δράση κατά της Χαμάς παντού, ακόμη και σε μέρη που δεν έχουμε πάει ακόμη. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λάπιντ κατηγορήσε τον Νετανιάχου «για σοκαριστική ανευθυνότητα από έναν πρωθυπουργό που τα έχει χάσει»». (Πηγή: το Βήμα, 26/3)

- Η διοίκηση Μπάιντεν άργησε-και δεν κέρδισε απολύτως τίποτε. Αντίθετα ο ΒΝ έκανε τα δικά του μη υπολογίζοντας τις αμερικάνικες προειδοποιήσεις για εκεχειρία και είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στο έδαφος. Μέχρι τώρα οι ΗΠΑ ασκούσαν βέτο, χθες έκαναν αποχή και έτσι πέρασε το ψήφισμα. Ανάλογη κίνηση των ΗΠΑ πάει πολύ πίσω-επί Ομπάμα. Στις 23/12/16 «το ΣΑ του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα που ζητούσε, «άμεσο και πλήρη τερματισμό όλων των δραστηριοτήτων σχετικά με τους οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη,

περιλαμβανομένης της Α. Ιερουσαλήμ» (Πηγή: Reuters, 23/12/16.

- Σε όλα τα γκάλοπ ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ, τμήματα των ψηφοφόρων του Μπάιντεν έδειχναν δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς του στη Γάζα και την αδυναμία του να κάνει κάτι για τον τερματισμό του πολέμου. Η ριζοσπαστική πτέρυγα των Δημοκρατικών (Μ. Σάντερς, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ) ασκούσε πίεση στον πρόεδρο Μπάιντεν για μέτρα αποκλιμάκωσης και ενδεχόμενης έρευνας για παραβίαση του αμερικάνικου νόμου από το ισραηλινό κράτος. Η αποχή των ΗΠΑ χθες ήταν (και) μια νίκη των δυνάμεων αυτών-υποχρέωσαν τον Μπάιντεν να κάνει (επιτέλους) κάτι
- Στο Ισραήλ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ήττα Λικούντ και τέλος Νετανιάχου. Για να αποφύγει την εξαφάνισή του από το σκηνικό ο ΒΝ: 1ον Σπρώχνει τα πράγματα πιο βαθιά στο τέλμα-επίθεση στη Ράφα, 2ον Χρησιμοποιεί την πείνα, όπως κατήγγειλε ο Ζ. Μπορέλ στο ΣΑ, ως «πολεμικό όπλο». 3ον, Ασκήει συνεχή πίεση κατά των, υπό τον ΟΗΕ, δυνάμεων της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα- UNRWA. 4. Παίζοντας με όλα τα πιο πάνω σημεία, θεωρεί ότι θα αποφύγει το

μοιραίο/την εκλογική ήττα και την καταστροφή της υστεροφημίας του. 5. Ωστόσο, κάποια στιγμή (μόλις χάσει την εξουσία γιατί ως ραδιούργος κοντρολάρει ακόμα πράγματα) θα γίνει γνωστό πού ήταν και τι έκανε ο ίδιος το βράδι της 7ης/10. Να ερευνηθεί δηλαδή το πώς η Χαμάς έκανε το αδιανόητο, την ίδια ώρα που ο ισραηλινός πρωθυπουργός είχε στην υπηρεσία του την Μοσσάντ και την Σιν Μπετ!

27. Τα αυγά του Νετανιάχου, 24/03/2024

Για εισαγωγή, Predator: «Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση επιβολής κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε πρόσωπα και εταιρείες που συνδέονται με το Predatorgate, υποβλήθηκαν στον Έφορο Εταιρειών έγγραφα για αλλαγές αξιωματούχων της κυπριακής εταιρείας Santinomo, η οποία κατέχει το 35% της ελληνικής Intellexa ΑΕ. Η υπόθεση της παράνομης παρακολούθησης πολιτικών και δημοσιογράφων στην Ελλάδα με το λογισμικό Predator της εταιρείας Intellexa, το οποίο παραμένει μετά από δύο χρόνια ανοιχτό και ανεξιχνίαστο, είχε εξαρχής και ένα ισχυρό κυπριακό άρωμα. Η κεντρική φιγούρα του σκανδάλου είναι ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, πρώην διοικητής της

Μονάδας 81 των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF), ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στην Κύπρο από το 2013 μέχρι το 2020. Στην Κύπρο έγινε γνωστός με την περιβόητη υπόθεση με το μαύρο βαν για την οποία τελικά δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 26.000 ευρώ». (Πηγή: «Πολίτης», 20/3)

Ύστερα το συμβόλαιο. Ο εκπρόσωπος του Υπ. Άμυνας Χρ. Πιερή μίλησε στην Digital (4/11/21) «για μια πολύ σημαντική συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ- ένα Government – to Government συμβόλαιο. Σύστημα καμερών και άλλων ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο»

Η Κύπρος χρειάζεται να βλέπει το χάρτη-και να κάνει προσεκτικά βήματα. Δύο είναι οι κύριοι παίκτες στην περιοχή και οι σχέσεις τους περνούν διάφορες φάσεις-κατά πλειοψηφία σχέσεις σε ένταση. Η σκέψη ότι η Κύπρος θα παίξει με το Ισραήλ κατά της Τουρκίας αποφέρει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο. Το Cyprus Times στις 18/11/19 γράφει πως «πολίτες θορυβήθηκαν από τα μαχητικά αεροσκάφη που πετάνε πάνω από τον ουρανό της επαρχίας Πάφου. Πρόκειται για ισραηλινά μαχητικά τα

οποία συμμετέχουν στην άσκηση «Ονήσιλος-Γεδεών», που πραγματοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις Κύπρου και Ισραήλ».

Πετούν ισραηλινά πολεμικά στην Πάφο. Π Ταλ Ντίλιαν, πρώην διοικητής της Μονάδας 81 των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF), δραστηριοποιήθηκε στην Κύπρο από το 2013 μέχρι το 2020. Αλλά «η μεγάλη πλειοψηφία από τις 2.672 άδειες αγοράς ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα το 2022 δόθηκαν σε Ισραηλινούς για την αγορά γης, όπως γράφει η Χαλκίν Σεσί. Δύο χιλιάδες εταιρείες στα κατεχόμενα έχουν ισραηλινούς μετόχους και μέσω αυτών των εταιρειών, Ισραηλινοί αγόρασαν γύρω στις 25.000 στρέμματα γης, κατά μεγάλο μέρος γεωργική γη, κυρίως στην Καρπασία- λέγεται επίσης ότι έχουν αγοράσει 2.000 στρέμματα και στην Λεύκα». (Πηγή: Ρεπορτερ 27/3/23).

Είναι μόνο στραβός ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε; Η Τουρκία μετά το 2017 άλλαξε πολιτική στο κυπριακό και δεν ήταν μόνο εξαιτίας του εγκλήματος στο Κραν Μοντάνα, είναι και εξαιτίας της αξιοποίησης του, υπό την Κυπριακή Δημοκρατία, εδάφους ως μοχλού πίεσης του Ισραήλ εναντίον της. Γι' αυτό και ιδιαίτερα μετά την πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, 1ον,

Ο Τ. Ερτογάν ζήτησε από τον Ε. Τατάρ να ελέγξει τις αγοραπωλησίες που διεξάγουν Ισραηλινοί στα κατεχόμενα, 2ον Η Τουρκία, αντιμετωπίζει πλέον τις σχέσεις Νετανιάχου-Χριστοδουλίδη στα πλαίσια της νέας κατάστασης πραγμάτων που συντελείται στη Μέση Ανατολή με τον έλεγχο της Γάζας από τον Ισραηλινό στρατό. Το όλα τα αυγά της Λευκωσίας στον Νετανιάχου ισούται με αδιαφορία για την επίλυση, το όλα τα αυγά στον Νετανιάχου ισούται με το «μα ποιο κυπριακό, έσθιει κυπριακό σιόρ;». Ύστερα όλα «πρίμα» καθώς ο Νετανιάχου μια χαρά περνά και με το «Government – to Government συμβόλαιο» και μια χαρά με τις αγορές ακίνητης περιουσίας ισραηλινών στα κατεχόμενα.

Όλα τα πιο πάνω τρέχουν καθώς η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν ολοκλήρωσε την 2η επίσκεψή της στο νησί. Δήλωσε 1: «Άκουσα όλες τις απόψεις και τις προοπτικές για να κατανοήσω καλύτερα τις κύριες δυσκολίες και ευκαιρίες. Μερικές φορές φαίνεται ότι όλα τα μονοπάτια έχουν δοκιμαστεί και ότι η αλλαγή δεν είναι δυνατή». Τα μονοπάτια είναι γνωστά. Τα κόμματα της ακινησίας λένε τα ίδια, ελάχιστα εξελίσσονται, ο χρόνος και οι συνθήκες ελάχιστα βελτιώνουν τις αναλύσεις τους.

Άρα, εύκολα υποθέτουμε τι άκουσε από τα Ε/Κ κόμματα που λένε μόνο τι δεν θέλουν, ή τι άκουσε από τα Τ/Κ που λένε «πρώτα η τδβκ». Δήλωσε 2: «Ωστόσο, υπάρχουν πάντα φωνές που αποκαλύπτουν την ανθεκτικότητα των κοινωνιών που ονειρεύονται μια διαφορετική ζωή και που αποδεικνύουν ότι η ελπίδα είναι αναγκαία και υποχρέωση». Σαφές μήνυμα της απεσταλμένης ότι υπάρχουν δυνάμεις που κρατούν ανοικτή την πόρτα της ελπίδας- «η ανθεκτικότητα, υποχρέωση στην ελπίδα». Το «ωστόσο», δείχνει ότι δεν αποτελούν το κυρίαρχο ρεύμα- αλλά η απεσταλμένη τονίζει τη βαρύτητα της παρουσίας τους στη δημόσια δράση. Δήλωσε 3: «Η αποστολή μου είναι να προσδιορίσω εάν υπάρχει κοινό έδαφος για τη δέσμευση και των δύο πλευρών προς την εξεύρεση βιώσιμης λύσης. Στους μήνες που απομένουν, είμαι πρόθυμη και δεσμευμένη να συνεχίσω τις καλύτερες προσπάθειές μου για να εκπληρώσω το αίτημα του ΓΓ των ΗΕ». Τα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε μακριά από το στόχο ώστε να «προσδιορίσει κοινό έδαφος». Έχει τη σημασία η δήλωσή της ότι τον «Απρίλη θα επισκεφθεί κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ίσως να έχει επαφές και σε επίπεδο ΕΕ». Το ερώτημα είναι αν η απεσταλμένη θα πάει στις επισκέψεις αυτές με άδεια χέρια ή εάν στο τρίγωνο Λευκωσία-Τουρκία-Βρυξέλλες προκύψει από μηχανής θεός...

28. Τουρκία-Ισραήλ: νέα ρήξη, παλιές εκκρεμότητες, 14/04/2024

Η Τουρκία ανακοίνωσε στις 9 Απριλίου περιορισμούς στις εξαγωγές της στο Ισραήλ μέχρι να υπάρξει εκεχειρία στη Γάζα. Το Υπουργείο Εμπορίου της χώρας ανακοίνωσε τα 54 προϊόντα της απαγόρευσης: σίδηρο, μάρμαρα, χάλυβας, αλουμίνιο, τσιμέντο, υλικά για κατασκευές κλπ. Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Israel Katz δήλωσε ότι η Άγκυρα «παραβιάζει μονομερώς τις εμπορικές συμφωνίες της με το Ισραήλ» (πηγή: Reuters, 9/4)

Οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας πέρασαν, κυριολεκτικά, από σαράντα κύματα:

Στα χρόνια του παγκόσμιου διπολισμού η κεμαλική Τουρκία κρατούσε αδιάσπαστο το δεσμό με το Τελ-Αβίβ- δύο χώρες κάτω από την ομπρέλα των ΗΠΑ. Τρία πραξικοπήματα στην Τουρκία και δύο πόλεμοι του Ισραήλ με αραβικές χώρες, δεν επηρέασαν το αδιατάρακτο της στρατηγικού τύπου συνεργασίας τους

Το 2010 Ισραηλινοί κομάντος σκότωσαν 9 τούρκους πολίτες πάνω στο πλοίο Mavi Marmara, το οποίο προσπαθούσε να σπάσει το μπλόκο που επέβαλε το

Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας-πρωθυπουργός και τότε ο Β. Νετανιάχου. Γι' αυτό και διακοπή διπλωματικών σχέσεων για πολλά χρόνια με όρους να απολογηθεί το Ισραήλ και να πληρώσει αποζημιώσεις στους συγγενείς όσων έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση των κομάντος. Κάτι που έγινε, μετά από παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος.

Αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ από τον Ν. Τραμπ. Το αποτέλεσμα, όπως σημειώνει το Reuters στις 17/8/18, «Τουρκία και Ισραήλ, οι δύο περιφερειακές δυνάμεις, απέσυραν τους πρεσβευτές τους το 2018 εξαιτίας της εξόντωσης 60 παλαιστινίων από ισραηλινές δυνάμεις στις διαμαρτυρίες κατά της μεταφοράς της πρωτεύουσας»

Αλλά το 2022 η θεαματική μεταβολή: Ισραήλ και Τουρκία ανακοίνωσαν στις 17/8/22 την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων τους-ανταλλαγή πρεσβευτών και γενικών προξένων. Ο τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ Γ. Λαπίντ δήλωσε πως «βελτιώνοντας τις σχέσεις, εμβαθύνουμε τους δεσμούς ανάμεσα στους δύο λαούς, διευρύνουμε τους οικονομικούς, εμπορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς και ενισχύουμε την περιφερειακή σταθερότητα» (Πηγή, Haaretz, 17/8). Ύστερα η επίσκεψη του

προέδρου του Ισραήλ Isaac Herzog τον Μάρτιο του 2022 στην Τουρκία. Ακολούθησε η επίσκεψη του ΥΠΕΞ της Τουρκίας Μ. Τσαβούσογλου στην Ιερουσαλήμ, μετά η επίσκεψη Γ. Λαλίντ ως (τότε) ΥΠΕΞ στην Άγκυρα και η ανακοίνωση σχετικά με πιθανή μετάβαση Ερτογάν στο Ισραήλ μετά την πρώτη- και σίγουρα τελευταία- συνάντησή του με τον Β. Νετανιάχου στις 20/3/23.

Πόλεμος στη Γάζα: Η Τουρκία κράτησε και κρατεί σθεναρή στάση υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης. Στις 29/10 ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ Ελί Κοέν ανακάλεσε τους διπλωματικούς εκπροσώπους της χώρας του στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν επανειλημμένα μίλησε υπέρ της δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους με βάση τα ψηφίσματα των ΗΕ-ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, ενώ εάν τα μέρη συμφωνήσουν σε κάποια φόρμουλα από διεθνείς εγγυήσεις, η Άγκυρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, θα μπορούσε να ήταν ένας από τους εγγυητές του Παλαιστινιακού κράτους. Παρά την φιλοπαλαιστινιακή της στάση, η Τουρκία δεν διέκοψε/μείωσε τις εμπορικές της σχέσεις με το Ισραήλ. Η απόφαση της 9ης Απριλίου ήρθε μόλις το Ισραήλ «απέρριψε αίτημα της Τουρκίας να λάβει μέρος στην από αέρος αποστολή βοήθειας στη Γάζα» (Πηγή, Reuters). Ο Χακκάν Φιντάν την ίδια μέρα ανακοίνωσε «αντίποινα,

κατά Ισραήλ, βήμα με βήμα και χωρίς καθυστέρηση» (Πηγή: Χουριέτ 9/4). Πρώτα ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι «η βοήθεια που έστειλε η Τουρκία στην Αίγυπτο για να διανεμηθεί στη Γάζα μέσω θαλάσσας και αέρα ξεπέρασε τους 42,000 τόνους». Επιπρόσθετα ενημέρωσε ότι «το 9ο πλοίο με βοήθεια στους παλαιστινίους είναι καθ' οδόν προς την περιοχή» (Πηγή, «Χουριέτ» 9/4).

Μια εκλογική λεπτομέρεια με...υλικό από την Γάζα. Σύμφωνα με εκτίμηση του Reuters «η στάση του Τ. Ερτογάν απέναντι στο Ισραήλ και τον πόλεμο στην Γάζα ήταν αποφασιστικός παράγων για τις απώλειες που κατέγραψε το κόμμα του στις δημοτικές εκλογές στις 31/3. Το Νέο Κόμμα της Ευημερίας κέρδισε ψήφους, υποστηρίζοντας πιο σκληρή στάση της Τουρκίας στη Γάζα». Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι «το ΡΛΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν την απόφαση για περιορισμό των εξαγωγών στο Ισραήλ, αλλά θεώρησαν ότι η απόφαση δεν ήταν «αρκετή». Το ΡΛΚ υποστήριξε τον πλήρη τερματισμό του εμπορίου με το Ισραήλ, ενώ άλλα κόμματα ζήτησαν από την κυβέρνηση να μπλοκάρει τον εναέριο χώρο και τα λιμάνια στα αεροπλάνα και πλοία που οδεύουν προς Ισραήλ».

Η εξέλιξη των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας περνά πλέον μέσα από την εξέλιξη του πολέμου στη Γάζα. Κανένα κόμμα στην Τουρκία δεν θα στηρίξει ξανά διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

29. Πρόσωπο της Χρονιάς, Αντόνιο Γκουτέρες!

31/12/2023

Ηγετικότητα, συνέπεια, αξιοπιστία. Α. Γκουτέρες, ΓΓ των ΗΕ. Στον πόλεμο της Γάζας αξιολογήθηκαν πολλοί. Αλλά ο Α. Γκουτέρες ξεχώρισε με την αδιάκοπη προσπάθειά του για να τερματιστεί ο πόλεμος και να έρθει στο τραπέζι των συνομιλιών η επίλυση.

Στις 24/10/23 μιλώντας στο ΣΑ έδειξε υψηλού επιπέδου διαλεκτικότητα:

«Τα παράπονα των Παλαιστινίων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις αποκρουστικές επιθέσεις της Χαμάς και, αντίστροφα, οι επιθέσεις της Χαμάς δεν μπορούν να δικαιολογήσουν μια συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού λαού από τις ισραηλινές δυνάμεις...Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: κανένα μέρος σε μια ένοπλη σύγκρουση δεν υπερβαίνει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο»

Στις 29/11 μίλησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας: «Ο πληθυσμός της Γάζας ζει εν μέσω μιας μνημειώδους ανθρωπιστικής καταστροφής, υπό τα βλέμματα του κόσμου». Σε όλη τη διάρκεια των συγκρούσεων οι αποστολές των ΗΕ στη Γάζα εργάστηκαν σύμφωνα με τις αρχές τους. Τα στέλεχη των ΗΕ γνώριζαν πόσο σημαντικό ήταν να έχουν μαζί τους τον επικεφαλής του Οργανισμού που υπηρετούν.

Ο Α. Γκουτέρες εργάστηκε, στο μέτρο που του επιτρέπει η διαμορφωμένη από τις συνθήκες θέση του, για να περάσουν ψηφίσματα που ζητούν εκεχειρία/τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Είπε στις 27/11 ότι «η παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα για δύο ημέρες είναι μια αχτίδα ελπίδας και ανθρωπιάς, έστω και αν δεν επαρκεί προκειμένου να προωθηθεί η αναγκαία βοήθεια στους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα που τη χρειάζονται».

Κορυφαία κίνησή του. Στις 6/12 «επικαλούμενος ένα σπάνια χρησιμοποιούμενο άρθρο του Χάρτη του ΟΗΕ, κάλεσε το ΣΑ να «πιέσει για να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική καταστροφή» στη Γάζα και να ενωθεί σε μια έκκληση για πλήρη ανθρωπιστική εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνιων μαχητών. Σε επιστολή του προς το ΣΑ, ο κ. Γκουτέρες επικαλέστηκε το άρθρο 99, που περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο XV του Χάρτη. Ο

εκπρόσωπος του ΟΗΕ Σ. Ντουζάρικ είπε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο κ. Γκουτέρες ένωσε υποχρεωμένος να επικαλεστεί το Κεφάλαιο 99, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του». (Πηγή Sky.gr)

Στις 29/11 έδειξε την πυξίδα ώστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παίκτες να κινηθούν προς την ρεαλιστική κατεύθυνση, έδωσε έμφαση στην «παρακαταθήκη» του: «Έχει φτάσει η ώρα να προχωρήσουμε με αποφασιστικό τρόπο προς μια λύση δύο κρατών, με βάση τα ψηφίσματα των ΗΕ και το διεθνές δίκαιο. Το Ισραήλ και η Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα σε ειρήνη και ασφάλεια με την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα και των δύο κρατών».

Η εποχή μας διαθέτει ελάχιστους ηγέτες που η εμβέλειά τους τους να διαπερνά τα κρατικά σύνορα. Κατά μια σύμπτωση της ιστορίας, ο ΓΓ των ΗΕ απέδειξε ότι οι εξαιρέσεις αποκτούν επιπρόσθετη βαρύτητα. Οι οικουμενικές, ανθρωπιστικές αξίες παραμένουν ισχυρές και τα πρόσωπα που έχουν το σθένος να τις εκφράζουν, κερδίζουν την γενικότερη αναγνώριση.

Αντόνιο Γκουτέρες: Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ΓΓ των ΗΕ από τις 13 Οκτωβρίου 2016.

Μια ξεχωριστή φράση του Α. Γκουτέρες: «Η πόλωση τροφοδοτείται από τσουνάμι παραπληροφόρησης. Πρέπει να αντισταθούμε στις δυνάμεις του αντισημιτισμού, της αντιμουσουλμανικής μισαλλοδοξίας και όλων των μορφών μίσους».

30. Ο πόλεμος στην υπηρεσία Νετανιάχου, 17/12/2023

Α. Γκουτέρες, ΓΓ των ΗΕ: «Το ΣΑ έχει παραλύσει εξαιτίας γεωστρατηγικών διαιρέσεων. Το κύρος και η αξιοπιστία του ΣΑ διακυβεύθηκαν σοβαρά...η φήμη του επιδεινώθηκε από το βέτο των ΗΠΑ σε μια απόφαση που καλεί σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα»

Αντέλ Χοντρ, διευθύντρια της UNICEF για την Μ. Ανατολή: «Σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά έχουν εκτοπισθεί δια της βίας και ωθούνται όλο και περισσότερο προς νότο, μέσα σε μικροσκοπικές ζώνες όπου επικρατεί συνωστισμός, χωρίς νερό, χωρίς τροφή και χωρίς προστασία», (Πηγή: Πολίτης 10/12).

Όμως, ένα βήμα μπροστά. Ψήφισμα της ΓΣ των ΗΕ: «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας για ανθρωπιστικούς λόγους»- 12/12/23. Το ψήφισμα,

αν και μη δεσμευτικό, εγκρίθηκε με 153 ψήφους υπέρ, έναντι 10 κατά (μέσα Ισραήλ και ΗΠΑ), και 23 αποχές επί συνόλου 193 μελών. Η πλειοψηφία ήταν ακόμη μεγαλύτερη από αυτή που ενέκρινε το κείμενο του Οκτωβρίου (120 ψήφοι υπέρ, 14 κατά, 45 αποχές), στο οποίο απευθυνόταν έκκληση για «άμεση, διαρκή και πλήρως σεβαστή ανθρωπιστική εκχειρία» ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς». (Πηγή, Το Βήμα, 13/12). Από την «ανθρωπιστική εκχειρία» στην «άμεση κατάπαυση του πυρός» η πρόοδος είναι ουσιαστική, και δείχνει την ολοένα και αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στους πραγματικούς στόχους Νετανιάχου. Ρώτησε η αμερικανίδα πρεσβης στα ΗΕ Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ: «Γιατί είναι τόσο δύσκολο να ειπωθεί χωρίς περιστροφές ότι το να σκοτώνεις μωρά και γονείς μπροστά στα παιδιά τους είναι φρικιαστικό;». Γιατί τα εγκλήματα της Χαμάς στις 7/10, τα καταδίκασε όλος ο πλανήτης. Το ερώτημα Γκρίνφιλντ ανάποδα: οι 18.500 χιλιάδες νεκροί Παλαιστίνιοι, «γιατί είναι τόσο δύσκολο να ειπωθεί χωρίς περιστροφές» ότι είναι ένα διαρκές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας;

«Το εύρος αυτής της πλειοψηφίας (στη ΓΣ των ΗΕ) θα κάνει κακό στις ΗΠΑ», εκτίμησε ο Ρ. Γκόουαν του

Κέντρου Μελετών International Crisis Group, καθώς «δείχνει πως η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών έχει χάσει την υπομονή της με τη θέση της Ουάσιγκτον». (Πηγή: το Βήμα, 13/12». Ο Τ. Μπάϊντεν δήλωσε ότι «ο χωρίς διακρίσεις βομβαρδισμός αμάχων πλήγωσε τη διεθνή υποστήριξη στο Ισραήλ». Ύστερα ανακοίνωσε «ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τ. Σάλιβαν πάει στο Ισραήλ για διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση Νετανιάχου». Επίσης το Ισραήλ θα επισκεφθεί ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λ. Όστιν», (Πηγή: Reuters 13/12).

Ο Τ. Μπάϊντεν δήλωσε πως ο Β. Νετανιάχου είναι «καλός φίλος» όμως «πρέπει να αλλάξει, μαζί με την κυβέρνησή του. Αυτή είναι η πιο συντηρητική κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ» και «δεν θέλει λύση δυο κρατών». Παρά την κριτική από τις ΗΠΑ, ο ΒΝ παραμένει (και θα παραμείνει) ίδιος. Δήλωσε 1ον Το Ισραήλ «θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς ανεξάρτητα από τη διεθνή πίεση», (Πηγή: Haaretz, 13/12) και 2ον, Πως «δεν θα επαναλάβει το λάθος του Όσλο», και, 3ον Πως «η Λωρίδα της Γάζας δεν θα γίνει ούτε «Χαμαστάν» ούτε «Φαταχστάν». (Πηγή: ΚΥΠΕ, 13/12). Το τελευταίο («Φαταχστάν») πάει στην Παλαιστινιακή Αρχή του Μ. Αμπάς με την οποία έως το

2014 συζητούσε λύση δύο κρατών με την μεσολάβηση Ομπάμα, Μπάϊντεν, Κέρι!

Ένας Νετανιάχου αυτό θα έλεγε, θέλει πόλεμο στον οποίο μόνο αυτός θα αποφασίζει τι, πότε και πώς. Οι διαφορές Μπάϊντεν-Νετανιάχου είναι εμφανείς, αλλά δεν ακυρώνουν την πραγματικότητα. Δεν ήθελε ο Τραμπ, δεν μπόρεσε ο Ομπάμα, δεν έχει και τόση σημασία. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι ΗΠΑ (σωστά) ζητούν δύο κράτη και (λάθος) στηρίζουν Ισραήλ στη ΓΣ ή το ΣΑ των ΗΕ. Έτσι ο φαύλος κύκλος θα συνεχίζεται. Ο Νετανιάχου έχει πεποιθήσεις, όχι απόψεις. Ίσως μελέτησε καλά την τελευταία δημοσκόπηση του Reuters-Ipsos (12/12). Ο Τραμπ (38%) μπροστά από τον Μπάϊντεν (36%). Το 2% τον «καθοδηγεί» για τον «χωρίς διακρίσεις βομβαρδισμό».

Ενωρίτερα, σε ανακοίνωση του γραφείου του Β. Νετανιάχου (11/12) αναφέρεται «ότι η Μοσάντ βοήθησε την Κύπρο για την ματαίωση μιας επίθεσης με εντολή του Ιράν κατά Ισραηλινών και Εβραίων πολιτών στην Κύπρο», αναφέροντας μάλιστα «ότι ο αριθμός παρόμοιων προσπαθειών έχει αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα». (Πηγή, ΑΠΕ/ΜΠΕ, 10/12).

Χωρίς στοιχεία δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος με βεβαιότητα. Αλλά το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί- έπαιξε για λίγες μέρες και χάθηκε. Το Ιράν ευθύνεται για άλλα-Χαμάς, Χεσμπολλάχ, Χούθι. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ένας τυχοδιώκτης παράγει ειδήσεις για να κρατά ψηλά το μέτωπο «Ισραήλ Vs Ιράν», άρα την «αναγκαιότητα» να παραμείνει ο ίδιος στο τιμόνι του Ισραήλ. Επίσης από την ίδια ανακοίνωση του γραφείου Νετανιάχου: «Το Ισραήλ προβληματίζεται από αυτό που βλέπει ως χρήση από το Ιράν της κατεχόμενης, αλλά και ελεγχόμενης από την Τουρκία, Βόρειας Κύπρου, τόσο για τρομοκρατικούς σκοπούς, όσο και ως μιας επιχειρησιακής και διαμετακομιστικής περιοχής» (Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ, 10/12). Ο προβληματισμός Νετανιάχου είναι υποκριτικός. Πρώτα το σλόγκαν: «Ποτέ δεν ξέρεις πως είναι να είσαι σε ένα νησί. Βόρεια Κύπρος». Ύστερα η είδηση: «Βίντεο- διαφήμιση μιας κατασκευαστικής εταιρίας Ισραηλινών συμφερόντων, η οποία δραστηριοποιείται στα κατεχόμενα. Επίσημες πηγές από τα κατεχόμενα ενημέρωσαν ότι οι Ισραηλινοί υπήκοοι που αγόρασαν γη στο βόρειο τμήμα του νησιού ξεπέρασαν τις 43 χιλιάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες κατέχουν 3.355 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αφού αγόρασαν στην Κύπρο 25 χιλιάδες δεκάρια γης για εμπορική και οικιστική χρήση». (Πηγή: AlphaNewsLive, 10/11/23).

Προηγήθηκε, όμως, η «Χαλκίν Σεσί» (Μάρτιος, 23): «Οι εταιρείες ιδιοκτησίας Ισραηλινών στην «τδβκ» ανέρχονται σε 2.000, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των 2.672 αδειών αγοράς ακίνητης περιουσίας που εξέδωσαν οι Τ/Κ πολεοδομικές αρχές το 2022 ήταν στο όνομα Ισραηλινών».

31. Η Γάζα χωρίς αναισθητικό, 12/11/2023

Υπάρχει μια παρεξήγηση, ο κόσμος στη Μ. Ανατολή δεν δημιουργήθηκε στις 7/10! Όχι, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, συμβαίνει όμως κάτι άλλο. Πάμε πίσω στο τελευταίο ψήφισμα του ΣΑ των ΗΕ για το Μεσανατολικό, 23/12/16: «Άμεσος και πλήρης τερματισμός όλων των δραστηριοτήτων σχετικά με τους οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ». (Πηγή: Reuters). Τι έγινε έκτοτε: Νέοι οικισμοί. Τα υψώματα Γκολάν σε «υψώματα Τραμπ». Μηδέν συνομιλίες για λύση από το 2014- Ομπάμα, Μπάιντεν, Κέρι, Νετανιάχου, Αμπάς. Η πρεσβεία των ΗΠΑ από το Τελ-Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. Το ενδιαφέρον Β.

Νετανιάχου ήταν στους νέους οικισμούς και πώς να ακυρωθεί η συμφωνία των «Έξι» για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιραν-«πέτυχε» και στα δύο! Σε αυτό το διάστημα της μηδενικής προοπτικής για λύση, αρκετοί Παλαιστίνιοι στην Δ. Όχθη, γύρισαν την πλάτη στη διεθνώς αναγνωρισμένη, μετριοπαθή Φατάχ-στράφηκαν στη Χαμάς και στις ατομικές λύσεις. Με επιθέσεις με κουζινομάχαιρα στους δρόμους και κτυπήματα με αυτοκίνητα στις στάσεις λεωφορείων κατά Ισραηλινών. Η απάντηση γνωστή: Πυρά από Ισραηλινές δυνάμεις/εξόντωση. Συνήθως παιδιά μικρής ηλικίας. Λάθος ο τρόπος τους-αλλά πόσοι ενδιαφέρονται για το «γιατί;». Η απόγνωση δεν εξηγεί μόνο λογικές επιλογές-εξηγεί και τις παράλογες!

Η Χαμάς ήταν και παραμένει μια παρανοϊκή κατάσταση πραγμάτων. 1ον Άρνηση του δικαιώματος στο Ισραήλ να έχει κράτος, 2ον Απόρριψη της ορθής πολιτικής της «λύσης από δύο κράτη». 3ον Πίστη στη φράση «από τον ποταμό ως τη θάλασσα», 4ον Τυφλός, εμφύλιος φανατισμός πρώτα κατά της Φατάχ. 5ον Στον εμφύλιο στη Λωρίδα της Γάζας (2006/07) η Χαμάς νίκησε στο πεδίο της μάχης την Φατάχ και ύστερα κέρδισε οπαδούς και στην Δ. Όχθη-μη εκλογές στην Φατάχ από το φόβο νίκης της Χαμάς.

Η οπισθοδρόμηση, οφείλεται κυρίως στον κυνικό Β. Νετανιάχου. Τραβώντας το χαλί κάτω από τα πόδια του Μ. Αμπάς (μη συνομιλίες, μηδενική προοπτική για επίλυση), μένει ως «λύση» η στροφή της οργής μέρους των Παλαιστινίων στη Χαμάς. Στροφή που είναι τροφή για τον ίδιο τον Νετανιάχου και τις αντιδραστικές συμμαχίες διακυβέρνησης που μαγειρεύει. Εδώ και ένα χρόνο όλη του η ενέργεια ήταν να αλλάξει το δικαστικό σύστημα της χώρας του για να τερματίσει την δίωξη εναντίον του για διαφθορά. Οι εχθροί του ήταν οι συμπολίτες του, οι υποστηρικτές της διάκρισης των εξουσιών, η Γενική Εισαγγελέας της χώρας, οι έφεδροι που, αμφισβητώντας τις «αλλαγές» του, αρνήθηκαν υπηρεσία, όλη η αντιπολίτευση, οι διαδηλωτές που αποδοκίμαζαν κάθε μέρα την απόπειρα για συρρίκνωση του κράτους δικαίου στην χώρα τους.

Η δολοφονική επίθεση της Χαμάς πάνω σε Ισραηλινούς άμαχους πολίτες-η σφαγή και η ομηρεία-δεν μπαίνουν σε καμιά σούμα. Κάθε δολοφονία, κάθε άμαχου πολίτη είναι πράξη αποκρουστική, καταδικαστέα-για κάθε λαό, για κάθε έναν πολίτη ξεχωριστά, ο κανόνας δεν έχει εξαιρέσεις. Τα όσα γίνονται στην Γάζα (μαζική εξόντωση των Παλαιστινίων

για κάτι που δεν έκαναν), δείχνουν πως κανένας λαός δεν μπορεί να ζήσει έτσι και για πάντα (Ισραηλινοί) και πως κανένας λαός δεν πρέπει να ζήσει έτσι και για πάντα (Παλαιστίνιοι).

Η χωρίς όρους υποστήριξη χωρών στον Νετανιάχου συνιστά συμβολή στο στρατηγικού τύπου αδιέξοδο στη γειτονιά μας. Η χωρίς όρους υποστήριξη έρχεται να δικαιώσει την εκτίμηση Μ. Ομπάμα πως «μια πιθανή χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ, εάν οι Παλαιστίνιοι άμαχοι δεν προστατευτούν». (24/10)

Αυτό συμβαίνει τώρα. Η οργή για τις δολοφονικές πράξεις της Χαμάς, μείωσε την έλλογη διαχείριση της κρίσης. Το «όλα στον Νετανιάχου» ισούται με μπούμεραγκ για όσους αποφασίζουν με κριτήρια της στιγμής. Ο Μπάϊντεν γνωρίζει πολύ καλά τι είναι ο Νετανιάχου. Γνωρίζει ποιος κατέστρεψε την ειρηνευτική διαδικασία το 2014. Και βέβαια γνωρίζει γιατί ο ίδιος επί 9 μήνες αρνιόταν να τον συναντήσει στον Λευκό Οίκο. Τώρα όμως τα έδωσε όλα άνευ όρων ενόψει της μάχης με Τραμπ. Ήδη οι Ρεπουβλικάνοι οργανώνουν δείπνα (28/10) για συλλογή χρημάτων για

τις προεδρικές εκλογές και οι υποψήφιοι διαγκωνίζονται για το ποιος είναι πιο φιλοϊσραηλινός από τον άλλο. Ήδη ο Τραμπ ανακήρυξε τον εαυτό του ως τον «υπ. αρ. 1 φίλο του Ισραήλ στις ΗΠΑ». Η ΕΕ κινήθηκε στα ρηχά. Γι' αυτό και δικαιολογημένα «841 Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες ζητούν την παραίτηση της Ursula von der Leyen, κατηγορώντας την ότι έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία της ΕΕ. Οι υπογράψαντες «καταγγέλλουν μια καταστροφική διπλή επιχείρηση, η οποία «θεωρεί τον αποκλεισμό από τη Ρωσία (νερό και καύσιμα) του ουκρανικού λαού ως πράξη τρόμου, ενώ η ίδια πράξη που διέπραξε το Ισραήλ εναντίον του λαού της Γάζας αγνοείται εντελώς». (Πηγή: Euractiv.ro, «Πολιτης»)

Ηγέτες που έδωσαν άνευ όρων υποστήριξη στον Β. Νετανιάχου, βλέπουν τώρα το αποτέλεσμα της απρονοησίας τους και μιλούν για τη λύση από δύο κράτη ή κάνουν επαφές με τον Μ. Αμπάς στη Ραμάλλα. Οι ΗΠΑ δεν άκουσαν την εισήγηση του πρώην ΥΠΕΞ τους Τ. Μπέϊκερ ότι «οι ΗΠΑ στο διάλογο με το Ισραήλ να αναδείξουν το κόστος που οι ίδιες υφίστανται από την παράταση του αδιεξόδου στη Μ. Ανατολή». Σπουδαία σκηνή. Ο ισραηλινός πρόεδρος, ο Νομπελίστας της Ειρήνης, Σιμόν Πέρες, επικρίνει τον

πρωθυπουργό της χώρας του, Β. Νετανιάχου, για την πολιτική του στο Μεσανατολικό- με ομιλία του στην επέτειο της δολοφονίας του Γιτζάκ Ράμπιν, 1/11/2014.

«Όσοι αποκήρυξαν τις προσπάθειες για ειρήνευση είναι αφελείς που ζουν στην αυταπάτη και δεν είναι πατριώτες. Ο χρόνος μετρά εναντίον μας»!

32. Ο Γκουτέρες στα καλύτερά του!

29/10/2023

Υπάρχουν ακόμα φωνές της λογικής και ο ΓΓ των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, μία ξεχωριστή από αυτές. Ο Α. Γκουτέρες, στο ΣΑ των ΗΕ, 24/10: «Καταδίκασα απερίφραστα τις τρομακτικές και πρωτοφανείς ενέργειες τρόμου της Χαμάς. Οι όμηροι να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους. Ο πόλεμος έχει κανόνες, ξεκινώντας από τη θεμελιώδη αρχή της προστασίας των αμάχων. Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι επιθέσεις της Χαμάς δεν συνέβησαν από το πουθενά. Ο παλαιστινιακός λαός υποβάλλεται εδώ και 56 χρόνια σε μια ασφυκτική κατοχή. Όμως η οργή του παλαιστινιακού λαού δεν μπορούν να δικαιολογήσει τις αποτρόπαιες επιθέσεις της Χαμάς. Και αυτές οι αποτρόπαιες επιθέσεις δεν

μπορούν να δικαιολογήσουν τη συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού λαού»

Ο υπεξ του Ισραήλ Έλι Κόεν απαντά: «Κύριε ΓΓ, σε ποιον κόσμο ζείτε;». Ο Γκιλάντ Ερντάν, πρέσβης του Ισραήλ στα ΗΕ επιτίθεται: «Ο ΓΓ του ΟΗΕ, που δείχνει κατανόηση για την εκστρατεία μαζικών δολοφονιών παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων, πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του. Τον καλώ να παραιτηθεί άμεσα». Ολοφάνερα ο πρέσβης Ερντάν εσκεμμένα παραποιεί τις θέσεις Γκουτέρες. Αλλά η παραφροσύνη της Χαμάς δεν παρέχει άλλοθι γι' αυτού του είδους την επιθετική αυθάδεια!

Α. Γκουτέρες: «Είμαι βαθιά ανήσυχος για τις ξεκάθαρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που βλέπουμε στη Γάζα. Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για μια άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. Τα διαθέσιμα αποθέματα σε καύσιμα του ΟΗΕ στη Γάζα θα εξαντληθούν σε μερικές ημέρες. Θα ήταν άλλη μία καταστροφή. Χωρίς καύσιμα, η βοήθεια δεν μπορεί να διανεμηθεί, τα νοσοκομεία δεν έχουν ηλεκτρισμό και το νερό δεν μπορεί να καθαριστεί ούτε να αντληθεί. Από το Σάββατο 54 φορτηγά με τρόφιμα, φάρμακα και νερό έχουν περάσει στη Γάζα, μια

σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών των αμάχων». Ο ΓΓ των ΗΕ κράτησε ψηλά την πήχυ της αξιοπιστίας της θέσης που υπηρετεί. Προχώρησε ακόμα ένα βήμα λέγοντας πως «ακόμη κι αυτή την ώρα, δεν πρέπει να χάνουμε από τα μάτια μας το μοναδικό ρεαλιστικό θεμέλιο για βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα: μια λύση δύο κρατών».

Α. Γκουτέρες: ψύχραιμος, καλά διαβασμένος, με εισηγήσεις. Η παρέμβασή του συνιστά την πιο ουσιαστική απάντηση/πλαίσιο για ότι χρειάζεται η περιοχή μας για να βγει από τον φαύλο κύκλο του αίματος. Οι δυσκολίες πασίγνωστες, όλοι τις βλέπουμε. Το Ισραήλ ερμηνεύει τα γεγονότα με επίκεντρο την παρανοϊκή επίθεση της Χαμάς στις 7η/10. Αλλά το Μεσανατολικό δεν γεννήθηκε την 7η/10, γι' αυτό και ενοχλήθηκε μόλις ο ΓΓ πήγε πίσω και μίλησε για τα 56 χρόνια! Ο ΓΓ μίλησε για «βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα: μια λύση δύο κρατών». Η τωρινή ηγεσία του Ισραήλ απορρίπτει την λύση των δύο κρατών γι' αυτό και επιτίθεται στον ΓΓ παραποιώντας το νόημα της ομιλίας του! Η τωρινή ηγεσία του Ισραήλ αποφεύγει να μιλήσει για την ταμπακέρα. Όσο τα τείχη της υπεροψίας θα

παραμένουν στα ύψη, η τραγωδία των λαών θα συνεχίζεται.

Οι επισκέψεις στην περιοχή -Τ. Μπάϊντεν, Ε. Μακρόν, Ό. Σολτς, Ρ. Σούνακ, Τ. Μερόνι, Κ. Μητσοτάκης, Μαρκ Ρούτε, Ν. Χριστοδουλίδης κλπ- είναι επωφελείς εφόσον τηρούν τις αναγκαίες ισορροπίες και βλέπουν πέρα από την συγκυρία. Συναντήσεις στο Ισραήλ αλλά και συναντήσεις με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μ. Αμπάς στη Ραμάλλα. Η αγνόηση Αμπάς συνιστά μεγάλο λάθος που ευνοεί μόνο τους θερμοκέφαλους στο Τελ Αβίβ και στην Γάζα. Ο Νετανιάχου τα θέλει όλα δικά του, δεν τον ενδιαφέρει το γενικότερο συμφέρον της περιοχής. Γι' αυτό και η στήριξη στον Μ. Αμπάς συνιστά την πιο λογική «απάντηση» στον παραλογισμό της Χαμάς. Αν οι ηγέτες- επισκέπτες δεν παρέχουν μια εμφανή, διακριτή αναγνωρισιμότητα στον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, απλώς ο φαύλος κύκλος θα πηγαίνει και θα έρχεται. Ηγέτες ταξιδεύουν στο Ισραήλ χωρίς να έχουν τίποτε να προσφέρουν. Να γιατί μπορούμε να προσέχουμε στιβαρές προσωπικότητες στο Ισραήλ που έχουν κάτι σημαντικό να πουν. Ο Σλόμο Μπεν-Άμι, πρώην υπεξ του Ισραήλ, μιλά στο «Βήμα» (23/10): «Εκτιμώ πως όποιο κι αν είναι τελικά

το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου, στο Ισραήλ θα συντελεστεί πολιτικός σεισμός. Διάγουμε τις τελευταίες ημέρες του Βενιαμίν Νετανιάχου και του κυβερνητικού του συνασπισμού. Η παρούσα σύγκρουση προσομοιάζει στον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, που σηματοδότησε το τέλος των κυβερνήσεων του Εργατικού Κόμματος και την έναρξη των Δεξιών. Οι Εργατικοί πρόδωσαν τότε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα από την Δεξιά του Νετανιάχου και τον εξτρεμιστικό συνασπισμό του. Αυτός ο άνθρωπος που έχει προκαλέσει τόσο κακό στην εσωτερική συνοχή και στη Δημοκρατία στο Ισραήλ, και στις σχέσεις με τους Παλαιστίνιους γείτονες, πρέπει να φύγει. Δεν είναι σε θέση να αποτρέψει την πολιτική πτώση του μετά τον πόλεμο. Θα δούμε αλλαγές στο Ισραήλ. Και ευτυχώς θα δούμε και στους Παλαιστίνιους».

Θεωρώ ότι η τελευταία παράγραφος της συνέντευξης Μπεν-Άμι περιέχει όλη την ουσία για την επόμενη μέρα. Αλλαγές στο Ισραήλ, αλλαγές στους Παλαιστίνιους. Ως μάθημα; Ως βιώματα; Η ήττα του «εξτρεμιστικού συνασπισμού» υπό τον Νετανιάχου και η αποχώρηση της Χαμάς από την σκηνή, συνιστούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για μια νέα συνθήκη στην

περιοχή-η τραγωδία όμως έχει δρόμο να διανύσει.
Πάντως η ιστορική εμπειρία είναι σχετικά κοντά στις
εκτιμήσεις Σλόμο Μπεν-Άμι

33. Φιάσκο επί των ερειπίων, 22/10/2023

Ότι βλέπουμε σήμερα να εξελίσσεται στη Μ. Ανατολή
διαβάζεται ευκολότερα από όποιον ζει στην Κύπρο, ή
από όποιον παρακολουθεί από κοντά το Κυπριακό.

Α. Η βάση: «Στον Πόλεμο των Έξι Ημερών (Ιούνιος
1967), το Ισραήλ κατέλαβε το Γκολάν, την Δυτική Όχθη
και τη Γάζα, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και το Σινά.
Στον Πόλεμο του Γιομ Κιπούρ (Οκτώβριος 1973), το
Ισραήλ επεκράτησε με μεγάλη δυσκολία» (Πηγή:
«Αλφαβητάρι Αραβοϊσραηλινής διένεξης», ΕΛΙΑΜΕΠ).

Ακολούθησε η Συμφωνία Ειρήνευσης του Όσλο (1995).
Ποια ήταν η στάση της τότε αντιπολίτευσης απέναντι
στη Συμφωνία Ειρήνευσης του Όσλο; Απίστευτο εκ
πρώτης όψεως: Νετανιάχου και Χαμάς, από
διαφορετική αφετηρία, συνέκλιναν στην ίδια γραμμή!
Κάτω η συμφωνία, τα δίνει όλα στον εχθρό. Η Χαμάς
την έβρισκε «πολύ υποχωρητική» και πάνω σε αυτή

την γραμμή κτύπησε την «συμβιβαστική» Φατάχ για να κτίσει το δικό της «αγωνιστικό» αφήγημα. Ο Β. Νετανιάχου, τότε ηγέτης της αντιπολίτευσης, «πρωτοστατούσε σε οργανωμένες διαδηλώσεις πολεμίων της συμφιλιωτικής πολιτικής του Γιτζάκ Ράμπιν, που εύχονταν τον θάνατο του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Β. Νετανιάχου κατηγορήθηκε ότι με την στάση συνέβαλε στη δημιουργία των συνθηκών που οδήγησαν τελικά στη δολοφονία του Ράμπιν». Πηγή: Capital.gr 4//11/15

Στις 4 Νοεμβρίου 1995 ο Ράμπιν δολοφονήθηκε από τον Γιγκάλ Αμίρ στο Τελ Αβίβ, καθώς ο Ράμπιν αποχωρούσε από συγκέντρωση πολιτών που είχε διοργανωθεί για την υποστήριξη της Συμφωνίας του Όσλο! Γιατί τον σκότωσε; Απαντά ο ίδιος ο Γιγκάλ Αμίρ: «Για να μην δώσει τη χώρα μου στους Άραβες»! Πώς «διαπίστωσε» κάτι τέτοιο; Η εξήγηση βρίσκεται στη ρητορία ορισμένων πολιτικών, της μεταφοράς της ρητορίας τους στα ΜΜΕ και, έτσι, στη δημιουργία συνθηκών οι οποίες όπλισαν το χέρι ενός Αμίρ να δολοφονήσει τον Νομπελίστα της Ειρήνης! Οι συμφωνίες δεν εξελίσσονται σε κενό πολιτικής, έχει μεγάλη σημασία να ενημερώνεται η κοινή γνώμη, να κατανοεί τις δυσκολίες και τις ισορροπίες, τα βήματα, την σταδιακή αλλαγή μιας σκληρής πραγματικότητας σε μιαν άλλη με ελευθερίες και νέες δυνατότητες.

Χαρισματικές προσωπικότητες μπορούσαν να περάσουν μια συμφωνία. Στις παλαιστινιακές υποθέσεις ο πολύπειρος μαχητής υπέρ των δικαίων του λαού του Γ. Αραφάτ (δομή ηγεσίας, διαδρομή παλαιστινίων). Στις διαφορετικές συνθήκες του Ισραήλ ο Γ. Ράμπιν, με το πλούσιο βιογραφικό του πεπειραμένου μαχητή υπέρ των δικαίων του λαού του. Οι δύο έκαναν το καθήκον τους υπέρ της ειρήνης. Οι τότε «αντιπολιτεύσεις» συμπεριφέρθηκαν ανεύθυνα, σαμπόταραν την συμφιλίωση και κράτησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για επόμενες συγκρούσεις. Τώρα κυβερνούν. Οι τότε αρνητές της ειρήνευσης, τώρα «μάστοροι» επί των ερειπίων.

Στο Ισραήλ η λέξη «πανωλεθρία», κατά την ισραηλινή εφ/δα Yedioth Ahronoth, παραπέμπει στον Οκτώβρη του 1973,. Η λέξη «παραπέμπει στην αποτυχία του Ισραήλ να προβλέψει την διπλή επίθεση Συρίας και Αιγύπτου, η οποία οδήγησε την τότε πρωθυπουργό Γκόλντα Μέγιερ σε παραίτηση».

Ο Amotz Asa-El, ερευνητής στο Shalom Hartman Institute στην Ιερουσαλήμ «προβλέπει την ίδια τύχη για τον Β. Νετανιάχου και για την μακρόχρονη κυριαρχία του συντηρητικού Λικούντ. Δεν έχει σημασία αν υπάρξει ερευνητική επιτροπή ή όχι, ή αν θα παραδεχθεί, ή όχι, κάποιο λάθος. Ότι μετρά στην

σκέψη του μέσου ισραηλινού είναι πως αυτό είναι ένα φιάσκο και ο πρωθυπουργός είναι ο υπεύθυνος». Ο Amotz Asa-El καταλήγει: «Θα φύγει- και θα φύγει μαζί του ολόκληρο το κατεστημένο γύρω του», (πηγή: Reuters, 18/10)

Ο μύθος του Βενιαμίν ως babysitter του Ισραήλ, έχει φθαρεί, πέφτει, εξοργίζει. Επί σειρά ετών έπαιξε το χαρτί του σκληρού προστάτη του λαού του-και του έβγαине. Το εκλογικό πόστερ στις προτελευταίες εκλογές στο Ισραήλ έδειχνε τον BN να κρατά στο στόμα ένα μπιμπερό και στα πόδια του να κρατά ένα παιδάκι. Ο Βενιαμίν- babysitter μιλούσε αλληγορικά στους ψηφοφόρους: «πηγαίνετε στη δουλειά σας, εγώ είμαι εδώ, άρα έχετε εγγύηση ασφάλειας για τα παιδιά σας»! Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι/3 κατηγορίες για διαφθορά, εκκρεμεί ακόμα η δίκη. Ηγείται της πιο αντιδραστικής κυβέρνησης στη χώρα του από ακροδεξιούς/υπερορθόδοξους/περιθωριακούς σχηματισμούς. Απορρίπτει κάθε πρόταση για λύση στην Μέση Ανατολή. Η σύγκρουση γύρω από την δικαστική αντιμεταρρύθμιση έδειξε ότι όλα κινούνταν γύρω από το υπερτροφικό του «εγώ». Ωστόσο, η παρανοϊκή επίθεση της Χαμάς στις 7/10, άλλαξε τον ρου της ιστορίας στην περιοχή και όπως δείχνουν στοιχεία, αλλάζει και το πολιτικό τοπίο στο Ισραήλ. Από το Reuters: «Δημοσκόπηση στην εφ/δα

Maariv έδειξε ότι «21% των ισραηλινών θέλει να μείνει ο Νετανιάχου πρωθυπουργός μετά τον πόλεμο, 66% δήλωσε «κάποιος άλλος» και «13% ήταν «αναποφάσιστοι». Αν οι εκλογές γίνονταν σήμερα, το Likud θα έχανε το ένα τρίτο από τις έδρες του στην Κνεσσέτ, ενώ το κεντρώο κόμμα της National Unity, του Benny Gantz, κύριου αντιπάλου του, θα ανέβασε την δύναμή του κατά το ένα τρίτο, οδηγώντας τον στον κορυφαίο αξίωμα». Αυτός είναι ο Β. Νετανιάχου-κάτι άλλο θα ήταν έκπληξη: «Δεν έχει κάνει κάποια δήλωση για ανάληψη ευθύνης, παρ' όλο που ο κορυφαίος στρατηγός, ο υπ. άμυνας, ο υπ. εξωτερικών, ο υπ. οικονομικών, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και οι αρχηγοί των μυστικών υπηρεσιών παραδέχθηκαν αποτυχία στο να προβλέψουν και να εμποδίσουν την χειρότερη επίθεση σε πολίτες στην ιστορία του Ισραήλ» (Reuters, 18/10)

Ο babysitter είναι κάτι άλλο: τακτικιστής, δολοπλόκος, νάρκισσος. Όλα στην υπηρεσία της επιβίωσής του. Δεν γνωρίζει τι σημαίνει «παραίτηση» ή «ανάληψη ευθύνης» ή το «Λικούντ χωρίς εμένα». Είναι σε θέση να παίρνει την πολεμική σύγκρουση ολοένα και πιο μακριά, να κερδίζει χρόνο στα τυφλά- γνωρίζοντας ότι «ο κάποιος άλλος» που «ψηφίζει» το 66% δεν είναι ο ίδιος!

34. Η 9/11 του Ισραήλ, 15/10/2023

Η φράση «9/11 του Ισραήλ» ανήκει στον εκπρόσωπο τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Nir Dinar. Ύστερα μίλησε ο Υπ. Άμυνας Yoan Gallant: «Η τιμή που θα πληρώσει η Λωρίδα της Γάζας θα είναι τόσο βαριά που θα αλλάξει τις πραγματικότητες για τις γενιές που ακολουθούν». Η συνέχεια. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού μίλησε «για επιστράτευση εφέδρων της τάξης των 100,000» (πηγή: Reuters, 9/10).

Το Ισραήλ με βάση το ισοζύγιο δυνάμεων μπορεί να θέσει ξανά ολόκληρη την Λωρίδα της Γάζας υπό τον έλεγχό του. Η επίθεση της Χαμάς δεν αντέχει στο χρόνο/ισοζύγιο, έδαφος, πληθυσμός, και κυρίως υπεροχή της ισραηλικής πολεμικής αεροπορίας. Το Ισραήλ θα νικήσει στην στρατιωτική επιχείρηση, αλλά δεν μπορεί να νικήσει τον πόλεμο-τώρα και για πάντα. Ο ισραηλινός δημοσιογράφος Gideon Levy σημειώνει πως «μερικές εκατοντάδες ένοπλοι Παλαιστίνιοι παραβίασαν το φράχτη και εισέβαλαν στο Ισραήλ με έναν τρόπο που κανένας Ισραηλινός δεν θα μπορούσε να διανοηθεί. Μερικές εκατοντάδες άνθρωποι απέδειξαν ότι είναι αδύνατο να φυλακίσεις 2

εκατομμύρια ανθρώπους για πάντα χωρίς να πληρώσεις ένα σκληρό τίμημα» (Haaretz – 9/10). Πριν 20 χρόνια έλεγχε απόλυτα την Λωρίδα και το ίδιο το Ισραήλ αποφάσισε να κάνει πίσω και να δώσει κάποια αυτονομία στους κατοίκους της. Με περισσότερη αυτονομία και στην Δυτική Όχθη γι' αυτό και η Παλαιστινιακή Αρχή έχει κάποιες αυτόνομες διαδικασίες με έδρα την Ραμάλλα.

Αν και δεν βλέπει τα φώτα της δημοσιότητας, η σύγκρουση ανάμεσα στους παλαιστίνιους και τους ισραηλινούς διεξάγεται καθημερινά με άλλα μέσα: με κουζινομάχαιρα που χρησιμοποιούν νεαροί παλαιστίνιοι σε επιθέσεις κατά ισραηλινών, με στροφές των αυτοκινήτων από παλαιστίνιους κατά ισραηλινών που περπατούν σε πεζοδρόμια στις πόλεις, με πέτρες κατά ισραηλινών οχημάτων και κάψιμο ελαστικών αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα και σε συνδυασμό με την άνθιση της πιο ακροδεξιάς κυβέρνησης στο Ισραήλ, έποικοι από ισραηλινούς οικισμούς επιτίθενται κατά παλαιστινιακών χωριών. Τα πιο πάνω δείχνουν πως, ενώ η στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ είναι πασιφανής, εξίσου πασιφανές είναι πως τον πόλεμο δεν μπορεί να τον κερδίσει μόνο με αυτήν-οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης, οι αποκλεισμοί, η καθημερινή

στέρηση απλών δικαιωμάτων, φτιάχνει την βάση για διαιώνιση της σύγκρουσης «με άλλα μέσα». Το Ισραήλ, όπως έχει το απάνω χέρι στον πόλεμο, έχει το απάνω χέρι και στην ειρήνη. Χάθηκαν ευκαιρίες όπως η συμφωνία του Όσλο. Προσπάθησαν ηγέτες όπως ο Γ. Ράμπιν, ο Σ. Πέρεζ, η Τ. Λίβνι, όπως και από την άλλη πλευρά ο Γ. Αραφάτ. Τώρα είμαστε εδώ: Ισραηλινός στρατηγός δηλώνει πως «η δουλειά μας είναι να μην έχει ξανά η Χαμάς στρατιωτικές δυνατότητες και να μην ξανακυβερνήσει την Λωρίδα της Γάζας». Κάτω από τις σημερινές συνθήκες κανένας δεν μιλά για συνομιλίες ανάμεσα σε Ισραηλική και Παλαιστινιακή ηγεσία της Φατάχ/Μ. Αμπάς. Παραταύτα η διπλωματία μπορεί να δει πέρα από την συγκυρία. Το υλικό για την λύση των δύο κρατών σε συνθήκες ασφαλείας για Ισραήλ και Παλαιστίνη (Νετανιάχου-Αμπάς) συγκροτήθηκε το 2014 από τις ΗΠΑ με την προσπάθεια Κέρι (11 επισκέψεις του στην περιοχή) με την στήριξη Ομπάμα-Μπάϊντεν. Η ηγεσία της Χαμάς ανήκει στο παρελθόν. Η στήριξη της μετριοπαθούς Φατάχ παράγει δυνατότητες για το μέλλον. Οι συγκυρίες δεν επιτρέπουν κάτι σε αυτό το στάδιο. Αλλά η ιστορία της Μ. Ανατολής λέει πως οι πόλεμοι παράγουν ευκαιρίες και εξελίσσονται σε «ατμομηχανή» των διαπραγματεύσεων.

Η γεωπολιτική στην περιοχή αλλάζει. Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σ. Αραβίας Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν, παίζει επιθετικά: φέρνει τον Άσσαντ πίσω στην Αραβική Λίγκα. Μεσολαβεί για επίλυση στον εμφύλιο στο Σουδάν. Ανταλλάσσει διπλωμάτες με τον Ιράν. Στέλλει πρέσβη στην Παλαιστινιακή Αρχή με έδρα το Αμμάν. Κυρίως όμως συνομιλεί με ΗΠΑ για αποκατάσταση των σχέσεων Ισραήλ-Σ. Αραβίας. Η επίθεση της Χαμάς συνδέεται-κυρίως με το τελευταίο. Τρεις οι μεγάλοι παίκτες στην ΜΑ: Ισραήλ, Σ Αραβία, Ιράν. Η προσέγγιση των δύο, Ισραήλ-ΣΑ, μειώνει τον χώρο επιρροής του Ιράν. Αυτό δεν αρέσει στις οργανώσεις τις οποίες στηρίζει η Τεχεράνη: Χεζμπολλάχ, Χαμάς.

Η λύση των δύο κρατών, Ισραήλ, Παλαιστίνη σε ασφαλή σύνορα και πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ είναι αναγκαία. Δυνάμεις της ισραηλινής αντιπολίτευσης (Λαπίντ, Μιχαέλι, Λίβνι) στηρίζουν την λύση αυτή και στην αντίπερα όχθη η οργάνωση του Γ. Αραφάτ, η «Φατάχ» με πρόεδρο τον Μ. Αμπάς. Το 2014 κορυφώθηκε η διπλωματική προσπάθεια των ΗΠΑ για επίλυση στο Μεσανατολικό. Η προσπάθεια των Ομπάμα-Μπάϊντεν-Κέρι ήταν ειλικρινής, αλλά ημιτελής. Ο Β. Νετανιάχου με την πλήρη στήριξη του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ υπονόμωσε την προσπάθεια Κέρι και στήριξε Τραμπ. Ο Β. Νετανιάχου με στήριξη

ΑΙΡΑC και Ρεπουβλικάνων εκφώνησε λόγο στο Κογκρέσσο με στόχο να ακυρωθεί η «Συμφωνία των Έξι» γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν-πρωταγωνιστής της υπογραφής της ο Ομπάμα! Ο Τραμπ εξελέγη πρόεδρος, έβγαλε τις ΗΠΑ από την συμφωνία. Έκτοτε το ζήτημα παραπαίει. Μία από τις παρενέργειες της ακύρωσής της εκδηλώθηκε στις 7/10 με τις τυφλές πολιτικές της φιλοϊρανικής Χαμάς.

Ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση στην Jerusalem Post: «4 στους 5 Ισραηλινούς θεωρούν ότι η κυβέρνηση και ο Β. Νετανιάχου ευθύνονται για τη μαζική εισβολή της Χαμάς- Dialog Center. Το 86% είπε ότι η αιφνιδιαστική επίθεση στη Γάζα συνιστά αποτυχία της ηγεσίας της χώρας, ενώ το 92% είπε πως ο πόλεμος προκαλεί άγχος. Το 56% είπε ότι ο Νετανιάχου πρέπει να παραιτηθεί στο τέλος του πολέμου, με το 28% των ψηφοφόρων του κυβερνητικού συνασπισμού να ασπάζονται αυτή την άποψη»- (πηγή «Πολίτης», 12/10)

35. Ειδησεογραφία του ενός βιβλίου, 19/8/24

Πίσω από την πρώτη γραμμή του πολέμου, μια άλλη μάχη βρίσκεται σε εξέλιξη. Πώς η ισραηλινή κοινωνία αντιμετωπίζει την νέα κατάσταση πραγμάτων; Τα πιο κάτω αποσπάσματα είναι από την ηλ. έκδοση της ισραηλινής εφ/δας Haaretz,

- «Υπηρετούσαμε στην ισραηλινή βάση Sde Teiman. Να τι κάναμε σε κρατούμενους από την Γάζα εκεί..». Haaretz,16/8

- «Η αστυνομία αρνήθηκε να ερευνήσει ισραηλινό που προσπάθησε να εισέλει σε παλαιστινιακό χωριό. Έξι ισραηλινοί, μερικοί από αυτούς με μάσκες, προσπάθησαν να εισέλθουν στο χωριό νότια της Ναμπλούς, αλλά έφυγαν μόλις ισραηλικές δυνάμεις έφτασαν στη σκηνή. Αυτό συνέβη μετά που έποικοι επέδραμαν στο χωριό αφήνοντας πίσω έναν νεκρό», Haaretz, 18/8/2024. Ύστερα: «Ήρθαν να σκοτώσουν. Μετά την επίθεση, οι κάτοικοι φοβούνται ότι δεν υπάρχει κανένας να μας σώσει»... Haaretz, 18/6

Έρευνα της Haaretz: «Ο ισραηλικός στρατός χρησιμοποιεί παλαιστίνιους αμάχους για να τσιακκάρουν τούνελς ενδεχομένως παγιδευμένα με

εκρηκτικά στη Γάζα. Οι ζωές μας είναι πιο σημαντικές από τις δικές τους... Κάτοικοι της Γάζας, μη ερευνώμενοι για τρομοκρατία, κρατούνται και αποστέλλονται ως ανθρώπινες ασπίδες για να ερευνήσουν τούνελς και σπίτια, προτού στρατιώτες των ΙΕΔ εισέλθουν σε αυτά, με πλήρη γνώση από ανώτατους αξιωματικούς του στρατού». Haaretz, 18/8/2024

- Η Γενική Εισαγγελέας Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρρα είπε στον Νετανιάχου ότι «οι διαδικασίες εργασίας που ακολουθεί το υπουργικό του συμβούλιο είναι ελλειμματικές, πλήττουν το δημόσιο συμφέρον και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια της χώρας». Ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της απάντησε: «Είναι η δική σου δουλειά ελλειμματική, όχι του Νετανιάχου», Haaretz, 11/8
- Η ίδια εφημερίδα θέτει το ερώτημα: «Πόσο κοντά είναι ο Νετανιάχου στην καταστροφή του κράτους δικαίου στο Ισραήλ;»

- Δημόσιες παρεμβάσεις προσώπων προσκείμενων στον ΒΝ, τού ζητούν να επαναφέρει στην ατζέντα την απόπειρά τού 2023 να επιβάλει κυβερνητικό έλεγχο επί της δικαστικής εξουσίας. Γι' αυτό και οι πυκνές επιθέσεις παραγόντων του συστήματος Νετανιάχου πάνω στην εξαιρετικά ανθεκτική Γενική Εισαγγελέα Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα-ανθεκτική, γιατί επελέγη στη θέση αυτή με ιδιαιτέρως απαιτητικά κριτήρια που καθιέρωσε η προηγούμενη κυβέρνηση και δεν πήρε απλώς μετάθεση από κάποιο υπουργείο στην εισαγγελία όπως έχει γίνει σε κράτος πολύ γειτονικό του Ισραήλ....
- Η περίπτωση της Haaretz δείχνει έναν δρόμο ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα για την νήσο. Η Haaretz εργάζεται με δημοσιογραφικά κριτήρια, υπηρετεί τις δικές της αξίες, ερευνά, ελέγχει, αξιολογεί, γράφει, δεν είναι εξάρτημα της μηχανής πληροφοριών που διακινεί το πρωθυπουργικό γραφείο της χώρας της. Η Haaretz παρέχει στους ισραηλινούς πολίτες τη δυνατότητα να μαθαίνουν ειδήσεις από περισσότερες πηγές, άρα να κάνουν και καλύτερες εκτιμήσεις για την κατάσταση.

Περίπου το αντίθετο από ότι συμβαίνει στη νήσο, όπου ο τύπος θεωρεί ότι βρίσκεται σε διαρκή προσφορά υπηρεσιών στήριξης στην «πλευρά μας» στο κυπριακό-άρα ελάχιστη έρευνα, ακόμα λιγότερη διασταύρωση. Αφού το είπεν «η πλευρά μας», αυτόματα τα Μέσα το αναμεταδίδουν και πολλαπλασιάζουν την κυβερνητική εκδοχή. Έτσι η δημοσιογραφία του τύπου «Μία Πηγή- Όλοι Αναμεταδότες» περιορίζει το εύρος της ενημέρωσης σε δημοσιογραφία του «ενός βιβλίου». Βέβαια τα ΜΚΔ έχουν αλλάξει τις ισορροπίες και αντί αυτό να προβληματίσει τα παραδοσιακά Μέσα, τα κάνει ακόμα πιο ευάλωτα στη μονομέρεια...